

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 17 juni 2010

Skrivelse om öppet möte om ungdomssituationen i Rinkeby

Jakob Dencker (mp) och Levent Özkan (mp)

Förra veckan skakades Rinkeby av upplopp, då bl. a. Polisens kontor, Rinkebyskolan och Rinkebyakademien brändes.

Anledningarna till detta är säkert flera, men ”tristess” hos ungdomarna har nämnts som en faktor bakom att ungdomarna var beredda att ta till sådana otäcka metoder. En annan faktor tycks vara brist på förtroende mellan polisen och ungdomarna.

Vi behöver försöka överbrygga den klyfta som framträder mellan vuxensamhället och en grupp ungdomar i Rinkeby-Kista. Ett sätt kan vara att skapa fler kontaktytor mellan ungdomarna i Rinkeby, tjänstemän och politiker och personal i ungdomsverksamheterna m fl.

Det har redan varit möte om ungdomssituationen i Rinkeby i Rinkeby Folkets Hus tisdagen den 15 juni, då bl. a. ABF var medarrangör. Det ska följas upp med ett ytterligare möte på onsdag. Vi menar att stadsdelsnämnden ska ta över stafettpippen från ABF och deras partners, och arrangera ett möte med ungdomar, kanske i mitten av augusti när känslorna lagt sig lite.

Vi i Miljöpartiet de Gröna föreslår alltså att stadsdelsförvaltningen tar initiativ till ett öppet möte om ungdomssituationen. Man bör bjuda in ungdomar, föräldrar, frivilligorganisationer, personal från ungdomsverksamheter i Rinkeby-Kista, Utbildningsnämnden, Polisen, ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden m fl. På det sättet kan man få diskutera med ungdomarna om de frågor som berör dem, och få större förståelse för vad som kan göras för att förhindra liknande händelser i framtiden, och förbättra ungdomarnas situation i allmänhet i Rinkeby.

På mötet kan diskuteras hur man kan få ungdomsverksamheterna att bättre passa ungdomarnas behov, men också andra frågor som vad man kan göra åt ungdomsarbetslösheten. Ett konkret resultat som skulle kunna komma ut ur mötet är att man bildar ett ungdomsråd för Rinkeby, eller en arbetsgrupp bestående av ungdomar för att se över ungdomssituationen.

Man bör kanske ge mötet en lite avslappnad inramning, åtminstone bjuda på något litet att äta, för att locka ungdomar att komma.