



Vänsterpartiet
Tyresö

Tyresö den 30 september 2006

Reservation

*vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 september 2006
§ 48, Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
förskoleklass och grundskola*

Inledning

Vänsterpartiet anser att skolor och förskolor ska bedrivas i offentlig regi. Vänsterpartiets långsiktiga mål är en kommunal utbildningsverksamhet med mångfald och pedagogisk förnyelse och med ett stort inflytande för personal och föräldrar. Den kommunala driftsformen i sig utgör inte ett hinder för dessa initiativ. Det är genom kommunen som alla medborgare har möjlighet att påverka och styra verksamheten. Demokrati, inflytande och kommun är tre ting som är intimt förknippade med varandra.

Därför har vi tidigare föreslagit att den nya förskolan och skolan i Östra Tyresö ska drivas i kommunal regi fr.o.m. augusti 2007.

Individen behöver kollektivet

Den borgerliga majoriteten har en ganska naiv tro på att människor skulle arbeta bättre om de arbetar "för sig själva". Det är ett synsätt som inte tar hänsyn till att människan är en social varelse som både behöver och vill ha kontakt med andra människor för att lösa gemensamma problem. För att utvecklas som individ behöver vi kollektivet. Egenintresset är t.ex. knappast av någon avgörande betydelse om man vill förklara varför pedagoger väljer att arbeta med barn och ungdomar, vare sig det är i privat eller kommunal regi. Därför är driftsformen av underordnad betydelse när det gäller verksamhet som har till uppgift att utveckla det enskilda barnet.

Den borgerliga majoriteten talar om att de som arbetar i kommunens verksamheter ska ges ökat ansvar och mer självbestämmande och att föräldrar ska få ökat inflytande. Ja, det är en mycket bra idé, men varför måste det till en privat enhet för att få ett ökat inflytande? Om vi (dvs politikerna) anser att det inte finns tillräckliga möjligheter för personal, föräldrar och elever att finna lokala lösningar på de olika förskolorna och skolorna, så måste vi se till att ändra på dessa regler och strukturer, men att privatisera och lägga kommunala verksamheter utanför demokratisk kontroll löser inte några problem. Istället ger en privatisering upphov till ökad segregation och avstånd mellan olika människor.

För de föräldrar som har sina barn på Breviks skola minskar friheten med en privat skola. Vill man att ens barn ska gå i en kommunal skola är det mycket lång väg att gå och cykla, vilket leder till att det blir bilen som blir det naturliga transportsättet till skolan.

Brevik blir vinstdrivande skola

I och med valet av Pysslingen som privat skolföretag, kommer skolan och förskolan att drivas med vinst. Det betyder att skattebetalarnas pengar pumpas in i privata fickor. Det är en olycklig utveckling och som försvårar för kommunens egna skolor att upprätthålla en god kvalitet. Redan idag är privata skolor överkompenserade genom skolpengen, eftersom den kommunala skolan är belagd med en skolpliktskostnad (se nedan för utförligare förklaring).

I valet mellan Pysslingen och det andra privata skolföretaget valde den borgerliga majoriteten den förstnämnda. Jag vill här passa på och säga att utifrån perspektivet att det redan var bestämt att Brevik skulle bli en privat skola och förskola så har den borgerliga majoriteten gjort ett riktigt val. Pysslingen har under processen visat på en mycket större professionalitet, tydligare målinriktning, seriös inställning till ledarskap och anställda och gav en stabil bild av deras nuvarande och kommande verksamhet.

Ökande segregation

Skolverket genomförde för ett par år sedan en undersökning bland 4 700 föräldrar. De flesta föräldrar ansåg att det är bra att kunna välja skola och att det har haft positiva effekter på den egna skolans utveckling. Samtidigt visar undersökningen att den etniska, sociala, ekonomiska och prestationsmässiga segregationen har ökat samt att kvalitetskillnaden mellan skolor har blivit större, som en direkt följd av det fria skolvalet.

Vänsterpartiet anser att den ökade segregationen visar att dagens system med skolval inte fungerar. Vårt mål är att minska segregationen samtidigt som inflytandet för elever och föräldrar ökar och den pedagogiska utvecklingen och mångfalden förstärks. Vänsterpartiet vill att det ska finnas möjlighet att välja skola, men det måste finnas en närhetsgaranti som ger företräde åt de elever som bor närmast skolan. Vi vill att skoldemokratin förbättras genom att införa lokala styrelser på varje skola, med brukarmajoritet i grundskolan och elevmajoritet i gymnasiet. Det ökar makten och inflytandet för elever och föräldrar, som därigenom kan påverka skolans inriktning och bidra till den pedagogiska förnyelsen.

Utvecklingen mot allt fler privata förskolor och skolor får allvarliga konsekvenser, bl. a. i form av ökade klyftor och en ökad segregation i samhället. Kvaliteten på skolans undervisning riskerar att drabbas och kommunernas ekonomi försämras ytterligare. Kommunen kan tvingas hålla ett större antal skolplatser än det finns elever, dels för att man inte kan förutsäga elevernas val och dels för den eventualitet att den privata skolan läggs ned. Liknande problem uppstår inom förskolan.

Segregationen förstärks dessutom på Brevikshalvön eftersom den borgerliga majoriteten inte vill bygga några hyreslägenheter i området. Privat skola och bara villor är inga goda förutsättningar för att skapa ett integrerat samhälle.

Ökat kommunalt självstyre

Vi anser att det kommunala självstyret måste stärkas när det gäller inflytande över de privata skolorna. Idag är det staten, genom Skolverket, som ensamt bestämmer om en privatskola får etableras. Det är inte rimligt med tanke på att det kan påverka kommunens ekonomi stort. Vänsterpartiet verkar i Barn- och utbildningsnämnden för kritiska yttranden till Skolverket i

samband med etableringen av nya privata skolor. Kommunen bör som princip avstyrka ett godkännande om det inte finns synnerliga skäl som t ex har att göra med pedagogisk förnyelse för skolväsendet. När det gäller förskolor vill vi inte att det tillkommer några fler privata förskolor och att förskolor som idag är privata erbjuds att istället blir kommunala.

Vänsterpartiet vill att befintliga privata skolor följer den lokala skolplanen och deltar i kommunens utvärdering av skolan. Vi vill också att det råder en likvärdig ekonomisk ersättning mellan kommunala och privata skolor. Kommunen är enligt lag tvingad att betala en ersättning till de privata skolorna som motsvarar kostnaderna för eleverna i de kommunala skolorna. Men kommunen måste alltid ta emot alla elever som finns i kommunen (skolpliktskostnad), medan de privata skolorna själva kan välja dimensionering på verksamheten utifrån sina förutsättningar. När man beräknar den avgift som kommunen ska betala till de privata skolorna måste man ta hänsyn till kommunens merkostnader för att elevunderlaget varierar.

Avslutning

Med anledning av ovanstående avslag Vänsterpartiet majoritetens yttrande till skolverket m.a.a. Pysslingens start av nya skola och förskola i Brevik.

Vi anser att Tyresö utbildningspolitik måste göra ett val. Antingen får vi en fortsatt privatisering och ökad segregation eller så skapar vi en gemensam och demokratisk skola med tillräckliga resurser. Vänsterpartiet i Tyresö har valt sida - privatiseringen av förskolan och skolan måste stoppas!

För Vänsterpartiet

Mikael Gustafsson (v)

Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden