

Skrivelse till kulturnämnden om bibliotekarier inom Stockholms stadsbibliotek

I litteraturutredningen, *Läsandets kultur* (SOU 2012:64) som presenterades på bokmässan i Göteborg den 27 september konstateras att det finns tydliga belägg för att de unga generationernas läsfärdighet och läsvanor har försämrats. Därmed riskeras den idag relativt goda ställning som litteraturen i Sverige har idag att kraftigt försämrats i framtiden.

En rad åtgärder för att motverka detta föreslås i utredningen. Bland annat att samtliga skolelever bör ha tillgång till skolbibliotekarier. Motiveringen till åtgärden lyder:

”För att främja läsning och läslust bör samtliga elever ha tillgång till skolbibliotekarier. För att tydliggöra att skolbibliotek ska vara en pedagogisk resurs i lärandet och främja elevernas intresse föreslår vi att det införs bestämmelser som anger att huvudmännen ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som har kompetens att vara ett stöd till elever och lärare i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.”

I en undersökning som Miljöpartiet har gjort, vilken presenterades i en debattartikel på Dagens Samhälle Debatt den 22 mars 2012 (<http://www.dagenssamhalle.se/debatt/satsa-pa-bibliotekarierna-2225>) framkom att staden inte har någon samlad kunskap om hur stor andel av de anställda vid stadens bibliotek som är utbildade bibliotekarier. Drygt hälften av de anställda på biblioteken är anställda som bibliotekarier, vilket borde antyda att de har en biblioteksutbildning. Men det är inte så enkelt. Exempelvis räknas chefer med bibliotekarietutbildning in under kategorin övriga anställda och finns därmed inte med i den här statistiken. Samtidigt är bibliotekarier som har annan utbildning än bibliotekarietutbildning medräknade i kategorin ”bibliotekarier”. Kategorin ”övriga anställda” innefattar många typer av tjänster, från assistenter till pedagoger och enhetschefer. Staden har alltså ingen samlad kunskap om den generella utbildningsnivån på biblioteken.

Så som påpekas i en replik från kulturborgarrådet i samma forum den 2 april 2012 (<http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bibliotekariernas-kompetens-central-foer-moderna-bibliotek-2319>) omnämns bibliotekariernas viktiga roll i den biblioteksplan, *Bibliotek i rörelse*, som antogs av KF i februari 2012. Där står även att:

”Biblioteken ska under de närmaste åren hitta former för en kompetensförsörjning som motsvarar de krav som verksamheten behöver i takt med en kontinuerlig förändringsprocess. Det ska ske genom att erbjuda medarbetare kompetensutveckling, genom att tillföra ny kompetens vid nyrekrytering, genom att köpa tjänster eller tillföra andras kompetens genom samverkan.”

Strategier för kompetensförsörjning ska alltså utvecklas. Dock kvarstår frågan om situationen idag. Om vi ska höja kompetensen på stadens bibliotek så bör vi veta hur många utbildade bibliotekarier vi har idag. Om vi ska möta litteraturutredningens krav att varje elev ska ha tillgång till skolbibliotekarie så bör vi veta hur många examinerade skolbibliotekarier vi har idag.

Med anledning av detta begär vi en utredning av utbildningsnivån inom Stockholms stadsbibliotek med särskilt fokus på skolbiblioteken. I ett första steg emotser vi en rapport angående förutsättningarna för en sådan utredning.

Mats Berglund (MP)

Marja Sandin Wester (MP)