

Information gällande nyinkommet medborgarförslag

Kategori:

Rubrik: Hundrastgård för de små hundarna nära Gärdet

Förslag:

Hej!

Jag är en ung hundägare som känner frustration över att inte kunna låta min lilla hund springa fritt och leka med andra småhundar här på Gärdet. En större hundrastgård än den pyttelilla som ni anlade bakom fotbollsplanen i Tessinparken skulle behövas, gärna en med sol och ljus och utrymme för bara de små och mellanstora att leka och ha kul och springa av sig; med lite bänkar för ägarna så att vi kan byta några ord med varandra också. Det skulle verkligen öka trivseln här på Gärdet.

Det finns väldigt många äldre damer som aldrig vågar ha sina taxar och terriers lösa och hundarna lider av detta, det är trist att se och en mild slags vanvård skulle jag vilja säga. Jag tillhör de som ibland trotsar era förbud och har min lilla hund lös ute på närmsta fältet men jag är konstant orolig och håller uppsikt åt alla håll och kanter. Lillen behöver springa av sig, han jagar bollar eller kan bara få fnatt och springa i cirklar. Det är härligt att se. Hundar behöver få slippa koppel ibland också, många problemhundar blir änglar så fort kopplet åker av.

Vi får alltså inte ha de lösa på den del av Gärdet som ligger närmast Värtavägen, och fältet bortom vägen ockuperas alltid av folk med stora hundar som inte sällan har dålig uppsyn på vad deras hundar gör. Vi är många ägare till småhundar som inte vågar ha våra krabater lösa där borta eftersom det om och om igen hänt incidenter där ute, jag har personligen sett en ylande och skräckslagen liten terriervalp bli jagad av två stora tunnelseende greyhounds som fått fnatt. Hemsk syn att se den lille bli biten. På helgerna är det absolut inte en chans att man går dit, då kommer folk in med sina stora bilar och släpper ut sina uppdämda familjehundar som är i akut behov av att springa av sig efter att ha varit inlåsta hela veckan, och då blir det ofta kalabalik, hundar som springer efter hästar och bråk mellan ägare.

En hundrastgård för mindre hundar skulle alltså uppskattas hemskt mycket. Det finns ytor, t ex gräsmattan bakom kiosken på Erik Dahlbergsgatan precis bredvid den yttepytte befintliga men på andra sidan stigen. Eller kanske en yta nära Kampementsbadet och beachvolleyplanen? Vi är flera som lystet tittar på utrymmet där helikoptrarna någon gång i veckan landar vid Filmhuset men där är vi portade av naturliga skäl, men tänk om vi fick använda den på kvällen eller dagar när platsen inte används? Den ytstorleken skulle vara en dröm! Man kunde annars rensa det område som ligger bredvid och bakom Filmhuset på kullen där det nu mest är döda träd och grenar precis bredvid helikopterplanen. Det finns så mycket ytor som inte används av någon, snälla låt oss få nyttja den.

Hunddagisen med sina bjässar samt mattar och hussar med schäfrar, ridgebacks och rottweilers kan fortsätta gå till den stora rastgården vid Kampementsbacken eller ta sig ut till stora Gärdet. De har redan sitt utrymme som vi tvingas undvika. Småhundar kan naturligtvis komma överens med större hundar men det kräver en del engagemang från ägarna att det går rätt till. Under tiden skulle det vara skönt att kunna slappna av på ett inhägnat område och veta att de mindre hundarna inte kan springa bort eller bli jagade. De kan inte tillfoga samma grad av skada på varandra som stora hundar kan, av logiska skäl.

Inlämnat av: Nellie Dahlberg

Furusundsgatan 11

11537 Stockholm

E-post: nelliedahlberg@gmail.com