

§ 4**Tertialrapport 1 år 2014****Beslut**

1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun om att ett nytt andra stycke läggs till i 20 paragrafen om att områden där hundrastplatser är belägna anges på bifogade kartor.
3. Hos kommunstyrelsen begärs, för ökade kostnader och intäkter, omslutningsförändringar 10,7 mnkr.
4. Omedelbar justering

Ärendet

I budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016 finns tre inriktningsmål:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

I tertialrapporterna ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges (KF) tre inriktningsmål. Nämndens tertialrapporter rapporteras i ILS-webben enligt den struktur som finns upplagd.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 maj 2014. Dnr 2014-307-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Den moderatledda alliansen övertog makten i Stockholms stad år 2006 och har sedan dess genomfört stora nedskärningar inom socialtjänsten i hela staden, vilket märks även på Östermalm. Dessa stora nedskärningar har drabbat socialt utsatta barn och familjer, personer med missbruks- och psykiska problem och kvinnor utsatta för våld. När det gäller psykiskt funktionsnedsatta är nedläggningen av Arbetscentrum, som vi i Miljöpartiet starkt motsatt oss, ett exempel på en mycket

olycklig besparing. Nästa år måste en rejäl upprustning av socialtjänstens verksamheter ske, i hela staden och på Östermalm.

Inom äldreomsorgen har under senare tid setts alltför snäva bedömningar när det gäller servicehus och vård- och omsorgsboenden. Miljöpartiet anser att det borde vara en självklarhet att alla äldre som behöver flytta till ett äldreboende verkligen ska få det. Det behövs också en utevistelsegaranti. Många brukare inom äldreomsorgen behöver betydligt bättre möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Inför nästa år behöver miljökompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningen. Miljöpartiet anser att ett åtgärdsprogram för att minska stadsdelens klimatpåverkan ska tas fram och genomföras. En del av det är energirådgivning gentemot nämndens verksamheter och mot företag och hushåll.

Andelen ekologisk mat, som är viktig både för hälsa och miljö, behöver öka i förskolan och andra verksamheter. Miljöpartiet anser att under nästa år behöver målet vara minst 50 procent. Barn behöver också en miljö som innehåller minimalt med farliga kemikalier och ämnen som ftalater, bromerade flamskyddsmedel och bisfenol A ska inte få finnas varken i byggmaterial, leksaker eller i andra produkter som köps in till förskolorna. Förskolor och äldreboenden ska inte servera fiskrätter innehållandes rödlistade eller hotade fiskarter. Dessutom ska inget kött köpas in från de länder som rutinmässigt bryter mot djurskyddsreglerna (med undantag för kött som är certifierat som ekologiskt och därmed klarar djurskyddsreglerna).

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten Jaime Barrios (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Allmänt

Det är en viktig uppgift för stadsdelsnämnden att arbeta med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna men eftersom stadsdelsnämnderna i den borgerliga majoriteten avlövas vad gäller ansvarsområden blir den lokala demokratin tyvärr en schimär. Detta är inte bra eftersom stadsdelsnämnden är det enda forum dit medborgare kan komma och ställa frågor.

I tertiärrapporten finns inga röda ”prickar”. Det beror bland annat på att vissa av de egna årsmålen, som har varit något högre nu har justerats och anpassats till KF:s årsmål.

Barn och unga

När det gäller *förskolan* är det synnerligen angeläget att en gemensam kö både för privat och kommunalt driven verksamhet upprättas. Det skulle underlätta för föräldrarna att slippa ställa sig i flera olika köer. Stockholm har vidare en låg andel utbildade förskollärare och det är därför viktigt att höja andelen förskollärare av antalet anställda för att den pedagogiska kvaliteten ska vara trovärdig.

När det gäller antal barn per grupp och antal förskolebarn per anställd har årsmålen justerats och anpassats till KF:s årsmål vilket gör att stadsdelen uppfyller målen lättare.

Enligt kommentarerna är de kommunala verksamheterna ”skyldiga att handla på sätt som leder till att man uppfyller styrdokumentens krav för barnens övergång”. Detta bör givetvis även gälla för de fristående förskolorna.

Vårdnadsbidraget har aldrig varit en succé för den borgerliga alliansen och fortsätter att minska. Färre och färre vårdnadshavare utnyttjar denna möjlighet och resurserna skulle i stället kunna användas till att öka personaltätheten inom förskolan.

Äldreomsorg

När det gäller upphandling beslutas denna av stadsledningskontoret i Stadshuset, medan vi lokalt har myndighetsansvaret för uppsyn över verksamheten. Vi anser att i de fall äldreomsorg ska upphandlas är det dags att som tidigare låta stadsdelsnämnden ansvara både för upphandling och uppföljning. För att få bättre balans och större valfrihet bör stadsdelsnämnden i fortsättningen ges möjlighet att ta över driften av flera äldreboenden.

Uppföljningar har tidigare visat att kommunala hemtjänsten (en) i högre grad än de privata utförarna har en större andel tillsvidareanställda och högre utbildningsnivå. Detta sammantaget borde bidra till en bättre arbetsmiljö för de anställda och kvalitet vilket gagnar de äldre som har hemtjänst. Icke desto mindre är det svårt med att få budgeten i balans. En

aktiv marknadsföring av den egna verksamheten skulle kunna ge förutsättningar för att få flera ”brukare.

Det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten har i initialt krävt stora resurser, men kommer förhoppningsvis att vara rationellt och positivt för brukarna.

Det är glädjande att Dianagården i Hjorthagen fortsättningsvis kommer att finnas kvar som vård- och omsorgsboende. Med tanke på den framtida renoveringen är det viktigt att planeringen för annat boende sker i god tid inför ombyggnaden.

När det gäller maten framgår i kommentaren att endast 69 % var nöjda med maten och att målet därmed inte är uppfyllt. Måltiden en viktig del av dagen och det är lika viktigt som att maten som serveras är god och näringsriktig, ska miljön och känslan vid matbordet vara trevlig.

Vi vill återigen påpeka att det som kan synas anmärkningsvärt är att de kunder som avstår från att aktivt välja blir tilldelade den enhet som kallas Icke-Val, vilket alternerar mellan en rad olika privata utförare.

Man skulle kunna anta att detta är anledningen till att allt färre väljer kommunal hemtjänst.

Avveckling av Arbetscentrum

Oppositionen i nämnden motsatte sig i december en avveckling av Arbetscentrum. Denna avveckling var en följd av den åtstramning och försämring som den borgerliga politiken har medfört till men för personer som i samhället behöver ett särskilt starkt stöd.

Arbetscentrum har varit en mycket viktig verksamhet för många personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den sociala utsattheten är mycket stor i denna grupp och det finns för många en stor risk för isolering och passivitet. Att man hänvisat till andra alternativ runt om i staden är inte en lösning, anser vi, för de människor som nyttjat Arbetscentrum. Arbetscentrum fyller en viktig funktion både som förebyggande social verksamhet och för att öka möjligheterna till praktik, studier eller arbete. Det ställer givetvis krav på att verksamheten utvecklas för att möta de behov som brukarna ställer.

Socialtjänsten

Även inom socialtjänsten har årsmålen sänkts jämfört med tidigare år vilket innebär att indikatorernas årsmål uppfylls. Socialtjänstens prognosticerade resultat visar ett underskott till 1,5 milj kr, vilket är lägre än motsvarande tid förra året.

Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd har minskat får givetvis ses som positivt, men det innebär samtidigt att de som flyttar till Östermalm har det gott ställt. Det finns helt enkelt inte möjligheter till bostad dit personer med försörjningsstöd eller har en lägre inkomst kan bo. Dessa tvingas i stället ut från innerstaden för att ge plats åt de rika som flyttar in.

Den tidigare chockhöjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan, vilket har medfört att kostnaderna för försörjningsstöd ökat genom åren eftersom arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret enligt Socialstyrelsens statistik (2010). Det har nu skett en viss minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd på Östermalm, vilket är positivt.

Som nämnts i tidigare rapporter kan Jobbtorgen inte ta emot personer som inte har tillräcklig arbetsförmåga är anmärkningsvärt. En internationell studie visar att Sverige faller i trygghetsligan. Från att ha haft den näst högsta a-kassan i världen ligger vi nu under snittet i en internationell jämförelse.

Stadsplanering och miljö

Inom nämndens område växer nu en ny stadsdel fram, Norra Djurgårdsstaden. Nämnd och förvaltning medverkar i utformningen av det nya området. Det är viktigt med ett stort utbud av grönytor för rekreation och utevistelse samt för lek och idrott. För att stadsdelen ska leva upp till att vara den ekologiska stadsdelen måste en infrastruktur växa fram när det gäller kollektivtrafiken, service i området med mera.

Invånarna skall vara nöjda med städning och trygghet, varför städningen hålls på en hög nivå och våldsyttningar motverkas. Det lokala brottsförebyggande rådet är viktigt med polis, förvaltning, skola, brandkår och kyrka i samverkan. Även nämndrepresentanter borde finnas med i rådet. Även kulturen ingår i stadsmiljön men är tyvärr väldigt marginell.