



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Särskilt yttrande

Ordförandeuppdrag

Den statliga utredning som nu föranleder detta ordförandeuppdrag är utredningen om ordning och reda i välfärden.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande är orolig vad som kan hända om vinster i välfärden inte tillåts och kan orsaka problem för Tyresö kommun. Vi ser inte samma problem och ställer oss frågande till att lägga resurser på en utredning av det här slaget. - En bättre prioritering vore att förvaltningens resurser fokuserades på att planera för nya permanenta förskolor i god tid och säkerställa att Tyresös barn ges förskoleplats.

Vi socialdemokrater anser att pengar som är avsedda till barn, ska gå till barnens verksamhet. Det nya regelverket föreslås innehålla en rörelseresultatsbegränsning satt till 7 procentenheter plus statslåneräntan. All rörelsevinst över taket ska återinvesteras i verksamheten. Det är givetvis ett sätt att komma tillrätta med problemet med övervinster. Vi delar utredarens åsikt att det utgör ett legitimitetsproblem att verksamhet som finansieras av offentliga medel gör stora övervinster. Däremot ser vi att det finns andra problem för att åstadkomma jämlikhet inom välfärdssektorn som behöver adresseras först.

Att förtydliga kvalitetskraven skulle begränsa marknaden för de oseriösa aktörer som primärt drivs av vinstintresse inom den offentligt finansierade välfärden. Aktörer som drivs primärt av vinstsyftet medför större risker för att verksamheter, i syfte att hålla nere kostnaderna, skär ned på sådan kvalitet som är svår att mäta och följa upp. Exempelvis genom att sänka personaltätheten eller utformar sin verksamhet för att dra till sig brukare som är förknippade med låga kostnader. Det finns också indikationer på att vinstsyftande företag har lägre personaltäthet än andra typer av utförare och att konkurrensen inom skolväsendet haft segregrande effekter eller bidragit till segregation.

Vi socialdemokrater anser att det är av godo att det finns möjligheter för den enskilde att välja vilken skola barnen ska gå i. Det ökar människans makt över sin vardag. Valet måste dock vara eleven som väljer skola, inte skolan som väljer elever. Lika villkor bör gälla för alla skolor, oavsett huvudman, när elever antas.

För den socialdemokratiska gruppen


Jannice Rockström