

Utlåtande 2008:142 RII (Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008)

Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman

Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25)

Namnsättning efter Gösta Bohman

Gösta Bohmans Plats

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Motion (2003:25) av Bo Bladholm (m) anses besvarad med vad som anförs i detta utlåtande.
2. Gösta Bohmans plats fastställs som nytt namn på allmän plats enligt *bilaga 3*.

Föredragande borgarrådet Mikael Söderlund anför följande.

Ärendet

Motionen

Bo Bladholm (m) föreslår i en motion, *bilaga 2*, att förre moderatledaren Gösta Bohmans gärning ihåggkoms och uppmärksammas av staden, genom att den uppkallar en gata eller plats i centrala Stockholm efter honom.

Namnärendet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2008 att godkänna det av namnberedningen föreslagna Gösta Bohmans plats som nytt namn på allmän plats enligt *bifogad* karta.

Beredning

Motionen

Motionen har behandlats av namnberedningen vid sammanträde den 9 december 2003 och remitterats till stadsledningskontoret och stadsbyggnadsnämnden.

Stadsledningskontoret avstod från att lämna synpunkter i rubricerat ärende då ärendet även remitterats till stadsbyggnadsnämnden som är direkt berörd av frågan.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att avstyrka motionen.

Namnärendet

Namnärendet har behandlats av namnberedningen vid sammanträde den 9 december 2003, den 30 maj 2006, den 26 september 2006 och den 15 april 2008.

Mina synpunkter

Moderaternas förre partiledare, Gösta Bohman, var en engagerad stockholmare, som hyste många tankar om och varma känslor för staden. Gösta Bohman var länge engagerad i stockholmspolitiken, och han satt i många år i fastighetsnämnden. 1942 började Bohman som opolitisk representant för Handelskammaren, med syftet att företräda näringslivets erfarenheter och intressen. Gösta Bohman kallade sig själv för "*den ständige reservanten mot nämndens beslut*", och som ordförande för den dåvarande Stockholmshögern ledde han 1962 en hel valrörelse mot grävskopornas raseri. I historiens spegel står det klart att Stockholm och stockholmarna hade förtjänat fler politiker av hans kaliber.

Gösta Bohman bodde större delen av sitt liv på Östermalm, och jag är glad att hans stora gärning för vår stad nu kan erkännas med en plats alldeles intill Karlaplan. Jag instämmer därför i namnberedningens förslag.

Bilagor

1. Reservationer m.m.
2. Motion (2003:25) av Bo Bladholm (m) om uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman
3. Karta

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Roger Mogert* (s) enligt följande.

Vi anser att det är rimligt att uppkalla en plats efter Gösta Bohman. Han har haft betydelse för Stockholm och stockholmarna. Inte bara som ledare för Högerpartiet i Stockholm i valrörelsen 1962, utan också innan dess, bland annat som borgarrådssekreterare hos Yngve Larsson, och senare, som partiledare för Moderaterna (som Högerpartiet bytte namn till i slutet av 60- talet).

Vi är dock tveksamma till borgarrådets uppfattning att det behövs ”fler som Gösta Bohman”, och att kommunfullmäktige skall uttala vilka det behövs fler (eller färre) av. Vi delar inte heller den bild som borgarrådet försöker teckna av det dåvarande Högerpartiets roll inom ramen för Citysaneringen.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Motion (2003:25) av Bo Bladholm (m) anses besvarad med vad som anförs i detta utlåtande.
2. Gösta Bohmans plats fastställs som nytt namn på allmän plats enligt *bilaga 3*.

Stockholm den 27 augusti 2008

På kommunstyrelsens vägnar:
STEN NORDIN

Mikael Söderlund

Anette Otteborn

Särskilt uttalande gjordes av *Tomas Rudin*, *Malte Sigemalm* och *Mirja Räihä Järvinen* (alla s) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (s) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Motionen

Bo Bladholm (m) föreslår i en motion, *bilaga 2*, att förre moderatledaren Gösta Bohmans gärning ihågkoms och uppmärksammas av staden, genom att den uppkallar en gata eller plats i centrala Stockholm efter honom.

BEREDNING

Motionen har remitterats till stadsledningskontoret och stadsbyggnadsnämnden.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2003 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende då ärendet även remitterats till stadsbyggnadsnämnden som är direkt berörd av frågan.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 5 februari 2004 att som svar på remissen överlämna och åberopa namnberedningens yttrande till kommunfullmäktige.

Reservation anfördes av Joakim Larsson (m), Regina Kevius (m) och Jan Jerström (m), *bilaga 1*.

Namnberedningens tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2003 har i huvudsak följande lydelse.

Förslaget:

Namnberedningen avstyrker motionen.

Ärendets beredning:

Ärendet har behandlats av Namnberedningen vid sammanträde den 9 december 2003

gare ej kunnat finna en lämplig plats för sådan namngivning. Emellertid har en tänkbar plats senare pekats ut och beredningen förklarade den 26 september 2006 § 20 att man inte vill ”motsätta sig namnsättning efter Bohman på den föreslagna, torgliknande plats framför Fältöversten som nu ingår i Karlaplan; namnsättningen skulle inte behöva medföra någon ändring av adresser, bortsett från de båda tunnelbanenedgångarna”. När nu dessutom namnberedningen har öppnat för möjligheten att använda ordet *plats* i nya namn i Stockholm (NB-protokoll 2006-10-31 § 15) blir saken än lättare att hantera.

Mot bakgrund av ovanstående beslöt namnberedningen föreslå *Gösta Bohmans Plats* som nytt namn på allmän plats.

Gösta Bohman (1911-1997) föddes i Stockholm. Han var jur.kand. och direktör för Stockholms Handelskammare innan han inledde sin politiska karriär. Han var riksdagsledamot 1958-91, partiledare för Moderata samlingspartiet 1970-81 och ekonomiminister i den borgerliga trepartiregeringen 1976-78 och 1979-81. Bohman anses ha bidragit starkt till att moderaternas väljarstöd växte under hans tid som partiledare. Han blev en förebild för många moderata politiker, speciellt inom Moderata Ungdomsförbundet. (Fritt efter Wikipedia)

Förslaget redovisas på karta bilaga 3.

RESERVATIONER M.M.

Stadsbyggnadsnämnden

Reservation anfördes av Joakim Larsson (m), Regina Kevius (m) och Jan Jerström (m) enligt följande

Namnberedningen konstaterar i sitt utlåtande att Gösta Bohman genom sin politiska gärning och sina insatser för Stockholm vore väl värd att hufästas med ett namn i staden. Mot den bakgrunden ter det sig därför märkligt att namnberedningen i samma utlåtande konstaterar att det krävs extraordinära omständigheter för att den föreslagna memorialnamngivningen skall genomföras.

Gösta Bohman var en av 1900-talets stora svenska politiker och hans gärning och minne bör uppmärksammas av den stad han bodde i.



KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motioner

2003:25

2003:25

Motion av Bo Bladholm (m) om uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman

Stockholm har haft många politiska profiler från alla delar av det politiska spektrumet. Några har varit särdeles betydelsefulla, både för stockholmspolitiken och för politiken i hela landet. En sådan var Gösta Bohman.

Bohmans politiska karriär startade ovanligt sent och den startade mycket på grund av en specifik stockholmsfråga: den okänsligt genomförda moderniseringen av Stockholms city med rivningen av Klarakvarteren som tydligaste symbol.

Hemtam i den stockholmska naturen såväl som i det stockholmska näringslivet var hans känsla för Stockholm väl omvittnad. Med ovanlig glöd skrev han krönikor med naturskildringar och engagerade sig för en levande stad som direktör i Handelskammaren och ledamot i stadens fastighetsnämnd.

Gösta Bohmans inflytande för den politiska utvecklingen i det egna partiet, för vilket han blev ordförande 1970, var enormt. Moderata samlingspartiet kom att vitaliseras och förnyas genom det liberala tankegodet Bohman förenade med det konservativa arvet. Denna kombination i bohmansk tappning blev en tydlig röst för den enskilda människans rätt mot politisk byråkrati och överförmynderi. På 2000-talet äger dessa idéer lika stor relevans och aktualitet som någonsin.

Även för rikspolitiken kom Bohman att spela en viktig roll. Som moderatledare under ett decennium, 1970-1981, kom han att bli statsråd i två borgerliga regeringar, och han var tveklöst en av sjuttioalets starkaste politiska profiler.

Gösta Bohman avled 1997 efter ett aktivt liv som kom att vara nära förknippat med Stockholm. Hans gärning förtjänar att ihågkommas och uppmärks-

sammas av staden genom att den uppkallar en gata eller plats i centrala Stockholm efter Gösta Bohman.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att uppkalla en gata eller plats i centrala Stockholm efter Gösta Bohman.

Stockholm den 14 oktober 2003

Bo Bladholm

