

Staffan Stavling

Från: Funkilon SD04 Hässelby-vällingby
Skickat: den 31 januari 2012 16:58
Till: Staffan Stavling; Mats Carlinder
Ämne: VB: Angående förslag till detaljplan del av Vinsta 5:1

Dnr. 153 064 2012

Till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen

Angående förslag till detaljplan för del av
Vinsta 5:1 m fl i stadsdelen Hässelby Gård,
Hässelby Villastad och Vinsta. Dp 2009-00924-54

Enligt PBL 5 kap 20 paragraf PBL (1987:10)

Enligt Er annons i lokaltidningen Mitti Västerort, söker Stockholms stadsbyggnadskontor samråd med de boende omkring och i ovan nämnda stadsdel och områden.

Enligt samma lokaltidning Mitti Västerort, tisdagen den 31 januari 2012, sidan 5, finns det en artikel om byggandet kring Johannelundstoppen. Det ska i detta område, byggas 537 bostäder. För sammanlagt 1 350 nya invånare. Beräknas färdigbyggt år 2014.

Jag har tidigare varit i kontakt med Hässelby - Vällingby Stadsdelsförvaltning, att i ett öppet brev, klagat över att det finns alldeles för lite mark att rasta våra sällskapshundar på.

Det finns idag några områden till hundrastning. Men de är samtliga utan stängsel och ingenting annat än skyltar som markerar att det är hundrastningsområde. Det är beklagligt, eftersom hundarna är djur som mår bra av att springa och leka, utan koppel. Eftersom det inte finns några stängsel, tar vi hundägare risker, när vi låter våra hundar springa lösa i dessa hundrastningsområden.

Ibland fungerar inte heller belysningen kvällar och nätter. Eftersom det finns vilda rådjur, harar och fåglar i området, riskerar vi att hundarna jagar efter dessa ut i trafiken på Lövstavägen. Sådana risker vågar vi förstås inte ta, men det utesluter också definitionen av "hundrastområde", eftersom hundarna endast kan rastas i halsband och koppel.

Redan vid förra kommunalvalet fanns det sex som röstade på Hundpartiet. Ett parti som ännu så länge inte är registrerat, och som inte heller har någon politisk anknytning, annat än till oss som går här med våra sällskapsdjur dag efter dag.

Hundpartiet skulle i första hand verka för att hundarna får sådana utrymmen att de kan springa, röra sig och leka fritt inom ett avgränsat område. Med tanke på att det redan idag finns många hundägare i Hässelby och Vällingby, bör det finnas ett demokratiskt underlag för att planera in flera sådana områden.

Brukshundklubben finns i närheten av Lövstaskogen, men för oss utan bil eller körkort, blir det alltför långt bort för att ta oss dit, för att sedan leka och träna med hundarna där.

Planeringen av de nya stadsdelarna kring Vällingby och Hässelby, bör, menar vi, ta hänsyn också till framtida hundägare. Många av de som flyttar in i de nya husen, kommer sannolikt ha hund.

Man bör också nämna att hundarna som sällskapsdjur ger en friskare befolkning. Just nu pågår en ny teveserie i SVT 1, som heter "Äkta Människor". Om människor som omger sig med robotar, eller som känner sig hotade av att robotarna tränger in i alla de olika områden där människorna tidigare etablerat sig.

Redan idag finns på flera platser inom vård och omsorg både så kallade Tjänstehundar, Vårdhundar och Servicehundar. Hundar som utför ett arbete som på så vis blir mycket billigare för hundägare, skattebetalare, stat och kommun. Hundar som hjälper synskadade, handikappade och dysfunktionella. Hundar som finns till för att känna av människor med diabetes och deras behov av insulin. Hundar på olika vårdinrättningar, som gör både anställda och boende på bättre humör.

Man kan tala med en hund och vara helt säker på att det man sagt inte förs vidare. Till skillnad från andra sällskapsdjur, så kräver hunden promenader och daglig motion. Samt sällskap som inte kan ersättas av en dator, teve eller robot.

Idag finns det ingenting som kostar skattebetalarna extra pengar och som går till hundägare och hundar. Att det finns soptunnor att slänga påsar med hundarnas avföring i, kan knappast anses vara en tjänst enbart för hundägare.

Varje dag när jag, [REDACTED] åker tunnelbana med mina hundar, är det snarare så att jag måste försöka hålla vuxna och barn borta från mina hundar, än tvärtom. Andra resenärer vill gärna fram och klappa dem och kela med dem. Människorna sätter sig gärna så att de kan titta på hundarna. Liksom föräldrar med småbarn i barnvagnar, pekar på hundarna och visar glädje över att hundarna finns där som något unikt och annorlunda.

Och de som inte uppskattar hundars sällskap, eller har allergi eller astma, har gott om utrymme att sitta i, vid de två främre och två bakre dörrarna. Bara i de tre mittendörrarna, i mittenpartiet av de nya vagnarna, får man ha hundar med sig. Om andra sällskapsdjur vet jag inte vad som gäller. Antagligen gäller samma bestämmelser för t ex katter och kaniner.

Så, med hopp om att ett Hundparti aldrig ska behöva bildas, vill jag och säkert andra med mig, försöka uppmärksamma beslutsfattarna till att också tänka på instängslade rastplatser till hundarna.

Många vill i samma andetag som de nämner hundar ta upp problemet med hundarnas avföring. Det enda man kan göra åt det, är väl att man höjer bötesbeloppen. Har hittills, sedan år 1993, då jag skaffade hund, aldrig hört talas om någon hundägare som blivit bötfälld för att inte ta upp efter sin hund. Konstigt nog är hundens avföring inte definitionsmässigt detsamma som annan nedskräpning från människor. Avbrända fyrverkeripjäser kan ligga kvar på marken i flera veckor, likaså sådant som lämnats kvar på marken när människor haft picknick, druckit ur bag-in-box och grillat med engångsgrillar. Detta händer speciellt ofta uppe på Johannelundstoppen. Numera finns det inte ens en skräptunna där.

Att hundar springer lösa, är ett problem, menar jag, som politikerna och väljarna kan vara med att åtgärda. Det bör finnas hundrastplatser där de som inte uppskattar våra fyrfota vänner, inte behöver vistas.

Hundrastplatsen vid Grimsta har det negativa utförandet att de som är ute för att jogga, följer stigen som går diagonalt över hundrastplatsen. Så inte heller där får hundarna springa utan att riskera att deras ägare blir utskälda för att trotsa lagar och regler.

Staffan Stavling

Dnr. 124/2012

Från: Funktion SD04 Hässelby-vällingby
Skickat: den 11 april 2012 09:20
Till: [REDACTED]
Kopla: Asa Karlsson; Carina Herdln; Mats Carlinder; Staffan Stavling
Ämne: SV: Nyinkommet medborgarförslag

Uppföljningsflagga: Flag for follow up
Flagga: Slutfört

Din e-post gällande medborgarförslaget är mottagen.
Handlingen har fått diarienummer 1.2.4-241-2012.
Skickas vidare för handläggning till avdelningen Stadsdelsmiljö och teknik.

Med vänlig hälsning
Nämndkansliet
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: noreply_insyn@yourvoice.se [mailto:noreply_insyn@yourvoice.se]
Skickat: den 10 april 2012 19:10
Till: Funktion SD04 Hässelby-vällingby
Ämne: Nyinkommet medborgarförslag

Information gällande nyinkommet medborgarförslag

Kategori: Stadsdelsmiljö och Teknik
Rubrik: Hundrastningsområde mellan Faringe XL och Vinstagårdsskolan.
Förslag:

Vi vet alla att hundarna gör sina behov lite överallt. De flesta tänker, som människor gör mest; att "en gång är ingen gång". Men en gång på en dag, blir 365 högar på ett år. Om hunden gör sina behov endast en gång om dagen.
Fler och fler människor skaffar hund. Av alla de som flyttar hit till de nybyggda områdena i Hässelby-Vällingby, kommer säkert att tänka att: "här där det är så naturnära, varför inte skaffa en hund att gå ut med? Så att man är säkar på att man går utomhus några gånger om dagen. Och inte bara sitter framför teven eller vid datorn."
Medan hela världens befolkning ökar, så minskar grönområden. Ett grönområde är ju lika lönsamt som en parksoffa.
Men hundarna gör nytta i samhället på många sätt. Det vanligaste är, och som man inte tänker på, är att hundägare är slags "nattvandrare" både på dagarna och på nätterna. Utan hundägare och deras hundar, skulle det vara så gott som folktomt utomhus, när det är kallt eller dåligt väder. Fritt fram för de som inte vill sin nästas bästa. Utan tar tillfället i akt att förstöra en annan människas vardag eller egendom. Vid så gott som alla händelser utomhus, finns det en hundägare med hund som blir vittne till händelsen.
Vardagsmänniskor i sina vardagsbestyr, ser hundarnas avföring och hundägare som har sina hundar lösa. Hundar som springer omkring, skäller och hoppar. Då och då finns det någon av dessa andra, som påpekar att de är "hundrädda". Samtidigt som de, istället för att gå en omväg, väljer att gå mitt ibland de lekande hundarna. Och är det någon hund som närmar sig den passerande det minsta, så får alla hundägarna veta att "hundar ska hållas kopplade". Men, å ena sidan, om hunden aldrig får springa lös, hur ska man då kunna träna inkallning? Å andra sidan: om hunden inte kommer på inkallning, så får den inte springa lös.
Mitt förslag är att man låter inhägna det skogsparti som finns mellan Faringe XL och Vinstagårdsskolan. Så att där finns både möjligheter till att släppa hundarna lösa, samtidigt som passerande inte behöver känna sig oroliga. Självklart ska där också finnas antingen behållare där hundarnas avföring kan komposteras. Eller tillräckligt stora behållare. Som Miljöförvaltningen tömmer en gång i veckan. Som nuvarande på tisdagarna. Samt att Stadsdelsförvaltningen ordnar med en långsiktig planering för hur, var och när hundarna får vistas inom olika områden. Att det finns stigar, t ex i Grimsta

Friluftsområde där man också kan gå med hundarna. Utan att behöva tänka på joggare och andra som störs av att hundar finns i närheten.

Gunnel Lundquist

Hej!
Jag, [redacted] satt nere vid scenen på Hässelby Torg idag klockan elva. Tyvärr så stod det inte missvisande i Mitti Västerort, på "På gång"-sidan. Under rubriken "Föredrag" står det "Måndag 1 maj". Men jag satt där och väntade i en kvart. Ett par med en vit pudel kom och hade läst annonsen. Så vi utbytte mejladresser och ska hålla kontakten.

Det är inte så underligt att det inte kom flera. Många av dagens människor lever i ruget och hinner inte med att stå förberedd inför händelser i morgondagen, som kanske kommer att inträffa.

Men det är nog säkert att det kommer att byggas många flera hus här i Västerort, Hässelby och Vällingby.

Och hur ska hundarna få plats och finnas till i alla de nybyggda stadsdelarna? Just nu kan vi gå ganska störningsfritt med våra hundar, men alltfler människor söker sig ut till grönskan den varmare delen av året. Och då är det koppeltvång som gäller. Små hundar kanske klarar sig med att gå promenaderna i koppel. Men större hundar behöver absolut röra på sig, så att de inte går upp i vikt och att de får behålla sin hälsa. Samt att de kan hoppa, leka och springa med varandra, som borde anses som alla hundars mening med livet.

Varken svenska Kennelklubben eller svenska Brukshundklubben bryr sig om vad som händer med hundar utanför klubbarnas egna verksamhet. Att hundarna är med på hundställningar och deltar i tävlingar av olika slag, t ex lydnad och agility.

De områden som finns tillgängliga för hundar och hundägare idag, är inte instängslade. Hundarna kan lätt hamna i trafiken med cyklister, mopedister, rullskidåkare, joggare och andra som utövar någon slags mänsklig aktivitet. Och det är lätt att glömma bort att också hundägarna, när de går ut med sina hundar, också utför en "mänsklig aktivitet".

Det senaste kommunalvalet, år 2010, var det sex som röstade på Hundpartiet här i Hässelby-Vällingby.

Hässelby och Vällingby är ett stort område. Det bör finnas på gångavstånd flera sådana hundrastgårdar där hundarna kan springa fritt, utan att oroa eller störa människor som går förbi.

Går man in på Namninsamling.se ser man att det är på flera ställen som man önskar hundrastgårdar. På några håll i Sverige, bl a på Lidingö i Stockholm, finns det redan sådan gård för hundarna. För några nummer sedan i tidningen Hundsport skrev man en artikel om hur en sådan hundrastgård med agilitybana hade blivit byggd.

Det är lätt att glömma bort att när det byggs nya hus och det flyttar in nya invånare här, så kommer också de nyinflyttade antingen ha hund, eller skaffa sig hund. Därför kommer behovet bara att öka.

Det finns ett Hundpartiet.se på nätet, men de verkar vara mycket passiva!
<http://www.hundpartiet.se/>

Själv har jag tagit upp det på flera olika sidor på nätet. Här i Hundkartan:
<http://hundkartan.se/index.php/Allmant-snack/19-Hundrastplatser-saknas-dags-for-Hundpartiet.html>

På många olika håll i Sverige har frågor om mark och användning av mark och orörd natur blivit mycket stora. Just nu finns det en artikelserie av Maciej Zaremba om den svenska skogen:
<http://www.dn.se/kultur-noje/lagen-ar-en-rokrida>

Det finns nog inga människor i tätbebyggda områden idag som är så ofta utomhus och som rör på sig, som just hundägarna. Men det är som om de, vi, antingen utgör något slags problem, eller att vi ändå inte räknas som skattebetalare, invånare och röstande i kommunalvalet.

Därför behövs det ett Hundpartii

Staffan Stavling

Ämne:

VB: INHÄGNAT RASTOMRÅDE

Dnr. 1.9.4 4/2 2012

Hej Josefin,

Jag har nu bett förvaltningen att bereda denna fråga som ett medborgarförslag vilket innebär att de tittar på frågan och kommer med en rekommendation till stadsdelsnämnden efter sommaren.

Ha en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,

Fredrik

Skickat från min iPhone

2 jul 2012 kl. 13:26 skrev.

Till dig dig som fallar bort...

Den 18 juni skickade jag nedanstående mail till Ulla Thorstund. Jag inväntar fortfarande svar från henne efter två veckor, vilket i serviceyrket – som hon faktiskt har, är oacceptabelt. Ett mail ska alltid besvaras av någon, och där finns inga ursäkter. Jag tolkar det som ren ignorans från er sida och förväntar mig ett bättre tillmötesgående denna gång.

I Stockholm finns det idag många inhägnade rastområden. Inte minst i Järfälla där de har flera stycken. I västerort finns det fina hundrastområden, dock finns det inget som är inhägnat. Detta ställer till problem för dom som har valpar, vill öva inkallning, inte kan ha hunden lös på grund av jaktinsikt m.m. Det finns många fördelar för hundägare och befolkningen i området med en inhägnad rastplats, och det skulle göra oss väldigt glada om ni ville lyssna på vår önskan.

Det finns ett större fält i Hässelby gård som just nu inte används. På fältet står två gamla fotbollsmål som är sönder, och som mer är farliga än användbara. Fältet används nästan aldrig, förutom när vi hundägare träffas med våra hundar där. Förslagsvis skulle man kunna göra ett inhägnat rastområde där. Annars finns även ängen som jag nämnde i mitt första mail.

Som jag förstår det på mina vänner i Hässelby har det under många år funnits ett starkt önskemål att få en inhägnad rastplats, det har gjorts namnsamlingar, möten m.m. Hon som varit mest engagerad i detta har tyvärr drabbats av cancer och orkar inte bråka om det mer. Tyvärr har de inte blivit lyssnade på.

Jag kommer inte ge mig i detta ärende. Min kunskap om namnsamlingar och hur man mobiliserar människor att agera är god, det finns även olika medier att vända sig till för att uppmärksamma detta. För mig är det inga problem att kämpa för en sak som är rätt. Detta är ett problem som borde ha åtgärdats för länge sedan, när önskemålet först kom till er kännedom.

Skickat: den 10 juni 2012 17:34
Till: ulla.thorslund@stockholm.se
Ämne: INHÄGNAT HUNDRASTOMRÅDE

Hej,

Sedan jag flyttade till Hässelby för nu snart två år sedan har jag saknat ett inhägnat rastområde för hundar är. Hässelby-Vällingby är det enda område i Stockholm som jag känner till som inte har ett, de flesta områden har till och med flera. Järfälla t.ex. har väldigt många fina områden för hundar och deras ägare.

Anledningen till att jag nu skriver är för att jag nyss var ute med min hund och blev för andra gången på väldigt kort tid påhoppad av en annan hundägare eftersom att min hund var lös. Han är snäll och lydig och gjorde ingenting. Men hon sa att jag inte fick ha min hund lös, vilket jag fick eftersom att jag var på ett hundrastområde. Denna kvinna har jag stött på tidigare och hon är väldigt otrevlig och oersonlig att ha att göra med. Som tur är har jag många vänner i området och vi var alla ute tillsammans så det kändes tryggt. Men det obehag jag får när jag blir påhoppad sådär sitter i väldigt länge, och trots att jag vet att jag inte gjort något fel eller begått något brott så blir det en situation som känns riktigt jobbig.

Det skulle för min, andra hundägare samt våra hundars skull vara tryggt och säkert att få ha våra hundar lösa i ett inhägnat område. Vi skulle då inte behöva oroa oss för "arga" människor, vill, trafik m.m.

Vi är ca 10 hundägare som VARJE dag brukar ses på rastplatsen "Hässelby gård Måbärsallén och Fyrklöverbackarna". En väldigt trevlig tradition som gör att man trivs i området.

Att dra ett staket runt detta denna rastplats skulle betyda väldigt mycket för området. Det skulle förbättra livet för både hundar och ägare. Många väljer att inte låta sina hundar leka med andra eftersom att de inte vågar släppa dem lösa. Det är även många valpar i detta område just nu och det skulle vara väldigt bra för ägarna att kunna öva inkallning där.

Det är många med mig som vill ha detta område inhägnat, och jag vet att detta har tagits upp flera gånger tidigare av grannar i närheten. Att det fortfarande inte är gjort känns dåligt då det är en önskan från oss som bor i "ort" område och ni finns för att skapa en trygg och trevlig tillvaro för allmänheten.

Jag ser fram emot att höra från er snart.

Vänliga hälsningar,