

Skrivelse: Rinkeby-Kista SDN Ioannis Ganidis (m) mfl

**Var är den svenska flaggan i Rinkeby?**

Den svenska nationaldagen, 6 juni, har länge varit en dag för att fira och markera självständighet, nationell identitet och traditioner. Dagen fick år 2005 också status av helgdag (se tex regeringspropositionen 2004/05:23). Trots detta och tyvärr verkar det som att många svenskar, till skillnad från medborgare i många andra länder, har något emot att på sin nationaldag samlas kring en symbol för sitt land. Skäms vi kanske för vårt land eller är vi rädda för att bli sammankopplade med de rasistiska och nationalsocialistiska människor som inte drar sig för att linda in sina främlingsfientliga tankar i mer rumsrena ord och symboler?

Oavsett orsaken till att den svenska flaggan i Rinkeby inte hissades på den svenska nationaldagen i år tycker jag att det är synd och skam om bakåtsträvande och exkluderande krafter ska ha någon sorts "ensamrätt" på att samlas kring den svenska flaggan.

Jag vill inte att den svenska flaggan ska riskera att ses som en symbol för och attribut till främlingsfientliga krafter och partier och därmed ge dessa ett oförtjänt stort inflytande i samhället och den politiska debatten. Istället tycker jag att det är hög tid att vi i nämnden på lokal nivå snarare börjar arbetet med att i Rinkeby "återta" den svenska flaggan och betrakta den som en symbol för ett nytt Sverige som människor av olika bakgrund kan samlas kring. Ett Sverige som är inkluderande, öppet för och uppskattande av andra influenser och kulturer än den "traditionellt svenska" snarare än exkluderande och inskränkt.

När den svenska flaggan kan vaja fritt på Rinkeby torg på olika högtidsdagar har också ett steg tagits för att de människor som kommit till Sverige och Rinkeby från andra länder lättare kan identifiera sig som svenskar; svenskar med olika bakgrunder, resurser, kompetenser och traditioner – alla värdefulla på olika sätt. Jag tror att om man ser att man faktiskt har en hel del gemensamt med sina grannar, trots olika etniska eller kulturella bakgrunder (alla är eller blir så att säga svenskar, "vi med variation") kan också kontakter med och mellan människor från andra kulturer främjas. Istället för att uppleva att den egna nationella/kulturella/etniska/ religiösa särarten ska och måste skyddas och försvaras från influenser från andra kulturella eller etniska grupper i det nya landet Sverige kan då förhoppningsvis ömsesidig förståelse, gemenskap (och i slutänden också fördjupad integration) mellan såväl "nya" som "gamla" svenskar underlättas.

Naturligtvis löser inte åtgärden att sätta upp en flaggstång på Rinkeby torg och på den 6 juni och andra högtidsdagar hissa den svenska flaggan alla kommunikations- och integrationsproblem i Rinkeby men jag tror att det kan vara ett steg på vägen – inte minst för att det för mig och flera med mig verkar rätt underligt och sänder en del inte så bra signaler att i Rinkeby *inte* ha en svensk flagga hissad på den svenska nationaldagen!

Med bakgrund i ovanstående yrkar jag på

- att förutsättningarna (ekonomiska, byggnadsmässiga etc.) för att införskaffa och installera en eller flera flaggstänger på och omkring Rinkeby torg undersöks.
 - att förvaltningen köper in flaggstänger och placerar ut i lämplig mängd och höjd samt - naturligtvis - också svenska flaggor i lämplig storlek och kvalitet.
 - att förvaltningen, när ovanstående är gjort, etablerar rutinen att använda såväl flaggstänger som svenska flaggor på den svenska nationaldagen och andra nationella "flaggdagar".
- Stockholm den 13 augusti 2007