

Till Farsta stadsdelsnämnd 090326

Skrivelse från Kommunal, Lärarförbundet och SKTF angående fritidsklubbarna

Kommunal, Lärarförbundet och SKTF oroas över konsekvenserna av att stadsdelen lägger ned sin fritidsklubsverksamhet för mellanstadiebarn. Utbildningsförvaltningen har inte redovisat någon plan för hur man ska tillgodose dessa barns behov av omsorg. Vi har, trots idoga försök, inte lyckats få något svar på varför det blivit såhär och vad kommunen planerar att göra för mellanstadiebarnen i skolorna i Farsta. Frågan har inte behandlats av utbildningsnämnden. Detta förefaller vara en situation där Stockholms stad har svårt att komma överens med Stockholms stad. De som kommer i kläm är barnen.

Det finns tungt vägande skäl för att behålla fritidsklubbarna i stadsdelens drift. För det första har stadsdelen befintliga verksamheter som på ett förhållandevis kostnadseffektivt sätt kan kompletteras för att ta emot mellanstadiebarnen. Vidare gör en mellanstadieverksamhet i stadsdelens regi att det blir lättare för stadsdelen att få kontakt med och vinna förtroende hos barnen när de på högstadiet ska in i stadsdelens fritidsverksamhet. Dessutom ökar fritidsklubbarna möjligheten att erbjuda stadsdelens anställda inom fritiden heltidstjänster, vilket torde vara ett självklart mål för den som vill vara en god arbetsgivare.

Allt tyder på att mellanstadiebarnens öppna verksamhet i utbildningsförvaltningens regi kommer inkorporeras i lågstadiebarnens inskrivna verksamhet. Detta kommer i många fall resultera i att barnen går dit och äter mellanmål och sedan går därifrån. En del av dem kommer att gå till stadsdelens parklekar, varför man snart kommer behöva nyanställa där. Andra kommer att spendera eftermiddagen utan kontakt med vuxna. Detta riskerar, inte minst i ett socialt utsatt område som Farsta, att leda till onödigt mänskligt lidande och stora framtida kostnader. För att dessa unga människor ska bli goda samhällsmedborgare med ett fungerande arbetsliv, och undgå att hamna i socialt utanförskap, krävs att staden ger dem en välplanerad och sammanhållen fritidsverksamhet. Då måste man lägga byråkratiska teknikaliteter åt sidan och ta ett gemensamt ansvar för barnens bästa.

Följande stycke är hämtat ur Kommunals erinran gällande budgetförhandlingar på Gubbängsskolan och Hökarängsskolan (en liknande skrivning finns i Kommunals erinran gällande budgetförhandlingar på Magelungen/Hästhagsskolan):

"När det gäller mellanstadiebarnens återgång till skolan från stadsdelen så saknas det en plan för hur och var dessa barn skall få sin omsorg tillgodosedd. Vilket vi upplever som olyckligt då dessa barn är både många till antal, rörliga och har ett behov av trygg, kompetent personal. Mellanstadiebarn är inga barn man kan 'sköta' vid sidan om i den befintliga verksamheten. Det blir ingen bra verksamhet om man blandar lågstadiebarn i den inskrivna verksamheten med mellanstadiebarn från en öppen verksamhet."



Eva Forss
Kommunal



Luis Giusti
Lärarförbundet



Saime Bilici
SKTF

