

9.



STOCKHOLMS STAD	
Kommunstyrelsen	
KF/KS Kansli	
Ink.	2011-02-07
Dnr:	326-311/2011
Till:	RV11

Motion av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V) om Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd

Omkring 225 000 barn och ungdomar i Sverige kommer från hem där den ena eller båda föräldrarna har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem. I Stockholm saknas kunskap om hur många barn och ungdomar som lever i familjer där föräldrar har missbruksproblem eller psykiska problem. Det saknas också en strategi för att nå dessa barn och ungdomar med stödinsatser och en policy för vilka insatser som är relevanta i förskolan och skolan.

Forskning visar att föräldrar med beroendeproblem kan ha normala eller acceptabla relationer till sina barn, men att förmågan till omsorg kan svikta som en konsekvens av drogproblemen. Barn kan älska sina föräldrar som personer men avsky den förändring som föräldrarna går igenom på grund av drogerna. Av olika skäl tiger barn ofta om föräldrars drogproblem. Det blir en familjehemlighet. Risken för framtida psykisk och fysisk ohälsa är förhöjd för barn till drogberoende föräldrar. De utsätts oftare för våld och övergrepp och löper större risk att utveckla eget beroende och missbruk. Enligt vissa undersökningar är risken upp till nio gånger högre än för andra barn. Att satsa på preventiva insatser för att dessa barn ska kunna växa upp till harmoniska människor utan egna drogproblem är en besparing och minskar det framtida lidandet för såväl samhället i stort som för enskilda individer och deras barn.


Stockholms stad behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan kan ta del av modeller i andra kommuner. Uppsala har ett kommunövergripande arbete för barn till missbrukare och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Det finns också flera andra kommuner som har en verksamhet för dessa barn och unga. En grundläggande princip är att barnperspektivet ska stå i fokus för stödet till barn med föräldrar som har drogproblem. Socialtjänsten står för det övergripande arbetet med barn som far illa medan mödravårds- och barnavårdscentraler, förskola och skola har ett grundläggande ansvar för att upptäcka barn som far illa.


I Stockholms stad behöver vi en fortsatt allmän satsning på att öka kunskapen om utsatta barn och förbättra förmågan att kommunicera med barnen, för att fler barn ska få tidig hjälp. Det gäller alla verksamheter som barn och unga har kontakt med, till exempel förskola, skola, fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård och barn- och vuxenpsykiatri. De som har kontakt med vuxna med drogproblem har ett särskilt ansvar för att ta reda på om det finns barn med i bilden. Vänsterpartiet vill inleda ett arbete på flerårsbasis för att bygga upp en hållbar verksamhet för barn till missbrukare och barn till föräldrar med psykiska problem.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige att:

1. Besluta att utreda behovet av en permanent stödverksamhet som kan nå alla barn till missbrukare samt barn till föräldrar som har en psykisk funktionsnedsättning.
2. Besluta om en tydlig stadsövergripande policy för hur förskolor, skolor fritidsverksamhet och föreningsliv ska agera vid misstanke om att barn far illa.

Stockholm den 7 februari 2011


Karin Rågsjö (V)


Jackie Nylander (V)