

Skrivelse till utbildningsnämnden 070823

2007-08-23

Dnr 07-401/1734/1

G.R.G.Y

A.K

Kopie för konnektion till:

D. WEBBIS

Vilka skolor vill elever och föräldrar ha?

Friskoleansökningarna är fler än någonsin, men aktörerna tenderar att bli färre. Rektorer vill knoppa av med följderna att närhetsprincipen ska prövas av Skolverket. Samtidigt väcks förslag om att lägga ner även populära skolor sprängfyllda med elever i rädslan för att stå med överkapacitet och dyra kostnader.

I utbildningsnämnden är en av våra allra viktigaste uppgifter att se till att de kommunala skolorna erbjuder den allra bästa undervisningen och ger bra förutsättningar för alla elever. De kommunala skolorna ska vara attraktiva och ambitionen måste vara att elever och föräldrar ska vilja välja dem. Med framtidens färre antal elever, totalt sett, behöver det inte vara så att det är de kommunala skolorna som ska minska och läggas ned. Om vi har en kommunal skola som är tillräckligt bra kommer den att vara behövd, även i en situation av mer konkurrens.

Men vad är det egentligen som gör en skola attraktiv? Vet vi det, eller gissar vi bara? Några tror att gratis datorer lockar, andra att det hänger på storleken. Eller är det helt enkelt en fråga om status för några och trygghet för andra. Kan bra och snälla lärare vara en konkurrensfördel eller är det de skolor som erbjuder mest lugn och ro som eleverna vill välja?

Vi anser att det är dags att utbildningsnämnden gör en seriös marknadsundersökning av sin konkurrenskraft. För att kunna driva en så bra utbildningspolitik som möjligt behöver vi veta hur elever och föräldrar gör sina val av skolor.

Med hänvisning till ovanstående föreslår miljöpartiet att

1. utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka de kommunala skolornas konkurrensfördelar, hos både gymnasier och grundskolor

Stockholm 070823

Anna Fredriksson (Mp)

Per Olsson (mp)