



Remitteringsmapp

Ärende: Motion (2012:35) om användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggningen av plantskolan i Hässelby villastad

För yttrande senast: 2 november

Stadsdelsnämnderna
Hässelby-Vällingby

Facknämnderna
Exploateringsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden

Övriga
SLK

35.

Dnr.....2012

STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen Registraturet	
Ink.	2012 -06- 11
Dnr:	3027- 947 /2012
Till:	RTV



Motion Kaj Nordquist och Tomas Rudin (S) om användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggningen av plantskolan i Hässelby villastad

Inom Hässelby villastad finns betydande delar av den gröna kil som bildas av skogsområdet bort mot Jörwelns slott i Järfälla. Det är möjligt att promenera från Kyrkhamn, via Gåseborg som är ett fornminne vid kusten, bort till Jörwelns. Åt andra hållet kan stockholmare vandra bort genom Lövstaområdet mot Grimsta reservatet, Ångbybadet och vidare mot Bromma. I stort sett kan vandringen ske vid Mälarens kust, från Jörwelns till Drottningholmsbron, med några smärre omvägar nära vattnet.

Inom själva Hässelby villastad ligger Riddersviks gård och Lövsta området med den nedlagda soptippen. Men också med golfbanor och ett koloniområde.

Här finns nu ett stort område som är placerat alldeles bredvid Riddersviks gård och där tills nyligen staden hade en plantskola för träd. Detta område är 87 000 kvadratmeter stort och skapar möjligheter för en positiv utveckling av Hässelby villastad som möjligt rekreationsområde och/eller plats för utbildningar som ligger i linje med platsens historia.

RIDDERSVIK har kallats Pärlan vid Mälarens strand.

Riddersviks gård i Hässelby Villastad är en gård, som anlades redan 1762 och som fram till våra dagar varit i bruk som jordbruk- och trädgårdsodlingar. Egendomen ägdes, från mitten av 1600-talet, med undantag för en period i mitten på 1800-talet, av den grevliga släkten Bonde.

Gården var i privat ägo ända fram till 1885 då Stockholms stad övertog ägandet och den öppna marken såldes av greve Bonde 1931 till Stockholms stad.

Hässelbys utveckling till "Trädgårdsstaden" handlade om ett samhälle som växte fram ur ett stinkande avfallsberg från 1900-talets början.

Soporna från den allt större befolkningen i Stockholm kunde i slutet på 1800-talet inte längre hanteras vid Fjäderholmarna. Stanken hade börjat bli outhärdlig. En ny avstjälningsplats på tillräckligt avstånd för att inte utsättas för stadsbornas kritik behövdes. De styrandes blickar föll på gårdarna Riddersvik och Lövsta som 1885 inköptes av Stockholms stadsfullmäktige.

Värdet av närheten till dåtidens avfall, upptäcktes snart av en yrkeskår på stark framväxt -- handelsträdgårdsmästarna. Ett helt nytt samhälle började växa fram och kom under flera decennier att försörja stockholmarna med grönsaker och blommor.

Hässelby Villastad blev genom detta känt för sina handelsträdgårdar. Under många år fanns där fler handelsträdgårdar än på någon annan ort i Sverige. Frånsett den trädgårdsskötsel som

tidigare bedrevs på några av torpen under Hässelby gods, anlades de första handelsträdgårdarna vid 1900-talets början.

Omkring 1930 når den sammanlagda mängden trädgårdar sitt maximum – över 100 stycken. Antalet trädgårdar bibehölls i stort sett fram till 1952, men efter det började trädgårdarna att läggas ner och idag finns inte någon handelsträdgård kvar i bruk.

Under Hässelbys "storhetstid" på 1950-talet samlades sommartid många ungdomar från olika länder i Europa på Riddersviks gård för att hjälpa till med trädgårds- och jordbruksarbetet och för att få praktik och erfarenhet för fortsatt arbete i sina hemländer. Ungdomarna bodde i stora tält och många av dem blev också kvar i Hässelby och kan än idag vittna om betydelsen av arbete, praktik och kamratskap på Riddersvik.

Riddersviksparken är till stora delar en kulturprodukt. Den har genom alla år formats av människans såg, yxa, planteringsiver och röjningslust. Målet var redan från början att skapa en s.k. – engelsk park

Den engelska parken skulle, till skillnad från de franska parkerna med sina stränga och formella anläggningar, istället utgå från naturen själv, gärna i ett skiftande, böljande och vattennära landskap med mjuka linjer, slutna halvöppna partier med växelverkan mellan ljus och mörkt, och med en harmonisk blandning av vilda och planterade växter. Där skulle finnas slingrande gångar, små dammar, ruiner, murar och paviljonger. Besökaren skulle under sin vandring få nya upplevelser, erfara romantiska känslor och känna kärlek till den bearbetade naturen.

Riddersviksparken har eller rättare sagt har haft mycket av den engelska parkens kännetecken.

Nu har möjligheterna skapats genom nedläggningen av plantskolan till att skapa en rad positiva företeelser i området. Fantasin kan få spelrum. Och den för närvarande oexploaterade marken kan tillsammans med omgivande områden, Riddersviks gård, Lövsta området och Kyrkan öppna dörrarna för en intressant utveckling av den el av Hässelby villastad som vetter direkt mot Mälaren.

Riddersviksområdet är unikt och rymmer naturområden som är väl värda att skydda och bevara. Området ligger i anslutning till ett av de områden som i översiktsplanen utpekats som naturreservat, Kyrkhamn-Lövstaområdet. För oss är det angeläget att den planen genomförs. Vi vill därför se en plan som omfattar hela området Riddersvik-Lövsta-Kyrkhamn där vi kan få en uppfattning om helheten och i ett sammanhang.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår vi att marken från den nedlagda plantskolan används till

att återskapa en miniatyrträdgård

att återställa den engelska parken

att använda marken för utbildningsändamål för yrken inom trädgårdsverksamhet, abborrister, florister och/eller biodynamisk odling

att för Hässelbys medborgare och gäster inrätta t.ex. lek- och rekreativsmöjligheter för alla åldrar som barnhagar, äventyrslekplats, motionscentrum, pensionärshagar, agility banor, rastgård för hundar, BMX-banor m.m.


Kaj Nordquist (S)


Tomas Kudin (S)



Till berörd remissinstans

**ANGÅENDE REMISSEN OM MOTION (2012:35)
OM ANVÄNDNING AV RIDDERSVIKSPARKEN
OCH DEN MARK SOM STÅR TILL INGEN
NYTTA EFTER NEDLÄGGNINGEN AV
PLANTSKOLAN I HÄSSELBY VILLASTAD**

Detta gäller remissvar på ”Motion (2012:35) om användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggningen av plantskolan i Hässelby villastad”
Dnr: 324-947-2012

Remisstiden sträcker sig till den 2 november 2012, vilket vi ber er respektera. Om det av några skäl inte är möjligt för er att inkomma med svar inom utsatt tid måste en kontakt tas med den för ärendet ansvariga personen på roteln.

Ansvarig handläggare/borgarrådssekreterare på Finansroteln är Martin Edgélius, tfn 08-508 29 216.

Remissvar skickas till:

- Finansroteln i **digital form (word/excel)**. Ange KS:s diarienummer som namn på ärenderubrik. Ex: KS 314-331-2004
- KF/KS kansli i **pappersform**.

Adresserna är följande:

Rotelns e-post: Funktion SLK RI-remissvar eller
RI-remissvar@stockholm.se

KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 STOCKHOLM

Med vänliga hälsningar

Finansroteln