

*Sverigedemokraterna*  
*Trygghet & Tradition*

# TYRESÖ

TYRESÖ KOMMUN  
2013-06-03  
Dnr. 2013/KS 0096 001

**Budget och vision**

**2014-2016**



**TRYGGHET**  
**&**  
**TRADITION**



## 1. Inledning

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt och socialkonservativt parti. Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle, där alla medborgare är lika inför lagen och har möjlighet att påverka sin vardag, såväl fysiskt som socialt. Alla behöver vi trygghet; i hemmet, på gator och torg, på jobbet, i skolan, barndomen, familjelivet, ålderdomen och i vår identitet.

Vad Sverige idag är, det har tidigare generationer svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De nu levande svenskarnas uppgift, är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan - på frihetens grund.

Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism liksom delar av folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer.

Familjen är den naturliga och mest grundläggande gruppen i samhället. Vi sverigedemokrater slår vakt om familjen. Hembygden är vår hemvist på jorden, samtidigt som dessa begrepp är bärare av traditionellt starka och viktiga värden. Vår demokratisyn innebär också att vi vill se ett starkt självbestämmande för såväl familjen som för kommunen som nationalstaten.

Sverigedemokraternas socialkonservatism innebär en vänsterposition i fördelningsfrågor och en högerprofil i värderingsfrågor. Partiets nuvarande valspråk ”Trygghet och tradition” uttrycker just detta. För oss sverigedemokrater är det av största vikt att Tyresö kommun garanterar sina invånare en social och ekonomisk grund att stå på. Ingen kommuninvånare ska behöva vara hemlös. Ingen människa ska behöva känna sig rädd på sin skola eller sitt äldreboende. Ingen Tyresöbo ska behöva känna oro över att vistas utomhus efter mörkrets inbrott. Men trygghet är mer än så. Traditionerna som förs vidare från generation till generation skänker oss trygghet i vår identitet. Svenska seder och bruk knyter oss samman och stärker folkets gemenskap. Ett folk utan historia är ett folk utan framtid.

Det mångkulturella samhället är inget hållbart samhälle, vare sig ekonomiskt eller socialt utan är ett splittrat samhälle. Invandringen kostar skattebetalarna enorma resurser varje år, vilket innebär mindre anslag till vård, omsorg, utbildning och infrastruktur. Samtidigt hotar segregationen den naturliga sociala gemenskapen i samhället. När människor inte känner samhörighet med varandra minskar viljan att bidra till den gemensamma välfärden. Vi sverigedemokrater sätter den nationella



solidariteten först utan att för den sakens skull glömma våra medmänniskor i andra delar av världen. Vår solidaritet med andra folk innebär att vi i första hand hjälper dem i deras närområden.

## 2. Syfte, bakgrund och mål

Sverigedemokraternas syfte och mål med kommunpolitiken i Tyresö är att värna Tyresöbornas intressen, skapa en attraktiv hembygd att leva i samt att skapa en kommun med hög säkerhet för invånarna.

Vi ser det som ett självklart mål att öka invånarnas inflytande över politiken, att inga former av särbehandling inom kommunens ramar tillåts, och vi lägger stor vikt vid känslan av trygghet när vi utformar vår politik.

Helt centralt för oss är att agera ytterst ekonomiskt ansvarsfullt och med en ekologisk grundsyn. Vårt fokus ligger därför i första hand på den primära och grundläggande verksamheten, där vi med varsamhet och hänsyn till människors behov och miljö främst prioriterar skolan, vården, omsorgen samt infrastrukturen – kort sagt den kommunala kärnverksamheten.

Då barnen, de sjuka, funktionshindrade och de äldre är våra mest utsatta grupper måste de prioriteras före andra. Centralt för oss är också att värna och stärka den svenska sammanhållningen, den svenska kulturen, identiteten och gemenskapen. Vi ser ett problem i att människors delaktighet och känsla av närhet i samhället i allt större grad minskar, och för att råda bot på detta – och därmed vända den negativa utvecklingen ställer vi upp en rad idéer och mål som i det följande presenteras.

## 3. Barnen är vår framtid

Tryggheten är grunden för frihet, och människor som känner frihet känner i sin tur glädje, engagemang, vilja och mening. Det är därför så oerhört viktigt att skolan såväl som barnomsorgen och fritidsverksamheterna inom kommunens ramar skall präglas av detta.

Det är vidare med fast bestämdhet vi tror att de allra flesta föräldrar själva är de som är de mest lämpade att avgöra vad som är bäst för deras barn. Förutom stora möjligheter för föräldrarna att påverka barnomsorgen där deras barn går, ser vi därför också valfriheten att föräldrarna själva får bestämma vem, eller vilka, de själva anser är mest lämpade att sköta omvårdnaden av sina egna barn. Vare sig det i praktiken innebär ett kommunalt eller eget omvårdande av barnen genom ett kommunalt vårdnadsbidrag.



## 4. Skola

Skola och barnomsorg skall i möjligaste mån präglas av närhet, småskalighet och trygghet. Skolan skall verka och sträva efter samarbete, kamratanda och lojalitet/ärlighet. Svensk skola står inför en rad olika utmaningar. Från att en gång varit en skola i världsklass, har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samtidigt har skolan blivit allt mer stökig, otrygg och segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta och i stället se en skola som kännetecknas av lugn och harmoni, men också av kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning och reda. Sverigedemokraterna vill se en skola som genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras – inte bestraffas. Sverigedemokraterna vill genom ökad resurstilldelning och en rad genomgripande reformer verka för att svensk skola åter blir en skola värd namnet.

Sverigedemokraterna motsätter sig skattefinansierad modersmålsundervisning på skoltid, då vi befarar att verksamheten försvårar anpassning till svenska samhället. Modersmålsundervisning bör utövas genom invandrarnas egen försorg, t. ex. av föräldrar eller invandrarföreningar såsom redan sker i exempelvis Danmark.

Sverigedemokraterna vill att kommunen tillskriver regeringen en begäran om att Tyresö ska få bli försökskommun för slopad modersmålsundervisning. I samband med detta vill Sverigedemokraterna satsa större delen av den besparingen på en förstärkt undervisning i det svenska språket.

Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet i förskolan. Barngrupperna i förskolan måste därför bli mindre

Flickor och pojkar är födda olika och denna särart ska bejakas. Detta ska ske utan att man på något sätt hämmar individens utveckling. Sverigedemokraterna anser därför att kommunen inte ska bedriva barnomsorg utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv där pojkars och flickors naturliga särart förnekas. Sverigedemokraterna motsätter sig skattefinansierade genusprojekt inom offentlig verksamhet, då vi anser detta vara kulturmarxism. I kulturmarxismens idé ligger en strävan att definiera eller omdefiniera ord och begrepp så de tjänar ett politiskt syfte. Genom att ha inflytande över det vardagliga språket sprids så en föreställning om olika ord och begrepps innebörd i samhället.



Vid sidan av lärandet har vi sverigedemokrater som högsta prioritet att skapa trygga skolor i kommunen. Att skapa ordning på våra skolor är i första hand inget ekonomiskt problem. Det handlar om politisk vilja.

Skolan ska stå upp för öppenhet och jämlikhet mellan könen. Därför anser vi att heltäckande slöjor inte hör hemma i skolan, oavsett om de bärs av elever eller personal.

Skolan ska uppmuntra till fysisk aktivitet. Därför är det viktigt att ämnet idrott och hälsa får ett större utrymme under skoltiden. Eleverna ska garanteras en näringsriktig kost. Bland unga människor har övervikt blivit ett problem. Därför ställer vi oss positiva till att fler skolor utvecklar en hälsoprofil, och aktivt arbetar med hälsofrågorna. För detta krävs inte bara en hälsoutbildad lärarkår, utan också en kostmedveten bespisningspersonal.

## 5. Familjen: Samhällets fundament

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”Varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv. Ett alltför ensidigt rättighetstänkande kan dock vara destruktivt för samhällsutvecklingen och därför måste rättigheterna också vägas upp av skyldigheter. Utan skyldigheter kan inga rättigheter upprätthållas.”

Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och stabila familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden. Politikens uppgift är att stötta familjerna utan att inkräkta på deras handlingsfrihet, men också att skapa starka skyddsnät och rycka ut till barnens stöd i de fall då föräldrarna sviker sitt ansvar eller då familjen av någon orsak faller sönder. Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att barnens bästa skall beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område.

Individens första och viktigaste gemenskap är familjen. Trygga uppväxtförhållanden borgar ofta för ett ordnat framtida liv för den enskilda medborgaren. Sverigedemokraterna värnar den traditionella kärnfamiljen, men vi är samtidigt medvetna om att alla familjer inte ser sådana ut. Många ensamstående föräldrar, framförallt mödrar, gör en utomordentlig insats för att hålla ihop sin familj, och skall erhålla samhällets fulla stöd för att klara sin ibland mycket svåra



situation. Tyresö kommun ska erbjuda hjälp för såväl kärnfamiljer som för ensamstående föräldrar.

## 6. Ett värdigt åldrande

De äldre kommuninvånarna som byggt upp vår välfärd och som i hela sina liv arbetat och tagit hand om de yngre generationerna förtjänar att få åldras med värdighet. Tyvärr tvingas många äldre idag leva i ensamhet. Alldeles för många äldre utsätts idag för brottlighet eller försummelse. I syfte att skapa en säker omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.

En värdig ålderdom måste bli en självklarhet. Därför bör en kommunal äldreombudsman inrättas som bevakar de äldres rättigheter. Avgiften för trygghetslarm bör slopas eftersom vi inte anser att äldres trygghet skall vara en fråga om ekonomi.

För att säkerställa de äldres behov av att komma ut, kan kommunen ställa krav på arbetslösa och arbetsföra individer som uppstår bidrag, att som motprestation mot bidragstagandet, ställa upp på enklare arbete i kommunal regi.

Det är viktigt att inte blanda somatiskt sjuka med psykiskt sjuka åldringar på Tyresös kommunala boenden, som idag är fallet allt för ofta. Sverigedemokraterna vill att Tyresö kommun särskiljer psykiatrisk vård från somatisk, även inom geriatriken.

## 7. Gästfrihet och hjälp till repatriering

Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten till stora delar beror av identifikationen och känslan av samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. De asylsökande som inte längre har skyddsbehov och som efter en tid i landet känner att de inte hör hemma här ska uppmuntras att återvända till sitt hemland eller kulturella närområde. Kommunen ska öppna ett återvändningskontor och kan på så sätt hjälpa många av de invandrare som verkligen vill återvända hem. Detta ska ske i samarbete med Migrationsverket. Vi räknar med att många invandrare skulle kunna återvända med hjälp genom ett kommunalt återflyttningsprogram. Återvandringen är också ett sätt att stödja de länder dit återvandringen sker.

## 8. Flyktingmottagning

Sverigedemokraterna vill verka för ett stopp i flyktingmottagandet i L'lyresö, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik implementerats på riksnivå. Ett sådant flyktingmottagande skall då riktas mot konventionsflyktingar och kvotflyktingar. Därför så föreslår Sverigedemokraterna att L'lyresö kommun skall ha ett "noll-avtal" gällande flyktingmottagning. Vilket således innebär att förutsättningar finns för en grundläggande verksamhet då grundbidrag erhålles, men att verksamheten begränsas till den självmanta inflyttningen. Sverigedemokraterna har inte i angivit någon besparing för denna förändring.

Sverigedemokraterna anser att flyktingverksamheten framöver skall redovisas separat i kommunens bokslut. Detta för att öka transparensen i verksamheten och ge en bild av vilken täckning de statliga ersättningarna ger och därmed även huruvida kommunala skattemedel subventionerar verksamheten.

## 9. Hembygd och miljö

Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé. Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk och social säkerhet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet.

Samhällets grundläggande organisationen, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa.

Vi betraktar det kommunala självbestämmandet som en central del av demokratin, men inser samtidigt att kommunernas naturliga intresse av att söka egna lösningar och göra egna prioriteringar ständigt måste balanseras mot principen om att alla svenska medborgare skall ha rätt till en likvärdig välfärd och samhällsservice.

Den kommunala finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn. Staten bör aldrig fatta beslut om nya kostnadsdrivande åtaganden för kommunerna utan att fullt ut kompensera dem för kostnaderna.



Att lokala och regionala identiteter med en djup historisk förankring bevaras även i framtiden är av stor betydelse för medborgarna. Centralt för partiet är att respekt för skattebetalarnas pengar och strävan efter ett minimum av byråkrati skall genomsyra all offentlig verksamhet.

Principen om att hela Sverige skall leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. För att bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av landet en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad måste stat och kommuner behålla ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik. Även andra sektorer av central strategisk och säkerhetspolitisk betydelse såsom el- och vattendistributionen bör stå under stark samhällskontroll.

Svenskarna är ett naturälskande folk och Sverigedemokraterna vill bejaka den egenskapen hos oss. Vördnaden för och längtan till naturen finns givetvis även hos de svenskar som är bosatta i större städer. Vi svenskar har inte bara ärvt vårt land av våra förfäder, vi har också lånat det av våra barn. Fortid och framtid hänger ihop, så även i miljöpolitiken. Det innebär bland annat att vi vill förvalta den jord vi ärvt och lämna efter oss något bättre. Miljömedvetenheten ska genomsyra all kommunal verksamhet.

Skolan har en viktig uppgift att fostra våra barn till skötsamma och miljömedvetna människor. Kommunen ska sträva efter att göra ekologiskt hållbara inköp och råvaror till servicehus och skolkök bör i första hand vara närproducerade. Detta gynnar inte bara näringslivet i vår hembygd, utan också miljön. Utformningen av den fysiska samhällsmiljön är av stor betydelse för medborgarnas trivsel och hälsa. Sverigedemokraternas vill så långt som det är möjligt verka för levande, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer.

## 10. Boende och trygghet

Ordning, reda och säkerhet i våra bostadsområden är av största vikt för att människan ska känna sig trygg. En så enkel sak som porttelefoner/kodlås i allmännyttans bostäder samt kameraövervakning i utsatta områden skulle med ens öka tryggheten för många i Tyresö. Vicevärdar ska kunna avlönas för att hålla ordning i våra kommunala bostadsområden. Till allmännyttans bostäder hänvisas många personer med stora problem. Kommunen måste inse att dessa sociala problem i bostadsområdena är en kommunal angelägenhet. De kommunala bostadsbolagens hyror är egentligen högre än vad de borde vara. Orsaken till detta är att de sociala problemen i vissa bostadsområden medför ökade kostnader som skadegörelse, nedskräpning och hårdare slitage på lägenheterna. Som det nu är beläggs många skötsamma hyresgäster med högre hyror för att finansiera bostadssociala kostnader.





Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet.

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av rädsla eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet vara genomgående och grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden.

Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande.

Rätten till tak över huvudet är självklar i varje civiliserat samhälle. Sverige var en tid så gott som utan uteliggare och tiggare. Det krävs både mjukare och hårdare tag. Att tigga borde vara förbjudet liksom att sova på öppen gata. Ingen ska behöva göra det och ingen ska heller få göra det. Tyresö kommun får inrikta sig på de mjuka tagen och vara berett till stora omprövningar för att få en fungerande hjälp till dem som tyvärr saknar eget boende.

Sverigedemokraterna slår vakt om allemansrätten som har en stor betydelse för medborgarnas livskvalitet och det svenska friluftslivet. För att bevara det breda folkliga stödet för allemansrätten måste balansen mellan friluftslivets intressen och den privata äganderätten upprätthållas.

## 11. Jämställdhet

Varje människa har ett grundläggande och okränkbara värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, gemenskap samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv. Ett alltför ensidigt rättighetstänkande kan dock vara destruktivt för samhällsutvecklingen och därför måste rättigheterna också vägas upp av skyldigheter. Utan skyldigheter kan inga rättigheter upprätthållas. Den som åberopar sina rättigheter ska också vara medveten om sina skyldigheter gentemot sig själv och andra. Vi är alla ansvariga för våra egna handlingar och konsekvenserna av dessa.



Kvinnofientliga tendenser inom vissa religiösa grupper flyttar fram sina positioner samtidigt som kvinnors rörelsefrihet begränsas av en ökad otrygghet på gator och torg. I Sverige anmäls det idag fler våldtäkter än i något annat europeiskt land, samtidigt som människosmugglare och hallickar närmast riskfritt kan exploatera kvinnor. Sverigedemokraterna vill satsa mer på kvinnofrid och utökat stöd till kommunens utsatta kvinnor. Nolltolerans mot kvinnofientliga attityder i skolor och arbetsplatser i kommunen.

På samma sätt som vi betraktar könstillhörighet som någonting nedärvt hos de flesta människor betraktar vi även den sexuella läggningen som en medfödd egenskap hos de flesta individer. Vi motsätter oss därmed de läror som hävdar att den sexuella läggningen endast är en social konstruktion.

## 12. Djur och natur

Förvaltarstanken, det vill säga strävandet efter att inte lämna över vår hembygd, vårt land, vår kontinent och vår planet i ett sämre skick till våra barn än vad de befann sig i när vi tog över ansvaret för dem av våra föräldrar, är central för Sverigedemokraternas politik inom alla områden, men är kanske särskilt vägledande inom just miljöområdet. Slutmålet för vår miljöpolitik är ett ekologiskt hållbart samhälle. Sverigedemokraternas strävan mot det ekologiskt hållbara samhället skall inom exempelvis landsbruket uppfattas som minsta möjliga miljöpåverkan per producerad enhet och måste uppnås både med beprövade metoder och med modern teknologi.

Målet om ett miljövänligare samhälle bör primärt uppnås genom medvetandegörande, teknisk utveckling och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart levnadssätt, inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda medborgare.

Detta är särskilt viktigt i de fall där det för den enskilde medborgaren saknas reella, kostnadseffektiva, miljövänliga alternativ. Vi inser dock att bestraffande åtgärder ibland kan vara nödvändiga för att komma tillrätta med akuta problem och finner det naturligt att företag som tjänar pengar på miljöförstörande verksamhet också tvingas kompensera för den skada de åsamkar.

Vi inser också att de miljöpolitiska intressena ständigt måste vägas mot andra viktiga samhällsvärden, att merparten av miljöproblemen är av global karaktär, att Sverige inte ensamt kan lösa problemen och att de resurser som kan avsättas för att förbättra miljön bör satsas där de gör största möjliga nytta.



Vi ser omsorgen om djuren som ett mått på hur utvecklat ett samhälle är och strävar efter ett samhälle där inga djur utsätts för onödigt lidande.

Vår ståndpunkt är att slaktmetoderna ska utgå från vad som är bäst för djuret. Att låta religiösa påbud styra hur djur ska slaktas är i grunden orimligt. Principen vad gäller slakt måste vara att metoden ska vara så väl snabb som smärtfri.

Djur som befinner sig i människors ägo skall behandlas med respekt och i största möjliga utsträckning beredas möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende.

### **13. Brottsbekämpning**

Att få känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Sverigedemokraterna står upp så väl för den sociala tryggheten i välfärden men även för den direkt fysiska säkerheten. Alla prioriteringar måste vara inriktade på att skapa en långsiktighet, ett hållbart utvecklingsarbete av Tyresö där fokus skall ligga på gemensamhet och eget ansvar.

Sverigedemokraterna vill ha handling bakom orden för annars återstår bara tomma ord som hånar varje person som drabbats av det oprovocerade våldet, med anledning av detta myntar vi Sverigedemokraternas egen målsättning för Tyresö: Trygghet & Omtanke.

Vi kräver att en Trygghetsberedning inrättas som skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Trygghetsberedningen skall jobba aktivt med alla frågor kring det som handlar om kommuninvånarens trygghetsupplevelse och vi anser också att budgetutrymme skall skapas för att utöka den delen av säkerhetsorganisationen som består av anställda personer, i dagsläget har vi en säkerhetschef och en brottsförebyggare vilket inte räcker till på långa vägar i byggandet av det framtida Tyresö.

Sverigedemokraterna vill sätta upp övervakningskameror på brottsutsatta platser i kommunen, dels för minska känslan av utsatthet och oro men också som ovärderligt bevismaterial vid eventuell rättegång. Sverigedemokraterna har ett mål att under en snar framtid få bort större delen av dagens brott såsom skadegörelse, klotter, våldsbrott, narkotikabrott och stölder.

Det är naturligtvis viktigt ur ett samhällsperspektiv att analysera varför brott begås för att på bästa möjliga sätt kunna stävja det. Negativa sociala faktorer avseende socioekonomisk bakgrund, uppväxtförhållanden och andra bakomliggande faktorer bör motverkas genom en rättvis fördelningspolitik där varje barn ska ha rätt till en bra uppväxt, en utmärkt skola, och ett fungerande



*Sverigedemokraterna*

skyddsnet. En utbyggd välfärd med rätt prioriteringar är det bästa sättet att motverka nyrekrytering i brottslighet.

Men rättvisa handlar också om upprättelse för brottsoffret, det handlar om att skydda samhället från fortsatt brottslighet och det handlar om att samhället tydligt markerar mot dem som skadar andra. Vi ser inget motsatsförhållande mellan att å ena sidan värna brottsoffren och de laglydiga medborgarna och å den andra sidan vårda och återanpassa dömda brottslingar.

## 14. Verksamhetsövergripande prioriteringar

	Minskad prioritering	Ökad prioritering
Demokratiperspektiv		X
Genusfrågor och könskvotering/könsdiskriminering	X	
Jämställdhet		X
Kompetensfokus		X
Miljöhänsyn		X
Mångfaldsfrågor och etnisk kvotering/diskriminering	X	

## 15. Budgetyrkanden

Sverigedemokraterna är för närvarande det enda partiet utanför kommunstyrelsen och vi kan därför inte ge uppdrag till kommunkansliet att bistå oss i budgetarbetet. Till vår hjälp har vi bara det allmänna budgetunderlaget. En annan försvårande faktor är att vi inte har ledamöter eller insyn i nämnderna. Vi kan därför inte presentera några egna budgetförslag.

Vi föreslår samma skattesats som majoriteten.



## 16. Yrkanden

- Uppdra åt landstinget att instifta psykiatrisk vård i länet, så den ordinarie äldreomsorgen kan bedriva den vård den är ämnad att bedriva.