



Handläggare: Eva Hellstrand
Telefon: 08-508 35 546

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 19 mars 2013

Ärende 10

Svar på skrivelse om skillnader i ersättning, distansutbildning och lärartäthet

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Charlotte Svensson
Arbetsmarknadsdirektör

Leif Styfberg
T f avdelningschef Vuxenutbildning Stockholm

Sammanfattning

Karin Rågsjö och Daniel Söderberg Talebi, vänsterpartiet, kommenterar omfattningen av distansutbildning hos utbildningsanordnare inom den kommunala vuxenutbildningen. I skrivelsen påtalas även skillnader i lärarbehörighet mellan en upphandlad och en kommunal utbildningsanordnare. Förvaltningen beskriver förutsättningar för distansstudier och de metoder som finns för att följa upp och informera om lärarbehörighet och utbildningsformer.



Ärendet

Vänsterpartiet önskar svar på följande frågor:

1. Är ersättningen lika stor oavsett om man erbjuder distansutbildning eller lärarledd utbildning?
2. Hur har just distansutbildning utvärderats i upphandlingarna? Har det varit ett skakrav?
3. Hur ser lärartätheten ut i de skolor som redovisas i rapporten?
4. Hur ges information om lärartäthet, behöriga lärare samt formen för utbildning till eleverna? På hemsidan?

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben i samverkan med Vuxenutbildning Stockholm.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ersättningen för distansstudier är lägre än för klassrumsundervisning (inga lokalkostnader). Idag ersätts varje genomförd poäng inom distans med 39 kronor per poäng. Inom yrkeskurser är det inte så vanligt förekommande med distansundervisning, undantaget de ”teoretiska” vårdkurserna där distans är relativt vanligt. De vanligaste teoretiska kurserna i klassrum ersätts med 42 kronor per poäng och kurserna inom matematik ersätts med 45 kronor per poäng..

När det gäller att utvärdera distansutbildning i samband med upphandling ställer staden ett antal ska-krav bland annat ska regelbundna fysiska eller virtuella träffar genomföras under distansutbildningen. Dessutom ska minst ett prov per kurs genomföras i klassrum. Däremot finns inget ska-krav att erbjuda distansutbildning. Distansutbildning får inte heller genomföras inom grundläggande vuxenutbildning. Att läsa på distans är ett val som den enskilde individen som ansöker till komvux gör. I kontakter med studie- och yrkesvägledare kan lämplig studieform diskuteras utifrån den studerandes förutsättningar, men det är viktigt att konstatera att det är den studerande själv som väljer om han/hon vill läsa på distans. Att läsa på distans är för många ett sätt att kunna kombinera studier med yrkesliv. Lärarkontakten kan också upplevas som mer direkt vid distansstudier för många elever.

För att följa upp och utvärdera resultaten inom komvux på ett mer effektivt sätt görs en uppdelning av utbildningsanordnarna utifrån huvudinriktningen i deras kursutbud (allmän/teori, distans, vård, övriga yrkeskurser). När förvaltningen redovisar resultat i form av t ex betyg eller lärarbehörighet kan resultaten tolkas utifrån dessa kategorier av utbildare och det går då att se hur distansutbildarna



förhåller sig till övriga grupper. Detta har också kommenterats och analyserats i olika sammanhang. Exempelvis har matematikresultat studerats i förhållande till studieform.

Avseende lärartätheten kan nämnas att förvaltningen varje år samlar in statistik för Stockholms del som redovisar antal lärare per utbildningsanordnare och hur stor andel av dessa som har pedagogisk högskoleexamen. Just hur lärartätheten ser ut på varje skola dvs antal lärare i förhållande till antal elever är däremot lite svårare att mäta inom komvux. Det har bl a att göra med att en lärare kan finnas som "en person" i förvaltningens statistik, men sedan bara arbeta en viss procent mot just Stockholms stad. En annan svårighet är att mäta lärartäthet när lärarna undervisar på distans. Det är inte riktigt jämförbart med förhållandet lärare och elever i ett klassrum. Däremot kan förvaltningen påtala hos en utbildningsanordnare utifrån insamlad statistik om antal lärare ser ut att vara särskilt lågt i förhållande till elevantalet hos någon anordnare.

Andel behöriga lärare redovisas för varje utbildningsanordnare på Stockholms stads hemsida under "Jämförservice". Här får eleven också information om vilka studieformer som erbjuds. Vid ansökan om kurs framgår även om kursen erbjuds på distans eller i klassrum.

Bilaga

Skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi (V) om skillnader i ersättning, distansutbildning och lärartäthet