

Bilaga



Till Stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista

2013-01-24

Miljöpartiet

Jacob Dencker, Birgitta Hald-Svensson ledamöter

Beate Lindberg ersättare

SKRIVELSE

Miljöpartiet föreslår

att stadsdelen sätter igång en diskussion med polismyndigheten om hur man driver sin verksamhet i förorter som Rinkeby.

Vi deltar gärna i en sådan.

När närpolisreformen genomfördes -94 gick man ut med att nu skulle polisen komma närmare allmänheten, man skulle vara synlig, det skulle gå att träffa polisen var man än bodde, man skulle förebygga brott. Reformen kostade 1/3 av de poliser som fanns.

På Lidingö har man en stor Närpolisstation samtidigt som man tillhör Stockholm som utryckningsområde. Där finns en massa anställda. Där finns en bemannad reception. Där finns både utredare och poliser i yttre tjänst.

Rinkebys närpolisstation är en total kontrast mot detta.

En av våra ledamöter hade anledning att lämna in en komplettering av en polisanmälan efter ett inbrott och uppmanades av handläggande polis att lämna in den på närpollsen i Rinkeby. Hon gick upp till stationen men hittade ingen entré. Det var i december klockan 16.00 och det var mörkt. Polisemblemet syntes uppe på tegelbyggnadens vägg men inget som liknade en entré syntes till. Efter 2 varv runt huset och lite klivande i buskarna ser hon några poliser bakom perslennerna på första våningen. Hon knackar på fönstret och uppmärksammas av en kvinnlig polis. Hon håller upp brevet och polisen pekar åt höger och bokstaverar b r e v l å d a n. Åt höger finns en helt vanlig trappuppgång. Dörren är låst. En mycket liten textad lapp sitter på dörrens insida. B r o t t s o f f e r står det. Öppettider 13.00-15.00. Någon brevlåda finns inte. Till höger om dörren sitter en helt vanlig grön plastbrevlåda med uppfällbart lock. Hon tvekar men stoppar brevet i den gröna brevlådan och tänker: Jag går hem och ringer handläggaren så kan han gå ut och hämta mitt brev. Till slut får hon tag på handläggaren som säger: Nämen jag sitter i Solna. Du måste hämta brevet. Det är ju en öppen brevlåda och vem som helst kan ta det. Och varför finns det inte en vanlig brevlåda? Handläggaren suckar: Jamen du vet hur det är i Rinkeby....dom kan stoppa ner brinnande föremål och sånt....

Utredaren vill inte sitta i Rinkeby utan finns i Solna.

I Rinkeby vill man inte ens ha en brevlåda. Receptionen är inte synlig. Poliserna finns bakom nerdragna persienner.

Men dom där som bor i Rinkeby och som förväntas kasta in brinnande föremål i brevlådan är faktiskt till stor del helt vanliga medborgare. I Rinkeby har den vanliga medborgaren inte många rättigheter. Inte en bankomat på två år. Bussarna ställs in för alla som ska till Rinkeby om någon har kastat sten mot en buss. Närpolisen är svår att få kontakt med.

Poliser i Göteborg berättar att det är lika illa där. Polisstationerna har flyttats från socioekonomiskt utsatta områden till mera stillsamma stadsdelar. Varför? Var behövs polisen bäst? Är det ett politiskt beslut? Är det polisledningen som har skapat denna policy? Hur har man resonerat?

Vi tycker att det här är en viktig principfråga. Ska inte polisen finnas och synas och vara tillgänglig där den behövs bäst. Kontakt med allmänheten och närheten var utgångspunkten när man genomförde närpolisreformen som kostade så mycket resurser att man inte längre har tillräckligt med bilar att skicka ut från ledningscentralen på Kungsholmen vid pågående brott. I stället gömmer sig poliserna bakom persiennerna i förorternas närpolislokaler.

Vi undrade också varför man bara stannar 2 år som chef i Rinkeby innan man flyttar vidare och ställde frågan till polisen efter ett möte i Stadsdelsnämnden: "Vore det inte mycket lättare om man stannade länge och lärde känna de boende och området ordentligt och skapade användbara kontakter?? Svaret blev: Nej det är inte bra. Man blir mätt efter ett slag och ser mellan fingrarna när saker händer. Man ska inte stanna mer än 2 år.

Så mycket närpolis vill man inte vara att man hinner skapa kontakter. Det är svårt att förstå.

På Lidingö resonerar man inte så. Där stannar man länge som chef.

Efter årsskiftet har Rinkeby fått ytterligare 6 poliser. Man bygger om Nordeas gamla banklokal vid torget till en lokal för polisen. Det skulle kunna bli en stor förbättring med en öppen lokal vid torget. Men det ser inte riktigt ut så. Sidan mot torget där Nordea hade glasfönster och reception har murats igen. Kvar finns en smal metalljalusi på ena sidan, kanske en nerfart? Går man runt huset så finns det en liten vit smal järndörr på sidan. Sedan inget mera. Det ser inte på minsta sätt ut som att en ny öppnare attityd är på gång.

Vi förstår att det finns orsaker till polisens inställning men vi menar att man måste bygga relationer om det ska bli en förbättring i området.

Hur ser alliansen på polisens arbete? Tycker man att den lite mera tillbakadragna policyn är bra? Har den diskuterats mellan förvaltningen och polismyndigheten? Pågår det diskussioner? Eller kan vi få igång sådana!

Vi tycker att alla medborgare bör ha rättigheter och service oavsett vilket område de bor i. Allt annat är diskriminering.