



## Blåkråkan

**Parksamråd har hållits kring ett programförslag för upprustning av kvartersparken Blåkråkan (Roslagsgatan 59-61). Här följer en sammanställning av inkomna synpunkter.**

### Samrådstid:

130108 -130210

### Samrådsformer:

Öppet hus hölls i aulan på Johannes skola 6/, 16:45-18:15. Tre tjänstemän från förvaltningen fanns då på plats för att svara på frågor och anteckna synpunkter. Utöver detta har synpunkter kunnat lämnas via mail och telefon under hela samrådstiden. Information om parksamrådet har funnits på Stockholm stads hemsida, i receptionen hos stadsdelsförvaltningen, Tulegatan 13, samt i annons i lokaltidningen Mitt i Vasastan.

### Deltagande:

Öppet hus - 8 personer.  
Inkomna mail - 13 stycken  
Telefonsamtal - 5 stycken

Inkomna synpunkter har lagts in under sex olika rubriker:

#### VÄXTLIGHET

- Är det nödvändigt med granar vid staketet mot skolan? Inte ett barnvänligt träd och barnen använder den ytan väldigt flitigt i dagsläget.
- Det står ett träd i vägen vid pulkabacken.
- Granarna bör vara kvar, de ger skugga.
- Det är bra att ni tar ner de svajande blågranarna.

#### PARKENS NAMN

- Förslag till namnändring av parken: "Ingemarshovsparken", "Ingemarshovstäppan" (efter malmgården som fanns på platsen), "Karl Nordströms Park" (efter konstnären som bodde på platsen) eller "Kråkvilan" (gamalt namn på storkvarteret)
- Blåkråkan har alltid kallats skolparken.

## ODLINGSMÖJLIGHET FÖR WALDORFFÖRSKOLAN

- Tar ni bort brukaravtalet kommer parken att förvandlas till ett stort innerstadsproblem. Exemplarisk plats för att utbyta handel av droger, bruk av droger och andra kriminella tjänster. Barnens närvaro hindrar detta i dagsläget.
- Brukaravtal knyts till parker på Söder så varför skulle detta vara omöjligt. Värna om detta lilla område för barnen.
- Avtalet med förskolan som ger den och barnen en viss förfoganderätt i ett hörn av parken närmast skolans område bör vara kvar.
- Det måste fortsättningsvis finnas plats för barnen i Blåkråkans park. Kör inte bort barnen från parken. Låt dem ha sin lilla täppa och gör på så sätt att det garanterat blir just den levande parklek ni är ute efter.
- Jag anser inte att en upprustning skulle locka så pass många fler till parken att ett arrende skulle innebära ett problem. Om förskolan fick direktiv och tillsammans med landskapsarkitekt/stadplanerare kunde sätta upp riktlinjer för hur förskolans lilla yta ska harmonisera med den övriga parken så skulle parkens största potential uppnås.
- Att låta barnen få ta del av parken några timmar om dagen få hålla till på ett tryggt ställe (brukaravtalet) och framför allt ett pedagogiskt bra utrymme där det finns massvis med roliga saker att upptäcka är självklart och guld värt.
- Förskolan vill ha ett fortsatt brukaravtal. I detta ska en odlingsbar yta ingå. Här ska barnen och deras lärare kunna följa årstidernas gång och bli delaktiga i en process som annars så lätt försvinner för oss innerstadsbor. Rent formmässigt behöver detta inte krocka med det föreliggande förslaget.
- Gör en skolträdgård, typ Rosendals trädgård, där barnen kan odla och det blir fågning för alla parkens besökare.
- Brukaravtal är aktiva över hela staden så jag är väldigt förvånad att man här inte anser att det passar i en offentlig park.
- Det är långt ifrån en av stadens mest välbesökta parker, en plats där barnen absolut inte stör någon eller är i vägen.
- Det lilla "hörnet" blir ett trevligt ställe att vistas på för de små "trädgårdsmästare" som sköter sina odlingar så rörande fint.
- Vill ha kvar brukaravtalet för förskolan.
- Anordna odlingsbäddar som sköts av förskolan och som också kan utgöra ett tillskott i parken.

## LEKPLATSEN

- För max 20 år sedan fanns en lekplats i parken.
- Bra med sandlåda och lekskulpturer.
- Bättre avskärmning vid lekplatsen med häck eller liknande så att det känns mer ombonat och inramat för de minsta barnen.

- Hela det lilla lekområdet borde vändas så man ser mer av parken när man sitter där. Det ger inte heller så mycket ro med lekplats i en korsning. Det trevligaste vore nog att barnen fick en sand- och lekyta i den tårtformade gräsytan med den långa muren.
- Stor sandlåda med tillräckligt bred sarg så att det är bekvämt att sitta och bra att baka sandkakor.
- Liten inhägnad för barnen behövs, kan göras snyggt med ett smidesstaket.
- Man skulle kunna hägna in lekytan med häckar.
- Parken ska möta allas behov, även de minsta barnens, inhägnad behövs.

#### MÖBLER, SKYLTA, TRAPPOR OCH MURAR

- Sittplatser för barn, gärna med träsits.
- Inte bara soffor, gärna fotöljer/stolar också, där man kan sitta själv.
- Ledstångsbelysning i grön färg på trappuppgången upp till Vanadislunden.
- Historiska minnestavlor av gamla fotografier som visar/berättar om området och tavlor med dikter av välkända svenska poeter.
- Murväggen vid Roslagsgatan vore bättre lite upphöjd. Murens övre kant ligger mycket nära till trottoaren och ser alltid mycket smutsigt ut.
- Skulptur föreställande Blåkråka, i trä. Blommor planteras runt. Belysning.
- Räckan runt blommor är nödvändig, likt Monika Zetterlunds park.
- Renovera dricksfontänen eller gör om till en riktig fontän.
- Ljud i muren runt fontänen. Musik eller berättelser.
- Laga dricksfontänen istället för en skulptur.
- Skylt om kopplingstvång för hundar.
- Snöröj trappan upp till Blåkråkan, bara 6-7 trappsteg. Omöjligt att komma in i parken på vintern.

#### ÖVRIGT

- Boulbanan är olämplig på den "trånga" grusgången. Både för solande på gräsmattan och de som sitter på parkstolar vore det störande, dessutom mycket dammigt.
- Sätt inte den föreslagna bommen för långt ut, det är det enda stället man kan backa och vända, det behövs ca en meter.
- Meddela Brf:en när muren ska renoveras så kan man se till att bilarna flyttas.
- Mycket hundar i parken på kvällarna, många springer löst och flera plockar inte upp efter sig.
- Förskolan bör kunna få en egen förskolegård på skolgården, platsen uppe vid fotbollsplanen skulle kunna vara lämplig.
- Inred den första delen av det jättestora skyddsrummet till en mötesplats för allmänheten.
- Gillar era planer beträffande upprustning av parken som blir jättefin.



- Ni tänker helt fel när ni planerar "upprustning" av Blåkråkan.
- Det bör inte finnas några inhägnader i parken, det är en offentlig park.
- Använd lilla platsen bredvid fotbollsplanen till förskolegård.
- Ersätt granarna med någon form av bullerskydd. Det är ett olidligt oljud från skolgården.
- Gör en plats där man kan sätta sin grill och där man kan lägga kol.

Utöver inkomna mail och telefonsamtal har även ett eget, fristående förslag till parkens utformning lämnats in. Detta bifogas sammanställningen (bilaga 1).

## Detaljbeskrivning till Lillparken BLÅKRÅKAN

Inlämnat av Piroska von Gegerfelt  
Roslagsgatan 50C, 1502  
11354 STOCKHOLM

Stockholm, 2013-02-08

### Inledning

Den lilla parken ligger i Vanadislundens östligaste del innanför ett L-format bostadhus vid Vanadisparkens slutning och Johannes skola. Dess lite svårupptäckta ingång finns från Roslagsgatan. Parkens namn är helt okänt för vanligt folk.

Parken är en mycket omtyckt oas av omkringboende innevånare. Människor i alla åldrar vistas gärna i parken på grund av sin lättillgänglighet och närhet till naturen. En stor del av dessa besökare består av ungdomar och barnfamiljer. Den stora gräsmattan är lämplig för soldyrkare. Vi får inte heller glömma det mer och mer populära nyårsfirandet av lokala boende som börjar här nere i parken och fortsätter i trapporna upp till Vanadislunden för att njuta av det vackra fyrverkeriet.

Dessutom utnyttjas parken under senare tider också för ett annat slags sällskapsliv som består av många studerande - både svenska och utländska - och yrkesverksamma människor i vårt område. De kommer dit med sina läroböcker och laptoppar för att studera eller mötas vid en trevlig diskussion, för att inte tala om lunchrasterna som ger en gemytlig avkoppling från arbetet, etc.

Med stor glädje fick jag veta att duktiga landskapsarkitekter håller på med parkens upprustning. Växtlivet får nytt liv och de nödvändiga reparationerna blir också åtgärdade.

På grund av allt detta är det dax att uppgradera parkens funktion till allas glädje.

En park med avsikt att förutom att vara en plats för trevlig avkoppling och sällskapsliv men som också kan lyfta fram kunskapen med både historiska och litterära inslag. Med detta förhöjs områdets kulturella värde avsevärt.

**Förslag** - som komplettering till alla fina förnyelsearbeten i parken.

#### 1. PARKENS NAMN

**LILLPARKEN BLÅKRÅKAN** eller **BLÅKRÅKAN** - Det först nämnda låter roligare.

#### 2. TEMAPARK

Jag har delat in parken i SEX olika teman: I., II., III., IV., V., och VI.  
Planritning och idé - *se bild 1.*

- a) Utsmyckning med historiska och litteraturhistoriska tavlor.
- b) En musikalisk och/eller berättande brunn eller fontän på den befintliga platsen.

*forts. nästa sida*

3. KLUBBLOKAL i en del av Skyddsrummet.

**TECKENFÖRKLARING** till planritning *temaparken Blåkråkan Bild 1*. Se också ett foto på parken. *Bild 2*.

- ① Parkens namnskylt och en skulptur på kråkan. *Bild 3*.
- ② Trappor till höger upp till skulpturen Blåkråka. *Tema V*.
- ③ Bord och stolar (även fastkjedjade). Parkbänkar passar inte längre i parken. Det är inte bara barnfamiljer och soldyrkare som besöker parken utan också en hel del studerande böjer sig över sina kompendier eller laptoppar, även småföretagare, verksamma i vårt område går ut till en lunchrast t o m för att ha sammanträde i lugn miljö.

De befintliga bänkarna passar inte i en "minipark". Dessutom är de obekväma att sitta på en längre tid. Till exempel kan man inte läsa på ett bekvämt sätt då ryggstödet lutar för mycket bakåt. Sitthöjden är också för hög för att få en bekväm ställning för benen om man vill läsa eller lägga laptoppen i knäet. Föräldrarna vid bordet kan också sitta bekvämt med sina barn och läsa en saga för dem.

Med så många fina förnyelser i parken är flerfunktionellt anpassade sittmöjligheter av stor betydelse.

- ④ *Tema V*. Historiska minnestavlor av gamla fotografier som visar/berättar om området Blåkråkan. Dessa tavlor passar bäst i den del som bildar *ingång till parken. Bild 3 och 4*.

*Tema I*. Här skulle jag vilja sätta upp historiska tavlor med dikter av välkända svenska poeter. Sittandes i solen kan man ägna sina tankar åt den lästa poesin.

*Tema I*. Med en uppsättning av t ex Astrid Lindgrens berättelser. Hon var ju en genuin Vasastansbo, älskad, hyllad och högt uppskattad.

Det känns som hon skulle tycka om den blygsamma idén och skulle vara till allas glädje oavsett oavsätt ålder. Det vore ett stort nöje att ha en liten läsning ur hennes verk.

*Tema IV*. Här tänker jag tavlor med korta berättelser också av svenska författare. Det finns oändligt mycket att välja på. Det fina med idén är att man kan byta ut tavlorna ca varannan månad och på detta sätt få ut mer kunskap om svensk litteratur.

- ⑤ HÖJ murväggen vid Roslagsgatan. Murens övre kant ligger mycket nära trottoaren och ser alltid mycket smutsigt ut. Det finns också 2 st mycket fula elektriska boxar som ger ett ännu mer dystrare syn. Jag har redan lämnat in ett förslag på stadsdelsnämnden för alla dessa otroligt fula lådornas "ansiktslyftning". Utsmyckningen på lådorna skulle ge information och kunskap om t ex vår IT-tid. En annan idé är att måla på de fåglar som finns i vårt område. Det vore både trevligt och nyttigt för oss alla. *Se bild 4*.

- ⑥ Skulptur på Blåkråkan. *Tema V*. Den måste vara av trä, på en "naturlig" trädstam eller dyl. Kråkans färg i **BLÅTT**. *Bild 3*. Blommor kan planteras sommartid och mysig belysning under mörka månader är önskvärd.

- ⑦ Ingång till gräsmattan. *Tema I och II*.

- ⑧ RÄCKE utanför blomsterrabatten är ett *måste* på samma sätt som i Monica Zetterlunds park. *Tema I och II. Bild 5*.

- ⑨ Brunn. *Bild 6. Tema III*. Upprustningsplanen av My är mycket bra och blir en charmig oas att vistas. *Min idé som komplettering:*

*Antingen återställa brunnen till en välfungerande brunn med dricksvatten eller omvandla den till en liten fontän där vattnet sprutar upp från en ca 1 m hög stolpe eller från den befintliga brunnen.*

*Förse den cirkelformade muren med ljudfunktion, exempelvis som i M Zetterlunds park. Ljudinstallation i murbänken. Tema: sagoberättelser och musik. Kan ni föreställa Er den underbara upplevelsen?*

## TECKENFÖRKLARING till planritning temaparken **Blåkråkan** Fortsättning.

- ⑩ Nedsjunken mark. I somras har jag med egna ögon sett att minst 6-7 st råttor härjade där. De brydde sig inte om varken förskolebarnen eller de vuxna som försökte skrämja bort dem. Kan den djupa gropen fyllas upp?  
I övrigt blir det lilla "hörnet" efter en rejäl upprustning ett trevligt ställe att vistas för de små "trädgårdsmästare" som sköter sina odlingar så rörande fint.

- ⑪ **Tema VI.** Ingång till skyddsrummet. *Bild 7*

En efterlängtd önskan.

*Inreda den första delen* av det jättestora skyddsrummet till en mötesplats för allmänheten.

Text en enkel, mysig klubblokal skulle vara högt uppskattad av områdets innevånare.

Det är också bra att komma ihåg att det finns FYRA högskolor och universitet och en hel del forskningsinstitut i närheten. Både studerande och forskare är unga och skulle vara mycket glada att träffas och umgås i sin närhet i stället för att korsa staden ner till Södermalm när dom vill roa sig och umgås med andra.

Ett stort projekt men med gemensamt intresse och entusiasm är det lätt att genomföra det.

- ⑫ Ledstångsbelysning i **grön** färg på trappuppgången upp till Vanadislunden. *Förslag: Bild 8*

*Piraska von Gegerfert*

*Tel; 08-612 77 55*





**Bild 3.** Ingen buskage som delar upp den lilla ytan. En skulptur av trä. Blommor sommartid, belysning på kråkan under mörka månader.



Parkens namnskytit

Behållen trappa

Bild 2.  
Sett nedåt  
fr Vanadis-  
lundén





Bild 4

Bild 5



Bild 6



*Musikinstallation i muren. Dricksvatten i brunnen återförs alt. gör ett fontän av brunnen.*

Bild 7



Bild 8



Belysning från Fox Design kännetecknas av modern tidlös design av hög kvalitet.



**i-LèD Fusion RGB**



**i-LèD Fusion Mono**



**i-LèD Starline RGB**