



Till berörd remissinstans

ANGÅENDE REMISSEN OM MOTION (2013:55) OM SATSNING PÅ SAMLINGSLOKALER OCH MÖTESPLATSER SOM EN DEL AV YTTRANDEFRIHETEN I STADEN

Detta gäller remissvar på ”Motion (2013:55) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden”
Dnr: 308-981-2013

Remisstiden sträcker sig till den 23 augusti 2013, vilket vi ber er respektera. Om det av några skäl inte är möjligt för er att inkomma med svar inom utsatt tid måste en kontakt tas med den för ärendet ansvariga personen på roteln.

Ansvarig handläggare/borgarrådssekreterare på Finansroteln är Shashika Padmaperuma, tfn 08-508 29 141.

Remissvar skickas till:

- Finansroteln i **digital form (word/excel)**. Ange KS:s diarienummer som namn på ärenderubrik. Ex: KS 314-331-2004
- KF/KS kansli i **pappersform**.

Bilagga **inte** remissunderlaget. Det finns redan diariefört i kommunstyrelsens diarium.

Häfta **inte** ihop handlingarna.

Adresserna är följande:

Rotelns e-post: Funktion SLK RI-remissvar eller
RI-remissvar@stockholm.se

KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 STOCKHOLM

Med vänliga hälsningar

Finansroteln



Remitteringsmapp

Ärende: Motion (2013:55) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden

Inkom till KF/KS kansli den

Behandling i övrigt:

För yttrande senast:

Stadsdelsnämnderna

Bromma
Hägersten-Liljeholmen
Kungsholmen

Facknämnderna

Fastighetsnämnden
Kulturnämnden

Övriga

SLK
Stadshus AB

55.



STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen Registraturet	
Ink.	2013 -06- 10
Dnr:	305 - 981 / 2013
Till:	RJ

Motion av Ann Mari Engel och Sebastian Wiklund (båda V) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden

Demokrati är en pågående process och vi måste hela tiden fundera över hur den ska utvecklas. Den vilar på fri- och rättigheter som måste garanteras varje stockholmare. Här bland finns mötesfriheten, en del av vår grundlag som måste möjliggöras och stimuleras för att i realiteten kunna fungera. Vi menar att detta är en uppgift som staden som fastighetsägare bör ta på allvar.

Det offentliga äger fastigheter för att stimulera vissa strategiska värden, värden som marknaden inte klarar av att leverera. Det strategiska ägandet under det borgerliga styret har utarmats. Det har skett främst genom försäljningen av kommunala fastigheter, men också genom strävan efter vinstmaximering på de fastigheter man äger, vilket innebär att innehållet i fastigheten blir sekundärt.

Genom väl definierat strategiskt ägande borde vi i stället satsa mötesplatser, kulturmiljöer, kulturverksamheter och samlingslokaler.

Det är ett akut problem i många delar av staden att det inte finns lokaler till rimligt pris att tillgå för föreningslivet och kulturverksamheter. Antalet lokaler uträknat på antalet medborgare är idag bara en tredjedel jämfört med 1999. Det var år 1972 som Stockholms stad införde en samlingslokalnorm och en nolltaxa för förenings- och bildningsorganisationer, som alltså kunde nyttja dessa lokaler utan kostnad. Som mest fanns det då 78 särskilda samlingslokaler. 1992 förändrades stödet och nolltaxan för det vuxna föreningslivet försvann. Antalet lokaler sjönk kontinuerligt och är sedan 1999 nere i 18 st, sammanlagt i hela Stockholm. Dessa får via kulturförvaltningen ett ekonomiskt stöd, som dock urholkats ordentligt under de senaste åren. Det ställs allt högre krav på egenfinansiering vilket innebär att man i allt mindre utsträckning kan hyra ut till verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning som är 0-taxade. De föreningsdrivna lokalerna hamnar i en ekonomisk rävsax då de inte har råd att hyra ut till de mest prioriterade grupperna, vilket borde leda till förändringar i bidragssystemet så att staden i högre utsträckning kompenserar för detta.

Det största problemet är de ständigt stigande hyresnivåerna. Staden sätter marknadshyror på sina egna fastigheter, vilket medför att föreningslivet inte har råd att hyra in sig där. Vi anser att staden ska sluta leka marknad med sig själv. Vi föreslår istället ett nytt system för hyressättning av stadens egna lokaler för kulturell och social verksamhet, som innebär att man endast tar ut en brukshyra.

Under senare år har staden avvecklat ett antal av de kommunala mötesplatserna. I stadsdelsförvaltningarnas upptagningsområde i Älvsjö, Östermalm, Skärholmen, Skarpnäck,

Norrmalm, Kungsholmen, Hässelby-Vällingby, Hägersten-Liljeholmen, Farsta och Bromma finns inga eller en enstaka fastighet med möteslokaler.

Ett riktmärke borde vara att det ska finnas en möteslokal i varje stadsdelsområde. I vissa områden finns exempelvis stiftelser eller andra som har möteslokaler. Syftet är inte att konkurrera ut dessa, utan att se till att det finns tillräckligt med bra möteslokaler överallt, till för föreningslivet överkomliga priser.

Staden ska också inventera och prioritera upprustning av de befintliga samlingslokalerna i Stockholm. Ett riktmärke ska vara att den som vill ge sin fritid för att arbeta för att stärka demokratin ska komma till en välkomnande miljö. Ett mål måste vara att möjliggöra de värden som civilsamhället genererar.

Det ska vara lätt att organisera sig i Stockholm, på kort och lång sikt. Lokala initiativ vitaliserar demokratin och spelar en fundamentalt viktig roll för att ge röst åt Stockholmares idéer.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

att staden skyndsamt utreder möjligheten att etablera minst en samlingslokal varje stadsdelsområde

att staden aktivt använder sitt fastighetsinnehav för att skapa fler möteslokaler och samlingsplatser

att en ny princip etableras för hyressättningen av samlingslokaler i stadens ägo och att detta inte baseras på marknadstänkande

att bidragssystemet och intäktskravet för samlingslokalerna ses över så att man möjliggör för föreningar och grupper att hyra lokaler till överkomligt pris eller 0-taxa

Stockholm den 10 juni 2013



Ann Mari Engel (V)



Sebastian Wiklund (V)