

§ 9**Tertialrapport 2 2013****Beslut**

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2013.
2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om omslutningsförändringar om totalt 33,3 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag om 1,6 mnkr för utbyggnad av två förskoleavdelningar.
4. Omedelbar justering.

Ärendet

Prognosen i tertialrapport 2 är att nämndmål och indikatorer, med enstaka undantag, uppfylls och att uppdrag och aktiviteter genomförs enligt plan. Prognosen för året visar ett budgetunderskott om 2,3 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter. De i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet och utförare hemtjänst samt myndighetsutövning för barn och ungdom. Förvaltningen har tagit fram åtgärdsprogram.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-09-25.

Dnr 1.2.1-549/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Lars Bäck (V), med undantag för det första stycket under rubriken ”Jobb”.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

I rapporten kan man återigen läsa om en förvaltning som jobbar hårt för att uppnå de mål som kf och nämnden har satt, det är också en ekonomi som är i balans. Tyvärr ser vi återigen en målsättning som är alldeles för låg, vi tycker bland annat att det är tragiskt att målet med ekologisk mat ligger idag på 18%. Om man redan under våren kunde uppnå 15 %, varför då inte satsa högre?

Jobb

Det är bra att förvaltningen levererar det antal praktikplatser som det förväntas, d.v.s. 40 stycken. Praktik är en första väg in i arbetslivet, men framförallt in i en gemenskap för individen som då befinner sig i ett sammanhang och kan därmed utvecklas. Det vi frågar

oss är hur många av dessa praktikplatser som har lett till jobb? Hur många av dem är utlandsfödda? En mer specifik redovisning av denna siffra hade varit att föredra. Praktik är bra och har alltid använts som verktyg för att komma in i arbetslivet. Praktik blir dock problematiskt när och om det används som gratis-arbetskrafts-fabrik i syfte att stödja en politisk agenda.

Ett högt antal återremitterade från Jobbtorgen kan bland annat innebära att en förvaltning har fel insatser för den individen som hänvisas till jobbtorgen. Den personen kanske behöver vård eller annan självutvecklande insats? Att antal återremitterade från jobbtorgen har minskat är jättebra! Mer omfattande utredningar som görs utifrån förbättrade metoder och bedömningsinstrument har lett till mer noggranna bedömningar. Men har den hårdare bedömningen också lett till en större utslagning av människor?

Förskolan

I rapporten framgår det att föräldrar anser att barngrupperna är alldeles för stora, vi har påpekat detta innan och kommer fortsätta påpeka det. Stadsdelarna har ansvaret för förskolorna och ska ha möjligheterna att skapa en god pedagogisk miljö. Detta tjänar vi alla på i längden. Det är tråkigt att år efter år behöva påpeka att det inte är rimligt att fortsätta ha större barngrupper än rekommenderat. Om man ska skapa en god miljö måste man ha resurser och utbildad personal. En förskoleverksamhet som också är anpassad efter den verkligheten som finns idag måste utformas, barnomsorg på obekvämlig arbetstid måste utökas för att möta upp det behovet som finns idag.

Vi ser ett försök till en bättre pedagogisk miljö i den översiktsplanen som diskuterats, men fortfarande är utemiljön inte en prioritering. Man kan inte fortsätta bygga med förutsättningen att det i närheten finns en lekplats som förskolorna kan gå till.

Kultur

Budgeten för Kultur och Fritid går med plus i varje tertiärrapport. Att spara in på kultur- och fritidsverksamhet för att täcka underskott i omsorgsverksamheter är inte acceptabelt då den befintliga kulturbudgeten redan är snålt tilltagen. En stadsdel utan kulturliv och fritidsverksamheter är en död stadsdel.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

I rapporten kan man återigen läsa om en förvaltning som jobbar hårt för att uppnå de mål som kf och nämnden har satt, det är också en ekonomi som är i balans. Tyvärr ser vi åter igen en målsättning som är alldeles för låg, vi tycker bland annat att det är tragiskt att målet med ekologisk mat ligger idag på 18%. Om man redan under våren kunde uppnå 15 %, varför då inte satsa högre?

Jobb

Ett högt antal återremitterade från Jobbtorgen kan bland annat innebära att en förvaltning har fel insatser för den individen som hänvisas till jobbtorgen. Den personen kanske

behöver vård eller annan självutvecklande insats? Att antal återremitterade från jobbtorgen har minskat är jättebra! Mer omfattande utredningar som görs utifrån förbättrade metoder och bedömningsinstrument har lett till mer noggranna bedömningar. Men har den hårdare bedömningen också lett till en större utslagning av människor?

Förskolan

I rapporten framgår det att föräldrar anser att barngrupperna är alldeles för stora, vi har påpekat detta innan och kommer fortsätta påpeka det. Stadsdelarna har ansvaret för förskolorna och ska ha möjligheterna att skapa en god pedagogisk miljö. Detta tjänar vi alla på i längden. Det är tråkigt att år efter år behöva påpeka att det inte är rimligt att fortsätta ha större barngrupper än rekommenderat. Om man ska skapa en god miljö måste man ha resurser och utbildad personal. En förskoleverksamhet som också är anpassad efter den verkligheten som finns idag måste utformas, barnomsorg på obekvämt arbetstid måste utökas för att möta upp det behovet som finns idag.

Vi ser ett försök till en bättre pedagogisk miljö i den översiktsplanen som diskuterats, men fortfarande är utemiljön inte en prioritering. Man kan inte fortsätta bygga med förutsättningen att det i närheten finns en lekplats som förskolorna kan gå till.

Kultur

Budgeten för Kultur och Fritid går med plus i varje tertiärrapport. Att spara in på kultur- och fritidsverksamhet för att täcka underskott i omsorgsverksamheter är inte acceptabelt då den befintliga kulturbudgeten redan är snålt tilltagen. En stadsdel utan kulturliv och fritidsverksamheter är en död stadsdel.