



## § 26

### Övriga frågor

#### *Skrivelse om rätt till heltid – i förskolan*

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om rätt till heltid i förskolan och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Dnr 95-2013-1.2.1.

#### **Beslut**

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

#### **Skrivelse**

Förr såg man förskolan enbart som barn tillsyn till föräldrarna medan de arbetade. Idag ser vi den som en viktig pedagogisk verksamhet. Det råder idag konsensus kring förskolans goda effekter på barns utveckling och framtida livschanser. Det borde därför vara självklart att alla barn ska få möjlighet att gå i förskolan oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Vår syn på förskolan har två utgångspunkter:

Den ena handlar om att förskolan ska underlätta för föräldrarna att arbeta, bidra till samhällsekonomin och tjäna pengar. Det är i ljuset av detta man ska förstå varför Socialdemokraterna på Södermalm hårt driver frågan om barnomsorg på obekväma arbetstid.

Reformer som vårdnadsbidraget har istället försämrat incitamenten att arbeta eller utbilda sig - och då framförallt för kvinnor som redan står långt från arbetsmarknaden.

Den andra utgångspunkten för vår förskolepolitik handlar om barnens rätt till förskola. Fram till 1990-talet fick inte barn plats i förskola om deras föräldrar var föräldralediga eller hade ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta hade den oönskade effekten att många av de barn som hade haft störst behov av förskolan uteslöts. Man såg tidigare förskolan som en förvaringsplats när föräldrarna arbetade. Idag ser man istället förskolan som en viktig pedagogisk verksamhet och då borde det vara självklart att barnen ska få möjlighet att gå där oavsett föräldrarnas sysselsättning.

De barn vars föräldrar inte jobbar har idag en lagstiftad rätt till enbart 15 timmars förskola i veckan (från tre års ålder). SVT:s Rapport har gjort en undersökning av

Sveriges förskolor, som visar att de flesta av landets kommuner bara erbjuder den lagstadgade minimitiden, 15 timmar per vecka, för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Vi vill här lyfta fram exemplet Botkyrka. Kommunen är en av få i Sverige som erbjuder 35 timmars förskola oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller helt saknar sysselsättning. 35-timmarsvecka gäller även om barnet får ett syskon.

Enligt Botkyrka kommun har det lett till att barngrupperna blivit mer harmoniska. Nu kan alla barn vara med i den pedagogiska verksamhet, vilket skapar trygghet. Man har dessutom märkt att barnens språk utvecklats när de får vara på förskolan utan avbrott.

Även Stockholms stad är relativt generös i detta sammanhang och tillåter 30 timmar per vecka. Södermalm har en annan befolkning än Botkyrka rent socioekonomiskt, men även på Södermalm finns föräldrar som behöver barnomsorg för att på kort varsel kunna ta jobb. Även här finns det utsatta barn som skulle må bra av mer tid i en förskola med bra pedagogisk verksamhet.

Sist men inte minst har beslut redan fattats om ett mer flexibelt uttag av de 30 timmars vistelse som barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till. Det finns alltså redan en politisk intention i denna riktning. Vårt förslag skulle innebära att man går hela vägen med en generell politik med lika förutsättningar för alla.

Det skulle stärka alla barns rätt till en bra start i livet.

Vi vill därför uppdra till förvaltningen att undersöka vad det skulle innebära för kostnader och andra för- respektive nackdelar att införa Botkyrka-modellen med rätt till heltid i förskolan på Södermalm.

Utdragsbestyrkande

  
.....  
Lena Boij