



Dnr 155-2014-1.2.4

Stadsdelsnämnden

Stockholm den 13 mars 2014

och stadsdelsförvaltningen i Liljeholmen-Hägersten

Medborgarförslag angående Sannaparken i Gröndal

Tack för att vi fick behålla parken. Den gläder många, men... Det finns några men, för att göra den attraktiv för fler än småbarn. Även de äldre barnen och ungdomar behöver en "hängplats". Lite mer pengar, lite mer fantasi och parken skulle tilltala fler och inbjuda till möten.

Här kommer mina förslag:

Möblera om bänkarna och gungsofforna i lekparken. Det är ingen dyr åtgärd. Nu står bänkar och soffor på rad och inbjuder inte till samtal. Ställ t ex två soffor i vinkel. Häng gungsoffor mitt emot varandra. Det skulle locka tjejer och killar att hänga och snacka där. På Skärholmens torg har man vridbara stolar, så att man kan gruppera om sig enkelt. Detta inbjuder verkligen till samtal.

I den lilla parken mellan husen behövs också lite *ommöblering*. Jag har sett äldre människor spela boule där. Men de kan inte sitta tillsammans och fika för att sofforna står en och en.

I lekparken behövs fler *fantasieggande* saker. Nu är den designad, men inte fantasirik. Var lekar man tittut någonstans? En stenlagd labyrinth? En mer spännande rutschkana än den snälla som finns. Den räcker till 2-åringarna, men inte till 6-åringarna. Ett bollplank med hål och lågt basketmål? De små husen som finns där används aldrig av barnen. De lockar inte till lekar; eggas inte fantasin. Går de att göras om så att de mer liknar ett hem, där man kan leka "mamma-pappa-barn"?

På vintern åker barnen på stjärtlapp i skogsbacken. Där vore det fint med några *gummidäck* runt en del av trädstammarna, så barnen inte krockar och gör illa sig. (Billig åtgärd.)

Kan man hitta en användning för *plaskdammen under vinter och höst*? Överdäckas? Nu blir det så grått, grått med den ödsliga dammen. Kanske kan man måla en labyrinth, en hage, en spelplan av något slag på botten? (Kostar inte heller så mycket.)

Replätteställningen är utmärkt och det är fint med det blåa underlaget. Bordtennisborden är också utmärkta och används ganska ofta. Även basketbollsställningen lockar, men det skulle *behövas en till*, så man kan spela mot varandra.

Vad är det tänkt att den stora grusplanen framför basketbollsställningen ska användas till? Kanske kan den asfalteras och få "inomhusbandymål"? Eller kanske en *målad cykelyta* för de yngsta med en och annan kulle för att göra det lite spännande. Eller en målad *spelplan* för några bollekar...

Träningsredskapen borta vid kyrkan är nog bra (tack för att de är röda), men jag förstår inte hur de ska användas. Det behövs en *instruktionstavla* (billig åtgärd) som visar hur redskapen ska användas.

Och till skateparken. Är det en skatepark? Min 12-åriga längtade till att skateparken skulle bli klar. Men alltså... hur har den som planerat den tänkt? Jag ser aldrig några skatebrädor där. Planera om den. *Ta hjälp av en skatäre!* Några små kullar och någon räls räcker verkligen inte. Satsa på den; den behövs.

Vänlig hälsning