

Johan Nilsson
08-508 270 15
johan.nilsson@stockholm.se

Till
Fastighetsnämnden 2014-09-23

Reviderad Vision för Stockholm år 2030. Svar på remiss.

Förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Juan Copovi Mena
Förvaltningschef

Ann-Sofie Chudi
Avdelningschef

Sammanfattning

Fastighetsnämnden har från Kommunstyrelsen fått remissen ”Revidering av Vision 2030 – ett Stockholm i Världsklass”.

Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver hur staden har utvecklats till år 2030. Genom Visionen ska stadens verksamheter kunna utveckla den kommunala servicen så att Stockholm kan möta den kommande befolkningstillväxten och därmed de krav som ställs på staden som servicegivare.

Den första versionen av Vision 2030 antogs av kommunfullmäktige år 2007. I de dåvarande prognoserna skulle Stockholm växa och nå 1 miljon invånare år 2030.



Enligt nuvarande befolkningsprognoser kommer dock Stockholm ha nått denna befolkningsmängd 10 år tidigare – redan år 2020. Därför har Stadsledningskontoret, på uppdrag av kommunfullmäktige, utarbetat ett förslag till reviderad vision för Stockholm år 2030.

Fastighetskontoret ställer sig positiv till den reviderade visionen och tycker det är särskilt bra att integrationsfrågorna lyfts fram tydligare. Däremot behöver dokumentet ses över dispositionsmässigt samt befintliga delar eventuellt kortas ner för att ge utrymme för idrott- och friskvårdsmöjligheter samt för ungdomar och deras fritidssysselsättning, vilket kontoret tycker kan utvecklas i den reviderade visionen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid administrativa avdelningen. Kontorets ledningsgrupp har träffats och diskuterat innehållet i den reviderade visionen som underlag för detta remissvar.

Remisstiden sträcker sig till den 10 september 2014. Kontoret har dock fått förlängd remisstid till fastighetsnämndens sammanträde den 23 september.

Ärendet

Stadsledningskontoret skriver att staden behöver en strategisk utblick för att kunna bidra till att Stockholm fortsätter vara en fantastisk stad att bo, leva och verka i också i framtiden. Därför har vi en vision om var staden bör vara år 2030. Men Stockholm och dess omvärld förändras, bland annat beräknas Stockholm att nå 1 miljon invånare tio år tidigare än beräknat, och därför har nuvarande vision reviderats.

Revideringen har gjorts genom en utvärdering av befintlig vision och därefter har förslaget till förändring framarbetats. Stadsledningskontoret har lett arbetet och genom olika arbetsgrupper involverat bland annat förvaltnings- och bolagschefer, andra nyckelpersoner och länsstyrelsen. Som underlag för utvärderingen, och motiv till föreslagna förändringar, har stadsledningskontoret använt bland annat statistiska underlag och medborgar-/brukarundersökningar.

Den reviderade visionen är indelad i tre huvudområden:

- Stockholms stad
- Innovativ och växande
- Mångsidig och upplevelserik.

Det är samma huvudområden som tidigare, förutom att ”Stockholms stad” i nuvarande vision heter Medborgarnas Stockholm”. Under respektive rubrik har dock en del förändringar skett.

Kortfattat beskrivs följande visionsbild av Stockholm år 2030:

- *Stockholms stad*

Består av delområdena ”Delaktiga och trygga”, ”Service av högsta kvalitet”, ”Utbildning i världsklass” och ”En stad av mångfald – en sammanhållen stad”.

Bland annat beskrivs att medborgarna i Stockholm känner delaktighet och inflytande, och bjuds regelbundet in att delta i dialoger kring frågor som rör Stockholms vardag.

Stockholms stad erbjuder service och tjänster av högsta kvalitet och ger ett gott bemötande med professionalitet och respekt för individen. Stockholms borgarna har stora möjligheter att påverka den service som ges av staden.

Stockholm är en ledande kunskapsregion och stadens förskolor och skolor är högt rankade internationellt. Kunskap, bildning och stimulerande studiemiljöer präglar alla Stockholms grund- och gymnasieskolor.

Staden är öppen, tolerant och välkomnande. Stockholm är en sammanhållen och tillgänglig stad för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Människors personliga olikheter ses som en tillgång både i kultur och arbetsliv. Ett målmedvetet arbete för att minska sociala spänningar har gjort Stockholm till ett europeiskt föredöme i integrationsfrågor.

- *Innovativ och växande*

Består av delområdena ”Centrum i en stark och växande region”, ”Unika möjligheter till arbete och utbildning”, ”En världsledande kunskapsregion” och ”företagande i världsklass”.



Visionen slår fast att Stockholm är ett självklart centrum i den fortsatt växande Stockholmsregionen, vilken är Sveriges ekonomiska tillväxtmotor. Genom ett väl fungerande transportsystem ges både människor och näringsliv bra förutsättningar att utvecklas. Utbildningsväsendets höga kvalitet har skapat en välutbildad arbetskraft som få andra regioner kan matcha.

Grunden till den väl fungerande arbetsmarknaden är ett stort och brett näringsliv. Ett nära samarbete mellan utbildningsväsende och företag ger ungdomar och nyanlända fler vägar in på arbetsmarknaden.

Stockholm är en av världens ledande kunskapsregioner, med en internationellt sett hög utbildningsnivå. Stockholm erbjuder en välkomnande miljö där öppenhet och tolerans råder. Det finns en unik samverkan mellan universiteten och högskolorna, grund- och gymnasieskolan samt det omgivande samhället.

Stockholm har ett stort och brett utbud av framgångsrika företag. Här etableras också många nya företag – allt från internationella storföretag till småföretag. Förutsättningarna för företagande ligger på en hög nivå. Stockholm är välkänt för sitt aktiva entreprenörs- och innovatörsklimat.

- *Mångsidig och upplevelserik*

Består av delområdena ”levande stad”, ”ett väl fungerande transportsystem”, ”en ekologiskt hållbar stad” och ”världsberömd upplevelsestad”.

Stockholm är en av världens vackraste städer med en unik kombination av storstadspuls och närhet till natur och vatten. Här finns en mångfald av attraktiva stadsmiljöer och ett brett utbud av bostäder. Nya hållbara stadsmiljöer har vuxit fram i hela staden med en blandning av bostäder och verksamheter.

Stockholmsregionen har ett effektivt och pålitligt transportsystem, som innebär att fler människor snabbt och enkelt kan förflytta sig i hela regionen. Tillgängligheten är god med nya förbifarter väster och öster om staden och rejält utbyggd kollektivtrafik samt goda internationella förbindelser.

I Stockholm är det enkelt att leva miljövänligt. Samtidigt som befolkningen ökar kraftigt har miljöbelastningen per invånare minskat. Staden tar stort ansvar för klimatfrågorna och är på god väg att uppfylla målet om att vara fossilbränslefritt år 2050.

Visionen beskriver Stockholm som en enastående stad på vatten. Här finns rena sjöar och vattendrag som erbjuder goda möjligheter till rekreation. Stockholms många strandbad har en god vattenkvalitet och utgör en stor tillgång. Stockholm är en självklar bas för turismen i Östersjöområdet, samt en internationell storstad med ett myllrande idrotts-, kultur- och nöjesliv där människor upplever, deltar i och är med och skapar aktiviteter. Det finns ett rikt utbud av museer, konserter, teatrar, konstutställningar etc.

Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser får i uppgift att arbeta efter visionens riktning. Visionen ska sätta sin prägel på såväl kortsiktiga som långsiktiga beslut. Nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter beslutar utifrån av kommunfullmäktige beslutad budget, hur vision och mål ska nås. Uppföljning görs i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse.

Kontorets synpunkter

Kontoret ställer sig positiv till att stadens vision revideras, både utifrån den ökande befolkningstillväxten men också sett till övrig utveckling – i omvärlden såväl som inom stadens gränser – som skett sedan nuvarande vision antogs år 2007.

Kontoret tycker att de tre huvudrubrikerna är bra och att det är bra att ”Medborgarnas Stockholm” bytt rubrik till ”Stockholmarnas stad”. Det är också bra att underrubrikerna har minskats ner och nu konsekvent är fyra stycken per huvudområde.

Kontoret tycker också det är bra att integration lyfts fram tydligare i förslaget till reviderad vision.

Kontoret saknar dock idrott- och friskvårdsmöjligheter, t.ex. resultatet av det nu antagna idrottspolitiska programmet, i visionen. Det står ingenting om idrottsmöjligheter eller sim- och idrottshallar, trots att det är en prioriterad fråga att arbeta



med. Likaså saknar kontoret en bild av ungdomars möjligheter till, och utbud kring, fritidssysselsättning. I förslaget till vision är fokus endast på ungdomars studier och utbildning vilket självklart även det är viktigt men inte allt för de yngre generationerna.

I förslaget till reviderad vision finns mycket beskrivet om nybyggnationer i staden och hur Stockholm i samband med dessa arbetar miljövänligt och hållbart. Kontoret skulle gärna se en visionsbild även av hur befintliga byggnader har utvecklats, t.ex. inom energieffektivisering och andra hållbarhetsfrågor, förslagsvis hur en grön stad skapas trots förtätning genom bland annat urbana odlingar och gröna tak. Kontoret tycker att hållbarhetsbegreppet kan utvidgas till att även innefatta ekonomisk och social hållbarhet.

Slutligen anser kontoret att förslaget till vision bör ses över en gång till vad gäller omfattning, ett mer enhetligt språk, neutralisering av politiska formuleringar och en tydligare disposition. Utbildning i olika slag upprepas under flera av visionens rubriker men skulle kunna samlas under den som heter ”utbildning i världsklass” (Stockholmarnas stad). Direkt politiska budskap bör undvikas i en vision som ska gälla i många år. Det finns också meningar som låter väldigt byråkratiska och även mer beskriver ett nuläge idag än vad det borde vara 2030. Alla delar av visionen måste kännas framtidsinriktade och sprida en attraktion och framtidstro.

Slut