



Tyresö 2008-05-30

*Reservation vid:*

### **Kommunstyrelsens sammanträde 2008-05-27.**

§ 77 Nya tillämpningsföreskrifter för förskoletaxa och skolbarnomstaxa (maxtaxa)

### **Nej till besparingar på förskolan. Fler barn och mindre pengar utgör ett löftessvek!**

Bakom denna rubrik döljer sig en i grunden bra åtgärd. Antalet timmar som barn till föräldralediga och arbetslösa får vara på förskolan utökas från 15 till 20 timmar. Det är bra. Vi socialdemokrater har under många år drivit detta förslag och då mötts av intensivt borgerligt motstånd. Vinsterna är uppenbara. Föräldralediga får mer tid med småsyskonen. De äldre syskonen och barn till arbetslösa får mer tid med kompisar och i pedagogisk verksamhet. Arbetslösa får mer tid att aktivt söka jobb. Förskolorna slipper en tidskrävande process kring dispenser och kan istället ägna sig åt pedagogisk verksamhet.

Samtidigt gömmer majoriteten mandatperiodens största besparing på pedagogisk verksamhet bakom detta goda beslut. Samtidigt som man utökar rätten att vara i förskolan ändrar man nämligen ersättningsystemet på ett sådant sätt att förskolorna berövas uppemot 5 miljoner kronor per år.

Bakgrunden står att finna i de omfattande dispenser som 15-timmarsregeln förde med sig. När dispens beviljades och barnet fick rätt till mer än 15 timmar ökades också barnomsorgsavgiften från en halv sådan till en hel dito. Det innebär att varje dispens innebär cirka 3000 kronor mer per barn och månad. I det nya systemet kommer en 20-timmars vistelse att ersättas med en halv barnomsorgsavgift samtidigt som intentionen är att drastiskt minska antalet dispenser – vilket i sig är riktigt eftersom 20-timmarsregeln införs.

Men i stället för att låta de resurserna komma barnen och verksamheten till del (vilket skulle behövas eftersom det blir mer arbete med mer barn på längre tid) väljer majoriteten att helt sonika dra in dessa. Eftersom antalet dispenser nu uppgår till 134 är det enkelt att räkna ut att detta motsvarar uppemot 5 miljoner kronor. (134 barn gånger 3000 kronor per månad gånger 12 månader = 4 824 000 kronor)

Detta i sig motsvarar behovet att spara in motsvarande 12 tjänster i förskolan.

Till detta bör man dock lägga det merarbete som en generell uppgång till 20 timmar innebär och den minskade personaltäthet som följer av fler barn med ”oförändrad” (egentligen minskad) personalstyrka. Enligt nuvarande siffror skulle ungefär 270 barn få ökad vistelsetid. 8 barn med ökad tid om 5 timmar per vecka ger ett ”ytterligare” heltidsbarn. 270 barn motsvarar således cirka 34 nya barn på heltid. Skulle Tyresö kommun upprätthålla sin



## Reservation

nuvarande personaltäthet om 5,5 barn per anställd skulle det således ha behövts anställas ytterligare drygt 6 förskolelärare eller motsvarande.

Den egentliga besparingen är alltså 18 tjänster vilket gör att personaltäthet försämras och gruppernas storlek tvärs emot tidigare vallöften nu kommer bli större.

I den borgerliga majoritetens valmanifest inför valet 2006 uttalades detta tydligt ”*Vi vill använda de ökade statsbidragen från en alliansregering till förstärkningar inom både förskolan och skolan*”.

Och i moderaternas valprogram heter det att ”*Vi har satsat på ökad personaltäthet i förskolan. Nu vill vi även arbeta för mindre barngrupper vilket kräver fler förskolelokaler*”

Nu bryts dessa vallöften.

Och det görs till priset av både sämre omsorg i förskolan och en lägre ambitionsnivå för den pedagogiska verksamheten. Därmed försämras ytterligare Tyresös barns möjligheter till lärande och utveckling.

I jämförelse kan noteras att vi socialdemokrater i vårt budgetförslag i höstas hade reserverat 5 miljoner kronor ytterligare till förskolan.

**För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen**

Martin Nilsson