



## Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2014-11-11

### § 167 Reviderad kommunplan för 2015-2018

Vi socialdemokrater valde att inte delta i beslutet, vad gäller att fastställa skattesatsen till 19,48 kronor och att fastställa kommunplanens ändringar och kompletteringar. Anledningen är att vi i juni lagt ett eget budgetalternativ, som bland annat skulle innebära många och nödvändiga satsningar för Tyresös skolor, förskolor och äldreomsorg.

Förslaget som nu klubbas igenom betyder ännu aggressivare privatiseringsplaner än i den budget som majoriteten klubbade igenom före valet. Detta kommer att ta mycket energi och resurser som istället skulle kunnat användas till kvalitetshöjande insatser. Dessutom är många viktiga verksamheter underfinansierade. Ett tydligt exempel är fritidshemmen, där verkligheten i många skolor är allt större barngrupper i befintliga lokaler och med samma antal pedagoger. Kvalitén riskerar att sjunka, och värdet av den pedagogiska verksamheten sjunker. Här har kommunen fått anmärkningar från Skolinspektionen, ändå finns inte en rad kring detta i kommunplanen. De enda pengar som särskilt avsätts är till de föreningar som driver profiltid. Vi menar att det är orimligt att endast stötta den verksamheten, när många fritidshem sliter med alltför dåliga förutsättningar.

Exemplen med att driva ideologiska privatiseringar före kvalitetssatsningar är ett återkommande tema för den moderatledda alliansen. Inom skolan kommer man inte säga nej till en enda ny friskoleetablering, trots att konsekvensen blir att befintliga skolor tvingas till besparingar och personalneddragningar. Det är ett högt pris som barnen får betala. Inom äldreomsorgen finns också kvalitetsbrister, men med LOV-systemet blir det ännu svårare att kontrollera och komma till rätta med dessa. Forskning visar att systemet missgynnar de svagaste grupperna. Det hindrar dock inte alliansen från att fortsätta privatiseringssivern, och införa LOV inom fler förvaltningar. I vårt budgetalternativ pekade vi på vikten av att istället satsa på kvalitetsförstärkningar, varför den här ännu påstridigare privatiseringssivern är oerhört provocerande.

I valrörelsen lät i princip samtliga partier eniga kring att barngrupperna skulle minska, och att det skulle bli fler lärare. Det är glädjande. Men det är också förvånande att inget av detta avspeglas när det kommer till resursfördelning i den borgerliga kommunplanen nu efter valet. Istället är det samma besparingskrav som återkommer inom förskolan och skolan i den kommunala budgeten. Möjligen förlitar sig den moderatledda alliansen på de satsningar som regeringen kommer med.

De reformer som den nya regeringen utlovat, som för Tyresös del kan handla om satsningar värda ca 70 miljoner kronor för 2015 och 103 miljoner 2016 (grovt förenklat) för investeringar i skola, jobb, miljö och välfärd, nämns inte över huvud taget i kommunplanen. Anledningen var, enligt kommunstyrelsens ordförande, att det inte ännu är beslutat. Att budgeten inte ännu är beslutat hindrade dock inte

kommunstyrelsens ordförande från att (igen) förfäras över att arbetsgivaravgiften för unga kommer att öka i regeringens budget, och att detta kommer att drabba kommunen. Trots att han borde veta bättre fortsätter han att upprepa detta mantra. Förslaget har sedan det lagts också gått ut på att kompensera kommunerna i skatteutjämning. Detta känner naturligtvis Fredrik Saweståhl till. Hans kollegor i riksdagen är hederligare, för i den borgerliga skuggbudgeten räknar man upp för den kompensation som kommunerna får i regeringens proposition. För Tyresös del är alltså konsekvenserna av budgetalternativen vad gäller arbetsgivaravgifter för unga exakt desamma. Det anstår inte en kommunstyrelseordförande att vara så oförsiktig med sanningen i dialogen med tyresöborna.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen



Anita Mattsson