



## Särskilt yttrande angående att uteblivna satsningar på skola och förskola nu ger synbara resultat

KS 2009-03-31 - §37 – Årsredovisning för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens ordförande förklarar sig vara mycket nöjd med 2008 års resultat – både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Det finns förvisso mycket som är bra i Tyresö kommun och mycket framträder i denna årsredovisning. Bland de beslut vi fattat i stor enighet och som det finns anledning att vara stolt över är bättre service gentemot medborgarna genom ett servicecenter, bättre tillsyn av miljölagstiftning, ny ishall i Trollbäcken och upprustning av Gudöbroleden.

Men på toppen av högkonjunkturen är det mer besvärande att kommunstyrelsens ordförande är nöjd med att läskunnigheten, tvärt emot målen, sjunker eller att sjukskrivningstalen åter vänder uppåt. Att på toppen av högkonjunkturen inte kunna bryta utanförskapet och minska antalet hushåll som behöver försörjningsstöd är knappast heller något att vara nöjd över.

När kommunen nu går in i lågkonjunkturen så är det redan uppenbart hur antalet människor som behöver försörjningsstöd ökar. Nu är det förvisso effekterna av en samlad lokal och nationell politik där den förda regeringspolitiken utgör en betydande orsak till att fler hamnar i ekonomiskt utanförskap. Samtidigt har den lokala politiken inte förmått, ens i den bästa av tider, att under 2008 minska antalet hushåll som är beroende av socialbidrag.

Vi socialdemokrater hade i vårt budgetalternativ för år 2008 en stor satsning på skola och förskola men också insatser för att öka tryggheten, förbättra arbetsmiljöarbetet i kommunen samt ge ökad livskvalitet för kommunens äldre.

Flera av dessa insatser hade gett ett annat resultat på just de områden där kommunen nu misslyckats. Tydligast gäller det sannolikt på Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde där endast ett av sex mål kunde uppfyllas (och där även detta kan ifrågasättas eftersom övergången mellan en växande andel privat förskola och skolan inte omfattas i redovisningen).



Några av dessa misslyckanden är ett resultat av majoritetens ideologiska ovilja. Ett sådant handlar om oförmågan att mäta andelen familjer som får sitt förstahandsval till förskola eftersom kommunen inte infört en gemensam kö, något som vi krävde i budgeten för 2008.

Några av misslyckandena handlar snarare om en långsiktig nedprioritering av skola och förskola i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande berömmar sig av stigande meritvärden i årskurs nio samtidigt som hon inte kommenterar att andelen elever i årskurs 8 som uppvisar stora lässvårigheter ökade till direkt häpnadsväckande 14%. Det borde nu vara uppenbart att dåliga investeringar i skolan innebär att bra och anständiga resultat kommer att varvas med riktigt usla resultat. Elever med bra förutsättningar tar sig igenom skolan men många andra faller igenom när de inte får tillräckligt med stöd i vardagen.

Det verkar alltmer uppenbart att moderaterna nu hoppas att bra och engagerade lärare och förvaltning ska rädda dem men resultaten lyser igenom.

Med det sagt finns det mindre anledning att vara nöjd och tillbakablickande och mer anledning att investera i kunskap och trygghet.

För socialdemokraterna i kommunstyrelsen

Martin Nilsson