

**Handläggare**  
Roland Berndt  
Telefon: 08-508 28 452

**Till**  
Idrottsnämnden

## **En frisinnad och folkligt förankrad namngivning på platser i Stockholms stad**

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L)

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Som svar på remissen hänvisar idrottsnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Olof Öhman  
Förvaltningschef

Roland Berndt  
Enhetschef

### **Sammanfattning**

Rasmus Jonlund och Björn Ljung (L) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att fler platser i Stockholm skulle vara förtjänta av officiella namn vilket skulle kunna bidra till högre status och ett bättre utnyttjande av de aktuella platserna. Motionärerna föreslår vidare kompletterande och förklarande skyltar.

Motionärerna yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om ett namn för en plats på Norr Mälarstrand samt en namngivningspolicy för platser som idag saknar officiella namn.

Förvaltningen beskriver i tjänsteutlåtandet hur Stockholms olympiska historia har åskådliggjorts med hjälp av skyltar på 15-talet platser runt om i staden. Förvaltningen ger vidare ett namnförslag till den plats som motionärerna anger.

### **Motionen**

Rasmus Jonlund och Björn Ljung (L) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att fler platser i Stockholm skulle vara förtjänta av officiella namn. Detta skulle enligt motionärerna

kunna bidra till högre status och ett bättre utnyttjande av de aktuella platserna. Motionärerna föreslår vidare kompletterande skyltar som förklarar platsens namn och historik och som på det sättet förstärker upplevelsen. Motionärerna yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om ett namn för en plats på Norr Mälarstrand samt en namngivningspolicy för platser som idag saknar officiella namn.

Motionen *bifogas*.

### **Ärendets beredning**

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till idrottsnämnden för yttrande senast den 3 februari 2016. Ärendet har även remitterats till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stadsmuseet och Samfundet S:t Erik. Inom förvaltningen har ärendet beretts av kommunikationsenheten.

### **Förvaltningens synpunkter**

Förvaltningen anser att namngivna platser runt om i staden ökar kunskapen om Stockholm och bidrar till att förstärka bilden av en levande stad för både stockholmare och besökare. Förvaltningen har goda erfarenheter av detta från stadens jubileum år 2012 till minne av de olympiska spelen i Stockholm 1912.

Under Stockholms stads omfattande OS-jubileum lät idrottsnämnden genom idrottsförvaltningen sätta upp omkring 15 OS-minnesskyltar på platser där tävlingar eller andra aktiviteter ägt rum 1912. Flera olympier uppmärksammas också med koppling till de aktuella platserna. Ytterligare skyltar kom på plats i de kranskommuner som haft olympiska arenor och tävlingar.

Varje skyltuppsättning hade ett invigningsprogram med tal och oftast musik. Tavlorna blev och är mycket uppskattade och förklarar eller lyfter byggnader och platser. Tavlorna vårdas nu av Stockholms idrottshistoriska förening i samverkan med förvaltningen.

OS i Stockholm 1912 har levt vidare som Solskensolympiaden och flera av idrottsutövarna har också behållit sin ryktbarhet. Det ger möjligheter till namngivning.

I motionen exemplifieras kajen vid Norr Mälarstrand som en plats som saknar namn. Inte särskilt långt från den platsen föddes Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson, som levde 1895-1978. Greta

växte upp på Hantverkargatan 1, kvarteret Eldkvarn, där Stockholms stadshus står idag. Greta var en svensk simhoppare och simmare och har gått till den olympiska historien som den som erövrade Sveriges första kvinnliga OS-guld, i simhopp. Greta tränade också i just Riddarfjärden, i Strömbadet.

Greta Johansson flyttade senare till USA där Greta och hennes make var drivande till att bygga upp den moderna och framgångsrika amerikanska simsporten. Som första kvinna tog Greta Johansson plats i simningens Hall of Fame i Fort Lauderdale i Florida, USA. Minnen av Greta lever vidare och under våren 2016 är det premiär för en dokumentärfilm om henne som producerats av Jens Lind, som skapat en rad idrottsdokumentärer.

Det är relativt ont om platser i Stockholm som namngivits efter idrottsutövare och inte minst kvinnliga sådana. Detta kan också motivera att en plats uppkallas efter Greta Johansson.

Motionärernas förslag om en namngivningspolicy för platser som idag saknar namn kan förstärka det positiva intrycket av Stockholm. Stadens idrottshistoria är rik och kan bidra med namnförslag.

---

### **Bilaga**

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:72)  
av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L)

