



Älvsjö Stadsdelsnämnd

Skrivelse för beredning

Torbjörn Erbe m.fl. (M)

Jan Bressler m.fl. (L)

Evy Kjellberg (C)

Camilla Sarfors (KD)

Ge Solberga möjlighet till stadsdelsträdgårdar (Community Gardens) eller enklare stadsodling!

I syfte att öka intresset för egen odling, stärka sammanhållningen mellan boende, och så klart främja en bättre miljö med hållbar konsumtion, vill Alliansen i Älvsjö Stadsdel att stadsdelen tar initiativ till att inrätta stadsdelsträdgårdar, eller Community Gardens, på prov i ett område med lägenheter, förslagsvis Solberga.

I en stadsdelsträdgård får de boende möjlighet att odla såväl blommor som ätbara grödor.

I USA, där företeelsen anses ha startat, har dessa trädgårdar både givit möjlighet till en egen plätt för odling likväl som att sammanhållningen har ökat och kunskapen om mer miljömässiga alternativ har stärkts.

Stora delar av Älvsjö består av villaområden där många har egen trädgård, men i Solberga bor de flesta i lägenhet och saknar möjlighet till att kunna odla mer än vad som ryms i en balkonglåda. Älvsjö Stadsdelsnämnd bör därför ta initiativ till, och initialt vara koordinator mellan olika intressenter, för att kunna starta en eller flera stadsdelsträdgårdar i Solberga.

Ansvaret eller finansiering för en stadsdelsträdgård ska inte åligga stadsdelsförvaltningen, utan tas över av någon form av gruppering, t.ex. en odlarförening likt varianten i Vinterviken. Syftet med "Community Gardens" är minimal inblandning från det offentliga utan att medborgarna själva finner samarbeten och lösningar på sin odling. Stadsdelen, eventuellt tillsammans med bostadsbolagen, behöver dock finna och upplåta lämplig mark för ändamålet.

Ett alternativ till stadsdelsträdgårdar är att erbjuda enklare stadsodling i form av odlingslådor som ställs ut på ett par ställen. Alliansen tog under förra mandatperioden förtjänstfullt fram riktlinjer för stadsodling i Stockholm. I dessa odlingslådor ges medborgarna möjlighet att odla en mindre mängd grödor. Ett exempel på sådan odling är den som inrättats i Sjöstan eller den på Södermalm (Mandelparken). Även denna form av odling bidrar till de positiva effekter som beskrivs ovan vad gäller stadsdelsträdgårdar, om än i mindre omfattning.

För den som önskar större område att odla på tycker vi att Sjöängen är en lämplig plats, i väntan på beslut om hur området ska utformas i framtiden.

Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor till förvaltningen.

Hur ställer sig stadsdelsförvaltningen till idén med stadsdelsträdgårdar alternativt enklare stadsodling?

Har förvaltningen någon uppfattning om efterfrågan av den här typen av arrangemang?

Är det möjligt att stadsdelsförvaltningen fungerar som initiativtagare och koordinator?