

Handläggare
Sigrún Andersdóttir
Telefon: 08-508 25 119

Till
Socialnämnden
2016-08-23

Biblioteksplan 2016-2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Peter Svensson
Tf förvaltningschef

Sammanfattning

Biblioteksplanen utgår från följande vision, ”I biblioteket tar människan makt över språk, fantasi och kunskap. Här är världen större.” Utifrån visionen identifieras fyra utvecklingsområden för folkbiblioteken:

- För och med fler
- Ett av demokratins viktigaste jobb
- Biblioteket mitt i byn
- En större värld

Förvaltningen ställer sig positiv till biblioteksplanens inriktning och vision. Förvaltningen noterar särskilt planens fokus på att verka för en likvärdig tillgång till biblioteksverksamhet i staden, att nå nya användare till biblioteket samt att möta användares olika behov.

Förvaltningen vill lyfta fram att ensamkommande barn- och unga samt övriga nyanlända flyktingar är grupper som bör uppmärksammas särskilt.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har lämnat kulturnämndens förslag till Biblioteksplan 2016-2020 till socialnämnden för yttrande. Remisstiden sträcker sig till den 31 augusti 2016.

Motionen har även remitterats till samtliga stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsledningskontoret och Stockholms stadshus AB.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom administrativa avdelningen. Ärendet behandlas på förvaltningsgruppens möte den 17 augusti 2016.

Ärendet

Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i en analys av Stockholms utveckling, med tillväxt och framsteg samtidigt som det finns betydande skillnader i levnadsvillkor mellan människor. Uppdraget att verka för en mer sammanhållen och jämlik stad lyfts fram. I bibliotekens verksamhet ska barn och unga prioriteras, liksom likvärdig tillgång till biblioteksverksamheter i stadens olika delar.

Biblioteksplanen utgår från följande vision, ”I biblioteket tar människan makt över språk, fantasi och kunskap. Här är världen större.” Utifrån visionen identifieras fyra utvecklingsområden för folkbiblioteken:

- För och med fler
- Ett av demokratins viktigaste jobb
- Biblioteket mitt i byn
- En större värld

För och med fler

Biblioteket ska särskilt satsa på att komma i kontakt med nya användare. Biblioteken ska arbeta målmedvetet för att vara angelägna för alla stockholmare, oavsett läsvana, deltagande i samhället eller kunskaper i svenska. Biblioteken ska utvecklas och förnyas tillsammans med användarna.

Ett av demokratins viktigaste jobb

Medarbetare på biblioteken har en central roll för bibliotekens utveckling, och har ett av demokratins viktigaste jobb. Medarbetarnas roll ska stärkas och deras olika kompetenser användas.

Biblioteket mitt i byn

Biblioteken ska vara tillgängliga för stockholmarna och placeras och utformas efter deras skiftande behov. Biblioteken ska fylla närhetsbehov såväl som behov av specialisering.

En större värld

Synlighet, rörlighet och deltagande är prioriterade områden för biblioteket. Den rörliga biblioteksverksamheten liksom en stor del av basverksamheten ska inriktas på människor som står långt ifrån läsning eller deltagande i samhället. Nya stockholmare ska känna till bibliotekets utbud och verksamheter. Biblioteksverksamhet för, av och med barn och unga är prioriterad och ska utvecklas ständigt. Biblioteket ska också finnas väl tillgängligt för människor med olika funktionsnedsättningar. Biblioteket ska ha flexibilitet och lyhörddhet inför stockholmarnas förändrade behov och nya förutsättningar, t.ex. genom inflyttning av flyktingar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen ställer sig positiv till biblioteksplanens inriktning och vision. Förvaltningen noterar särskilt planens fokus på att verka för en likvärdig tillgång till biblioteksverksamhet i staden, att nå nya användare till biblioteket samt att möta användares olika behov. Vidare är förvaltningen positiv till att biblioteken ska prioritera barn- och unga samt att den rörliga verksamheten ska inriktas på människor med långt till läsning.

Förvaltningen vill lyfta fram att ensamkommande barn- och unga samt övriga nyanlända flyktingar är grupper som bör uppmärksammas särskilt.

Bilagor

Här är världen större: Biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2016-2020