



Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

*Särskilt yvrande*  
**Reservation**

**Ärende 1 Nämndplan 2017 Dnr 2016/BUN 0061 001**

Socialdemokraterna i Tyresö vill ha färre barn i barngrupperna, ökad personaltäthet i förskola och skola och för det hade vi i vår budget för 2017, över 20 miljoner i satsningar till förskola och skola. Mer än den borgerliga majoriteten som förlitar sig på de välfärds miljarder som ger Tyresös förskolor och skolor ytterligare 10 miljoner i tillskott 2017.

Utöver detta riktas även fem miljoner i statsbidrag till Tyresös förskolor att minska barngrupperna och för andra året i rad, över 10 miljoner i statsbidrag till Tyresös grundskolor för att öka antalet lärare i lågstadiet.

När regeringen bidrar till att möjliggöra minskade barngrupper skulle Socialdemokraternas budgetförstärkningar i kommunen, ytterligare kunnat förstärka organisationen med fler pedagoger, utveckla den pedagogiska lärmiljön och rusta inom- och utomhusmiljöer som under alltför många år inte rustats.

Nämndplanen inför 2017 är i vanlig ordning en politisk produkt med undervinesteringar och politiska värderingar som vi socialdemokrater i Tyresö inte ställer oss bakom. Vi har flaggat för att extra medel behövs för att vissa verksamhetsområden, bland annat skolskjuts och modersmål, inte ska gå med underskott. Detta har inte hörtsammats av den borgerliga majoriteten och inte heller visats hänsyn i 2017 års budget.

Tyresös lärare, förskollärare och barnskötare gör ett fantastiskt jobb utifrån givna budgetramar. Vi står inför en stor utmaningar då kommuner runt om oss gör stora satsningar på förskola och skola med bland annat kommunala lönellyft, utöver regeringens satsningar. Det innebär en ökad konkurrens om lärare och Tyresö behöver utöver lön, se över möjligheterna att förstärka sitt arbete om att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera utbildad personal till förskola och skola.

### **Förskola**

Det är glädjande att se att en viss lön- och priskompensation görs från den borgerliga majoriteten om 2% till förskolan. Tillsammans med den socialdemokratiska regeringens satsningar i form av välfärds miljoner riktade till Tyresös förskolor, om tio miljoner, och statsbidrag för att möjliggöra minskade barngrupper, över fem miljoner, kan vi nu hoppas på en ökad pedagogtäthet. Det skulle innebära en förbättrad arbetsmiljö för våra pedagoger och en verksamhet som närmar sig allmänna råd och riktlinjer från skolverket.

Utöver välfärds miljonerna skulle en socialdemokratisk budget 2017 möjliggjort att vikarier skulle kunna tas in på förskolorna, redan från dag 1 om behov finns, till skillnad från idag. Vidare hade vi socialdemokrater velat se en satsning på lärmiljön och upprustning av förskolorna samt en förstärkt elevhälsa och fler pedagoger ute på våra verksamheter. Tyresös stora barngrupper medför en dålig arbetsmiljö för såväl barn som pedagoger, vilket de skyhöga sjuktalet vittnat om. Det går att göra skillnad med politiska beslut.

*AS*

Gällande förskolan i nämndplanen går det att diskutera huruvida målet om nöjda föräldrar i förskolan, är det mest relevanta som indikerar på om vi har en av Sveriges bästa skolkommuner?

### Statsbidrag

Ingenstans i nämndplanen går att utläsa om de över 30 miljoner som riktas till Tyresös förskolor och skolor från den socialdemokratiska regeringen. Det är sorgligt, då dessa pengar är de som gör att grundskolan trots allt kommer att få en budget i balans. Detta budgettillskott kommer bland annat att möjliggöra fler pedagoger inom förskolan. Något Tyresös moderater inte tidigare tagit ansvar för att möjliggöra genom ökade resurser.

### Grundskola

Under 2015 skars grundskolans personal ned med motsvarande 18 helårstjänster och under 2016 har effektiviseringarna fortsatt. Nedskärningar har gjorts på fem av våra största skolor på grund av för höga personalkostnader samtidigt som sjukfrånvaron stiger. En utveckling vars konsekvenser vi socialdemokrater är oroad för.

Tyvärr ser vi återigen hur grundskolan i Tyresö underinvesteras och de satsningar som kan göras med ett lärarlönelyft och ökad lärartäthet på lågstadiet, är tack vare regeringens riktade statsbidrag i form av lärarlönelyft (över 12 miljoner), lågstadiesatsning (över 10 miljoner för läsåret 16/17) och en riktad satsning mot fritidhemmen (tre miljoner). Dock vet vi fortfarande inte i nämnden hur lärartätheten ser ut, varför en positiv utveckling av antal lärare till följd av statsbidraget, är omöjlig att följa.

I valrörelsen lovade Tyresös moderater 120 miljoner till minskade klasser och ökad lärartäthet. 2016 fick Tyresös skolor noll kronor, i år knappt 3 miljoner (minns även underskott inom vissa verksamheter). Tyresös skolor går in i 2017 med ett generellt besparingskrav på samtliga verksamheter samtidigt som vi vet att fyra av Tyresös största skolor under hösten 2016 hotades av ett vikarie- och inköpsstopp. De 120 miljonerna lyser tyvärr med sin frånvaro.

Elever och lärare i Tyresös skolor ges inför 2017 en knapp 1% höjning av skolpengen. Det är ett generellt besparingskrav då det inte ens täcker löneökningar. Att inte tillföra medel till grundskolan när många områden är underfinansierade och går med underskott, samtidigt som Tyresös moderater talar om minskade klasser och ökad lärartäthet- är inte trovärdigt.

Med socialdemokraternas satsning till verksamhetsområdet grundskola, skulle förstärkningar inom elevhälsa och modersmålsundervisningen varit möjliga. Områden som idag går med underskott och där förvaltningen talar om ett större behov än budgeten tillåter. Förvaltningen talar även om en ökad psykisk ohälsa och en väl fungerande elevhälsa skulle stärka arbetet med att fånga upp elever och tidigt erbjuda stöd för att motverka psykisk ohälsa.

Vidare hade vi socialdemokrater, utöver en höjning av skolpeng, möjliggjort en satsning på det sociodemografiska stödet. I motsats till Tyresös moderater som nu skär ned i stödet. Genom att skära ned på det sociodemografiska stödet, vilken är den enskilt största faktorn som spelar roll för en elevs möjligheter att lyckas i skolan, försämrar vi inte enbart möjligheterna för de direkt drabbade barnen och skolorna. Utan vi bidrar till sämre möjligheter för alla Tyresös barn att nå så långt det är möjligt då minskat stöd för dessa barn och skolor inte enbart drabbar det enskilda barnet.

Vi socialdemokrater hade gärna sett en större satsning kring IKT i grundskolan och tydligare riktat satsningar mot fritidshemmen med mål och riktlinjer.

Vi vet även att många verksamhetsområden gått minus under 2016, skolskjuts, externa placeringar samt modersmål. Områden som förvaltningen länge flaggat för varit underbudgeterade samtidigt som behoven och omvärldsanalysen talar om ett ökat behov. Dessa lämnas nästan helt utan åtgärder inför 2017. Det är oroväckande.

Vi socialdemokrater är oroliga över förändringen gällande resursfördelningen gällande sarskolan. Konsekvensanalyser av förändringen saknas och en budget i balans är det primära målet analys. Ingen lag stöder formen för den förändrade resursfördelningen och Tyresö kommun kan ha en anslagsfinansierad verksamhet om vi önskar.

I nämndplanen för 2017 går även att utläsa att många skolkök i Tyresö kräver omfattande renovering. Det i en kommun där över 200 miljoner sista åren lagts på nya skolkök. Analysen av vilka kök som behöver renoveras och till vilken kostnad är resultatet av en ifrågasatt konsultrapport. Dessutom ska nu ett av de nyaste köken på Fornuddens skola, rivas. Det är anmärkningsvärt.

Det finns glädjeämnen att läsa i nämndplanen inför 2017. Det går att läsa om förvaltningens satsning på likvärdighet och bedömning för lärande. Det är positivt att förvaltningen ska utreda en egen resursskola och arbetet med "leda för resultat" och PRIO har stärkt organisationen att arbeta med förändringar. Att en vikariepool införs för förskolan är även det ett steg i rätt riktning från förvaltningen för att möta de stigande sjuktalet

För den socialdemokratiska gruppen



Jannice Rockstoh

