

Rubrik: Stadshagen från ett barn och normkritiskt perspektiv

Förslag:

Läste IDAG- serien "Hopträngda Barn" i Svenska dagbladet under februari månad. Tänkte då på kommande stadsutvecklingsprojektet Stadshagen på Kungsholmen.

Det jag vill komma fram till är att jag har under en tidigare period försökt belysa för våra tidigare stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius vikten av att låt det nya-planerade Stadshagen bli en naturlig mötesplats för alla Kungsholmsbor med fotbollsplaner och den tänkta underjordiska tennishallen men även andra idrotter som vill husera här. Låt även området bli en plats där teater, konst och musik samt den efterlängttade biografen med mysiga caféer/restauranger samsas med idrotten. Stadshagen ligger ju strategiskt perfekt mellan det "gamla" och "nya" Kungsholmen. Bygg inte bara bostäder i Stadshagen. Vi behöver även kultur och idrott i vår stadsdel. Här har vi verkligen möjlighet att göra något unikt i en stadsdel som Kungsholmen.

Så här ser min syn ut på stadsutvecklingsprojektet Stadshagen:

Många vet nog redan att man tänker bygga bostäder på delar av Stadshagens Idrottsplats. Hur ser ni på detta? Tänker Stockholmsstad långsiktigt och på en socialt hållbar stadsutveckling för barn och ungdom? Vi har sett det tidigare i nybyggda områden att dom inte har prioriterat barnomsorgen. Nu när trenden är att fler och fler barnfamiljer bor kvar i innerstaden, så måste det finnas en långsiktig plan för hur vi ska ta hand om våra barn och ungdomar i innerstaden. Kungsholmen växer på alla plan vilket jag tycker är bra, men vi kan inte bara bygga bostäder utan att skapa meningsfulla mötesplatser för våra barn/ungdomar.

Barn som växer upp i innerstaden har samma behov av att kunna utöva aktiviteter på fritiden som barn i förorterna och inte minst fysisk aktivitet. Nya bostäder genererar ett plus i stadskassan genom sina byggrätter och nya skatteintäkter från nyinflyttade, medan en idrotts- och kulturcenter bara kostar staden en massa pengar. På längre sikt är det sannolikt en mycket god investering att satsa på våra barn och ungdomar, så att dom har något meningsfullt att göra istället för att driva omkring på stan eller försoffade framför TV och dator.

All forskning visar också vikten av fysisk aktivitet. Jag tror vi har en större utmaning nu än tidigare att locka barn till fysisk aktivitet i konkurrens av spelindustrins stillasittande och beroendeframkallande spel. Spelen finns men en arms räckhåll och barn och ungdomar får all den tillfredsställelse dem vill ha genom dessa. Hur konkurrerar vi med detta? En faktor som är viktigt är närliggande och tillgängliga mötesplatser för barn och ungdomar.

Vi får inte glömma att se Stadshagen från ett barns och normkritiskt perspektiv nu när barnen på Kungsholmen blir allt fler och fler. Stadshagens idrottsplats är för värdefull att inte göra något bra utav nu när vi har chansen

Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

E-post:

Inkom 2016-10-23 10:37:43