

**Handläggare**  
Christina Jedestav  
Telefon: 08-508 23 076

**Till**  
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd  
2016-12-15

## **Vision 2040 – Ett Stockholm för alla**

Yttrande till kommunstyrelsen

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

---

Anders Carstorp  
stadsdelsdirektör

---

Lars Wennberg  
avdelningschef

### **Sammanfattning**

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, är ett strategiskt åtagande från Stockholms stads sida att arbeta med under kommande decennier. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till vision som på ett tydligt speglar sätt stadens ambition att skapa en mer jämlik och sammanhållen stad.

## **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 2007 om en långsiktig vision för ett Stockholm i världsklass år 2030. Visionen togs fram i ett brett samarbete mellan förvaltningar och bolag. Ett nytt förslag till Vision 2040 - Ett Stockholm för alla, har nu arbetats fram som remitterats till nämnder och bolagsstyrelser för yttrande. Nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 21 december 2016.

## **Ärendet**

Förslaget till ny vision blickar fram mot år 2040. Sedan den nuvarande visionen togs fram under 2006 och 2007 har omvärlden förändrats.

Befolkningstillväxten har gått betydligt snabbare än väntat. I stort sett alla åldersgrupper väntas öka under prognosperioden vilket skapar stora utmaningar för att planera framtidens Stockholm och tillgodose alla de olika behov och önskemål som dagens och morgondagens invånare har. För att uppfylla visionen behöver alla verksamheter arbeta systematiskt, vara lyhörda och ha kunskaper om utvecklingen i den egna verksamheten och i omvärlden. Arbetet måste ske i dialog med stockholmare och medarbetare.

Visionen är indelad i fyra huvudteman med samma utgångspunkter som kommunfullmäktiges inriktningsmål.

- Ett Stockholm som håller samman
- Ett klimatsmart Stockholm
- Ett ekonomiskt hållbart Stockholm och
- Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Underlag från den sociala hållbarhetskommisionen har använts, en analys av den förväntade utvecklingen fram till år 2040 har gjorts och en genomgång av styrkor och svagheter med den tidigare visionen. Visionen kommer att vara grunden i det fortsatta arbetet med att utveckla ett Stockholm för alla.

Stockholm är en stad med tydliga sociala och ekonomiska skillnader och ambitionerna att utjämna skillnaderna mellan stadsdelar och olika befolkningsgrupper beskrivs i visionen.

Ett stort antal av fullmäktiges mål för verksamhetsområdena speglar de politiska ambitionerna att skapa en mer jämlik och sammanhållen stad. Det pågående arbetet i Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm är därför prioriterat.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts på administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar. Information till fackliga organisationerna har skett vid förvaltningsgrupp den 6 december 2016.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ser positivt på att Vision 2030 har reviderats och att även underlag från den sociala hållbarhetskommissionen använts. Förvaltningen medverkar gärna, med stor entusiasm, till att utveckla staden och ser fram mot att förverkliga Vision 2040.

Det är positivt att vikten av nedanstående lyfts fram för att nå målet Ett Stockholm för alla:

- att invånare och medarbetare är delaktiga och har inflytande
- att ett gott bemötande är ett självklart förhållningssätt
- att staden är öppen och välkomnande
- att staden är fri från diskriminering
- att staden är trygg och säker för alla
- att de sociala skillnader som finns i staden måste överbyggas

### **Ett Stockholm som håller samman**

Under 2016 beslutade stadsdelsnämnden om ett lokalt utvecklingsprogram för Hägersten-Liljeholmen med utgångspunkt i förslaget till vision. Det lokala utvecklingsprogrammet utgår från analyser av lokala förhållanden och temaområden har identifierats. De temaområden som identifierades är fritidsaktiviteter för unga, psykisk ohälsa bland unga och alkohol- och narkotikaanvändning av unga. Utifrån det lokala utvecklingsprogrammet kommer ungdomsfrågorna vara ett prioriterat område.

Det växande Stockholm ger, som förvaltningen ser det, också en ökad efterfrågan på offentliga mötesplatser. Hägersten-Liljeholmen är ett gott exempel på ett av Stockholms snabbast växande stadsdelsområden, vilket innebär att olika typer av service behöver finnas där invånarna finns, inte minst för de grupper som har svårt att röra sig över staden. I Liljeholmen finns också ett stort antal gymnasieskolor med elever från kranskommuner. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att bibliotek, möteslokaler och lokaler för kulturella aktiviteter finns med i stadsplaneringen när nya bostäder byggs.

I visionen framgår att ett välfungerande förebyggande arbete uppmärksammar tidigt särskilt barn och unga som far illa. Förvaltningen ser att det är av stor vikt med ett långsiktigt arbete för att skapa och vidareutveckla goda förutsättningar för socialt arbete.

Förebyggande arbete prioriteras och tidiga sociala insatser och barn i socialt eller ekonomisk utsatthet beaktas särskilt.

Några av de stora ekonomiska och planeringsmässiga utmaningarna för att leva upp till visionen är den fortsatta utbyggnaden och upprustning av äldre förskolor.

I visionen framgår att våra äldre ska känna trygghet att kunna bo kvar hemma eller finna nytt boende om behov finns. I början av 2020 prognostiseras antalet personer över 80 år att öka, vilket blir en utmaning för stadsdelsnämnderna då efterfrågan på äldreomsorg och äldreboende förväntas att öka.

#### **Ett klimatsmart Stockholm**

Staden tar ett stort ansvar för klimatfrågorna och har tagit ett mycket ambitiöst mål om att vara fossilbränslefritt 2040.

Kapacitetsstarka färdmedel ska prioriteras, det vill säga kollektivgång- och cykeltrafik, genom fler reserverade körfält. Det är också viktigt att planera för näringslivets transporter och att identifiera platser som är lämpliga för godshantering.

#### **Ett Ekonomiskt hållbart Stockholm**

Stockholms regionala innovationsstrategi är ett annat viktigt initiativ för att stärka regionens tillväxt. Ett tydligt fokus är de tvärvetenskapliga idé- och kunskapsutbyten både mellan universitet och högskolor och mellan akademien och andra samhällsaktörer.

I visionen framgår också att ”det finns en stor öppenhet för nya idéer och individer”. Den kreativa sektorn har utvecklats och skapar arbetstillfällen och tillväxt. Geografisk koncentration är en viktig drivkraft för tillväxt och utveckling” vilket också bekräftas av oberoende studier på området.

#### **Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

En stor utmaning är att behålla och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och engagemang. Enligt visionen ska Stockholms stad som arbetsgivare vara ansvarstagande och ha en modern syn på vård- och serviceyrken. Likaså är det viktigt att höja statusen för de pedagogiska yrkena där rekryteringsbehovet är mycket stort. Medarbetarnas utbildning och kompetens ska svara mot de krav som verksamheterna ställer. Här ser förvaltningen bland annat att särskilda satsningar på digital kompetensutveckling behövs för att motsvara den bilden.

I förslaget framgår att ”Stockholmarna bjuds regelbundet in till att delta i dialoger kring frågor som berör människor i vardagen och utvecklingen av Stockholms olika delar.” Olika former för dialog behöver därför prioriteras och utvecklas för att rätt förväntningar skapas och att stadens service stämmer överens med de behov som stockholmarna har. Dialog och samverkan med andra myndigheter såsom polis, arbetsförmedling, hälso- och sjukvård och det lokala

näringslivet är också viktiga för att hitta en effektiv samverkan som gynnar företagaren och stockholmarna.

**Bilagor**

Remissunderlaget finns att läsa på

<https://insynsverige.se/stockholm-hagerstenliljeholmen> under Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, sammanträde 15 december 2016.