

## § 6 Brukarundersökning inom den kommunala förskolan i Farsta

### BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 2017 års brukarundersökning i Farstas kommunala förskolor.

### Ärendet

Stockholms stad genomför en årlig brukarundersökning i förskolan. Farsta stadsdelsförvaltning uppvisar förbättrade resultat med flera procentenheter jämfört med 2016 för samtliga fem målområden – *Utveckling och lärande, Normer och värden samt barns inflytande, Samverkan med hemmet, Kost, rörelse och hälsa* och *Nöjdhet, trygghet och rekommendation*. De genomsnittliga nöjdhetsresultaten för enskilda påstående är dock generellt lägre än eller jämförbara med stadens genomsnitt.

Farstas vårdnadshavare är enligt brukarundersökningen generellt mycket nöjda med förskoleverksamheten i dess helhet, med betoning på barnens utveckling och lärande och att de är trygga på förskolan. Några utvecklingsområden är tydliga. Samverkan med hemmet behöver utökas och förskolornas kommunikation med vårdnadshavarna om verksamhetens olika målområden måste förbättras. Vi ser också ett behov av högre svarsfrekvens för att säkerställa vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2017-08-03.  
Dnr 1.6-414/2017

### Förslag till beslut

Ordföranden Lars Bäck (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

### Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Malena Liedholm Ndounou (C) och Lars Hultkvist (KD) med ett ersättaryttrande.

### Särskilt uttalande / ersättaryttrande

Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) / Malena Liedholm Ndounou (C) och Lars Hultkvist (KD)

Alla de olika verksamheter som stadsdelsnämnden med dess förvaltning har ansvar för är viktiga och kräver noggrann uppföljning och kvalitetskontroll. Ska man ändå skilja ut någon verksamhet som extra viktig är förskoleverksamheten ett naturligt val.

I förskolan får våra yngsta kunskaper, lärdomar och erfarenheter som kan vara avgörande för deras fortsatta utbildning och faktiskt för hur deras fortsatta liv ska gestalta sig. Därför måste både nämnd och förvaltning ta brukarundersökningar på allra största allvar.

Den brukarundersökning som nu presenteras ger vid handen att resultaten för Farstas vidkommande har förbättrats jämfört med förra året. Gott så, kan tyckas.

Dock når Farsta på flertalet målområden inte upp till stadens genomsnitt. Det ser vi inom allianspartierna som nedslående. Ska vi kunna ändra på de förhållanden som gör att Farsta socioekonomiskt och på andra sätt ligger sämre till än flertalet andra stadsdelar börjar detta i förskolan.

Vi ställer oss frågande till ett par saker i förvaltningens redovisning. T ex skriver förvaltningen att ”de kommunala förskolorna har sammantaget lite bättre resultat än de fristående” (sid 5). I huvuddokumentet Stockholms stads förskoleundersökning står däremot att läsa: ”\*Andelen nöjda i de fristående förskolorna är överlag någon procent högre jämfört med de kommunala förskolorna”.

Det är allvarligt att Farsta vad gäller punkten ”jag kan rekommendera mitt barns förskola” har sämst betyg av alla stadsdelar. Och när det gäller ”jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola” så har Farsta tillsammans med Skärholmen sämst betyg.

En rimlig ambition från den styrande majoritetens sida mot bakgrund av de påvisade bristerna bör därför vara att lägga betydligt mer energi på att följa och påverka utvecklingen av den kommunala förskolan i Farsta. I detta inbegrips att också dra lärdomar av det som de fristående förskolorna hanterar bättre än de kommunala.

Vi är bekymrade över att nuvarande majoritet tycks bry sig mindre om förskolan än vad den bryr sig om ett antal symbolfrågor av väsentligt mindre betydelse för Farstas yngsta. Det tycker vi att majoriteten bör ta till sig.