

§ 19**Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin**

Svar på remiss från trafiknämnden

Beslut

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Trafikkontoret har utarbetat ett förslag till komplettering av stadens trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin. Förslaget innehåller fem planeringsprinciper och en handlingsplan. Bland annat ska gatans roll som vistelseplats stärkas och balansera funktionerna vistelse och rörelse. Stadsdelsförvaltningen är i huvudsak positiv till trafikkontorets förslag. Den trafikseparering som är vanligt förekommande i stadsdelsområdet motverkar den önskade kombinationen av rörelse och vistelse. Förvaltningen välkomnar tillkommande trottoarer utmed vissa gator där det saknas. Även utbytet av en del gångbroar till mer genomsynliga modeller är positivt. Vidare är förvaltningen positiv till att utveckla samband mellan områden med gång- och cykelstråk för att öka rörligheten. Att de offentliga rummen ska leva hela året kan vara svårare att uppnå. Vintertid är det angeläget med skydd mot vind och nederbörd. Att kombinera skydden med ljus och färg kan vara ett sätt att öka vistelsen på offentliga platser året runt. Stadsdelsförvaltningens avsikter under 2018 beskrivs i förslag till verksamhetsplan.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 november 2017.

Dnr 1.5.3.-452-2017

Förslag till beslut

Ordföranden Elvir Kazinic (S) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Elvir Kazinic (S) fann att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Elvir Kazinic (S), ledamoten Martin Michel (MP) och tjänstgörande ersättaren Ahmed Sharaf Abdi (V) anmälde ett gemensamt särskilt uttalande:

Vi vill komplettera förvaltningens remissvar med följande:

Stockholms natur, dess naturreservat och skogar som ännu återstår utgör också viktiga offentliga rum för stadens invånare, besökare med flera. För några år sedan sa man i turistguider och liknande info att Stockholm var unik i världen med sin närhet till naturen. Naturen är viktig för folkhälsan, motion, ro i själen, för kraftsamling och mycket mer. Varför finns inte dessa viktiga värden med i denna remiss och om hur vi kan öka tillgänglighet och möjligheter för fler att komma ut i Stockholms natur med allt vad som erbjuds, sportfiske i stadens vatten, bad m.m. Dokumentet blir därför fokuserat vid innerstadens gator och torg. Vi diskuterar just nu om hur vi ska göra Järvafältet tryggare och mer attraktivt för fler att våga och kunna utnyttja det fantastiska natur och kulturreseptat som det skulle kunna vara. Hansta naturreservat som också finns Intill Akalla inom gång- och cykelavstånd upplevs som långt borta på grund av läget bortom Akallalänken, den blivande förbifarten och en motorcrossbana. Utöver att nya ÖP (Översiktsplanen) har tagit bort det mesta om biologisk mångfald och naturområdets betydelse för folkhälsan m.m. så är det allvarligt att man även i detta dokument glömt att Stockholm är unik och rik på natur. Det är bra att det planeras för fler reservat men det är ingen garanti att kommande majoriteter behåller dem.

Dokumentet om Offentliga rum handlar mest om innerstadens offentliga gator och torg. Ytterstadens dito nämns mycket summariskt. I Järvaområdets 2 stadsdelsområden Rinkeby Kista och Spånga Tensta finns 2 torg som har vissa positiva kvaliteter som en möteplats eller en plats värd att stanna till på, om än mycket olika. Det är Spånga torg och Rinkeby torg. I övrigt, undantaget villaområdena i Spånga, är gator och torg tråkiga och i några fall direkt ovärdiga som offentliga rum. De är slitna, fula och kan upplevas som otrygga passager för att komma till t-banan eller affären. Inget har gjorts på minst 30 år, förutom Rinkebystråkets norra del som byggts om till en tydligare stadsmässighet samt Rinkeby allé som nu byggs om samt Spånga torg som upprustades för 3-4 år sedan.

Följande är hämtat ur Stockholms stads budget 2018 - 2020 : ”Ett Stockholm för alla, ett Stockholm som håller samman, en möjligheternas stad, Stockholm är en stad vi är stolta över och inte minst, en jämlik och jämställd stad som värnar om sina invånare”. Om citaten från budgeten betyder något anser vi att dokumentet behöver arbetas om så att bilden av stadens offentliga rum blir intressantare och mer balanserad och rättvis.