

§ 4 Verksamhetsberättelse 2017 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Stadsdelsnämnden begär att ej förbrukade parkinvesteringsmedel om 0,6 mnkr ombudgeteras till 2018.
3. Stadsdelsnämnden begär att ackumulerat resultat om 22,3 mnkr avseende resultatenheternas fonder överförs till 2018.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2018, dnr 1.2.1.-528-2017.

Uttalande

Christer H Sjöblom m.fl. (M) och Maria Johansson (L) lämnade följande särskilda uttalande. Kristin Jacobsson (C) och Emil Öberg (KD) instämde i uttalandet i form av ersätтарыttrande.

Det är en bekymmersam utveckling vi ser på Kungsholmen. Snart fyra år av vänsterstyre visar sina tydliga konsekvenser inom allt fler verksamheter och områden.

Inom barnomsorgen ser vi att andelen förskollärare i förskolan minskar och målsättningen på 41 procent ter sig allt mer avlägsen. Samtidigt så ökar barngrupperna jämfört med 2016. Frågan man måste ställa sig är om detta har ett samband med den rätt till heltid som majoriteten infört. Mindre andel förskollärare och större

barngrupper är i alla fall resultatet när man summerar första året med garantin. Andelen nöjda föräldrar når inte heller upp till målsättningen. Inte ens när förskolepersonalen själva får bedöma arbetet inom områden som matematik, skapande verksamhet, språklig utveckling och naturvetenskap nås målsättningarna. Det vi hela tiden sagt skulle bli konsekvenserna av fler barn i förskolan heltid utan höjd ersättning visar sig nu med all önskad tydlighet.

Det finns också ett par jämställdhetsaspekter när det gäller förskolan. Dels tycks bara 2 procent av förskollärarna vara män och dels framgår det att flickornas vårdnadshavare är mer nöjda än pojkarnas.

Inte heller verksamheten som riktar sig mot Kungsholmens unga når de satta målsättningarna. Andelen unga som anser sig ha tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter minskar och ligger långt under de satta målen, och de ungdomar som anser sig ha tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter är ännu lägre.

Av nyckeltalen framgår vidare att kostnaden per öppethållandetimme för fritidsverksamheten i det närmaste fördubblats i förhållande till föregående år. Trots att det inledningsvis står att målet att Stockholms stadsdelar ska vara levande och trygga uppfylls helt framgår av texten att resultaten inom trygghetsområdet försämras jämfört med föregående år och att de satta målen för hur stor andel som upplever trygghet på Kungsholmen inte uppnås. På kvällen ökar otryggheten och den är avsevärt mycket större bland kvinnor än män. Bara 66 procent av kvinnorna känner sig trygga ute på kvällen på Kungsholmen och då är ändå Kungsholmen en av de tryggaste stadsdelarna i Stockholm.

Det här är mycket allvarligt och följer en trend i Stockholm. Det är uppenbart att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern har misslyckat att prioritera trygghetsskapande åtgärder och också famlar efter rätt lösningar.

Miljöpartiets Stockholm och dess parker är smutsigt. Bara 64 % av kungsholmsborna är nöjda med hur rent och städat Kungsholmen är.

Klottersaneringen har minskat och den sittande majoriteten drömmer om att få klottrare att bli konstnärer istället för att lagföra dem.

Även inom äldreomsorgen finns frågetecken. Ett par exempel kan nämnas. Andelen äldre som har en aktuell, individuellt utformad genomförandeplan ligger långt under årsmålet liksom andelen brukare som är nöjda med aktiviteter på boendet.

När det gäller andelen brukare som uppskattar maten och tycker att den är god ligger nivån visserligen något över förra året men ändå under årsmålet om 75 procent. Med tanke på hur viktig maten är för välbefinnandet borde, enligt vår mening, målet också ligga högre.

Serafens vård och omsorgsboende visar ett underskott på 1,8 miljoner och dessutom framgår av bilagan till verksamhetsberättelsen att det även finns en del kvalitetsbrister. Det tycks som att drift i egen inte alltid är den bästa lösningen.

Det framgår också av verksamhetsberättelsens bilaga 7 att avtalsuppföljning görs genom såväl anmälda som oanmälda besök. Antalet besök varierar dock från enhet till enhet, vilket ger olika förutsättningar. Kvalitetsuppföljningarna följer heller inte en gemensam mall. Detta leder till brister i transparensen vilket är beklagansvärt.

Liksom när det gäller tryggheten skrivs det att målen uppfylls helt vad gäller företagsvänlighet och etablering, trots att Stockholm faller som en sten i andra utvärderingar. Här finns mycket att göra, vilket vi pekar på i en särskild skrivelse. En sak som kan nämnas här är parkeringseländet. Försämringen av vettiga parkeringsmöjligheter fortsätter så väl vad gäller tillfälliga avlastningsplatser som vanlig parkering för boende som tillresande som är beroende av sin bil i sitt arbete. Ett ensidigt fokus har legat på cykling vilket verkar som ett hån mot övrig trafik.

Vi ser också att sjukfrånvaron, både korta och längre sjukskrivningar ökar jämfört med 2016 och ligger högre än det uppsatta målet och dessutom ligger högre än stadsdelarna i övrigt.