

Naturguidning vid Gammelström och Tyresta med Jobbverket 24 okt -18

Martina Kiibus

Fem personer deltog denna klara kalla höstdag. Vi samlades på parkeringen vid Prästängen och tittade på reservatskartan och jämförde med den skylt vi såg veckan innan vid Stensjödal. Bakom skylten står en hög björkstubbe som är full med fnösketikcor. Berättade om dessa tickor och hur man använt dem för att göra upp eld.

Så gick vi ut på hällen vid Tyresö-Flaten och blickade ut över solglittret i sjön. ”Vad fint!”, sade deltagarna. Det är så härligt med dem för de är så omedelbara i sin respons och så duktiga på att ta in och uppskatta det vackra i naturen.

Vi gick längs Tyresö-Flatens norra strand. Längs vägen såg vi bävergnag, så jag berättade att bävern fäller många träd nu på hösten för att lägga upp ett matförråd. Vi tittade också på olika träd längs vägen och hur man kan skilja dem åt. Gran, tall och ek med deras kottar och ekollon. Vid en gran var det fullt av ekorrnagda kottar, en av deltagarna var jättebra på att härma ekorrens ljud när den gnager på en kotte. Vi tittade också på björkar med deras vita stammar och aspar med deras darrande löv. På marken fanns det fallna asplöv som var som konstverk i rött och gult.

I strandkanten växte det pors som deltagarna fick dofta på. Och under granarna växte det syrligt god harsyra som de fick smak på förra gången vi var ute tillsammans. Så vi upplevde verkligen naturen med alla sinnen! Lyssnade på det porlande vattnet i Gammelström och asparnas prasslande löv. Gräsänderna som lät från sjön och en spillkråka som flög över oss. Kände på den mjuka sköna björnmossan. Och doftade och tittade och förundrades.

Berättade om fortet som finns ovanför Gammelström och den linje av fort som kantar sjösystemet på dess södra sida, den så kallade Korvlinjen. Visade bilder av hur det ser ut där uppe, en spännande miljö men tyvärr inte så tillgänglig...

Vid Gammelström gick vi över bron in i Tyresta. Det var som att kliva in i en sagovärld med de mossklädda rötterna. En av deltagarna som är lite osäker på att gå i terräng var så nöjd när hon klarat av att ta sig runt bland alla rötter och ojämnheter. Från granarna hängde det olika hänglavar. Pratade om att de visar oss att det är ren luft i skogen, så vi fyllde våra lungor och andades in den rena luften.

Så kom vi till Oppsätra. Berättade om torpets historia och det fattiga liv som levdes där förr. Hur de fick gå genom skogen till Nyfors för att arbeta och åt andra hållet för att göra sina dagsverken. En enbuske var alldeles full av blåa bär som de som ville fick smaka på.

Från Oppsätra gick vi ner till eldstaden vid Lillsjön där vi tog paus. Vi gjorde upp eld och grillade korv tillsammans. En deltagare blev alldeles tyst och sade att det var det godaste hon ätit någon gång. Och det är verkligen gott att äta tillsammans ute vid elden.

Berättade om de tvättlador som fanns längs Gudöån och sjöarna på Södertörn under första halvan av 1900-talet, hur stockholmarnas tvätt kördes ut hit för att tvättas av tvätterierna.

Så gick vi tillbaka mot Prästängen, nöjda och uppfyllda av intryck efter ännu en fin dag tillsammans i skogen.