



2006:9 Interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm

Dnr 325-1107/2006

Mellan 1999 och 2002 minskade socialbidragsberoendet i Stockholm med mer än 40 procent. Målet att halvera socialbidragsberoendet till 2004 var mycket nära. Sedan 2003 har emellertid utvecklingen av socialbidragstagandet tagit en ny och mycket oroande vändning.

Under de senaste budgetåren har stadens mål om att halvera bidragsberoendet gång på gång skjutits på framtiden. Antalet hushåll som är beroende av socialbidrag för sin försörjning har under samma tid ökat under 17 av 24 månader. Även om ökningen i antalet hushåll avstannat något under det senaste årets mer positiva konjunktur, fortsätter kostnaderna för socialbidragen att skjuta i höjden.

Inför 2005 ökade socialbidragens andel av budgeten med nära 20 procent – den i särklass största satsningen på någon enskild budgetpost. Trots detta visar stadens preliminära bokslut på ett underskott på över 66 miljoner kronor för socialbidragen. 11 av 18 stadsdelsnämnder går med underskott i budgeten för socialbidrag, i vissa fall med över 10 miljoner kronor. 2005 års resultat visar med all önskvärd tydlighet att stadens arbete mot ett minskat bidragsberoende havererat.

För att bryta utvecklingen mot ett allt större socialbidragsberoende krävs aktiva åtgärder. Trots den goda konjunktur som råder för närvarande, består socialbidragsberoendet på en hög nivå. Staden betalar ut allt större summor i bidrag till människor, som i de allra flesta fall inte har någon annan önskan än att ha ett eget arbete.

Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt borgarråd:

1. Vilka konkreta åtgärder avser Du vidta för hejda den skenande ökningen av socialbidragsberoendet i Stockholm?

2. Vilka åtgärder anser Du att staden ska vidta för att komma tillrätta med eventuellt fusk i samband med utbetalning av socialbidrag?

Stockholm den 6 mars 2006

Ann-Katrin Åslund