



2008:16

Interpellation av Jan Valeskog (s) om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar

Dnr 327-975/2008

Missnöjet sprider sig inom äldreomsorgen. 11 av 14 stadsdelar visar betydande underskott. Huvudorsaken är de välmotiverade men stora löneförhöjningar som förhandlades fram för 2008, tillsammans med de mycket låga anslagen i budgeten från den borgerliga majoriteten. I praktiken har heller inga extramedel gått ut till stadsdelarna som motsvarar ambitionshöjningen i de nya biståndsbedömningsreglerna.

Historiskt har stadsdelarna under borgerliga nedskärningstider kunnat spara direkt på verksamheterna när anslagen minskade. Med det nya pengssystemet finns inte längre denna möjlighet utan stadsdelarna kommer istället tvingas att bryta mot biståndsbedömningen så att många gamla inte kommer att få den vård de har rätt till. Detta blir enligt flera av stadsdelarnas ansvariga resultat av kraftigt minskade resurser till äldreomsorgen i Stockholm.

En annan kontroversiell fråga som redan nu upprör de äldre, bland annat på Norrmalm, är att närhetsprincipen för äldreboendena nu slås sönder. Det innebär att gamla personer som kanske hela sitt liv har bott i en stadsdel inte längre automatisk har förtur till ett äldreboende i den stadsdel man är van att bo i och som man också känner till bäst. Det kommer att resultera i en mycket stor förtvivlan och oro när äldre måste flytta över till ett äldreboende i en stadsdel som man inte känner till. Jag menar att det är särskilt viktigt att man som gammal får bo i en miljö som man hittar i och där man ofta har sig gamla vänner. Det nya kösystemet som de borgerliga nu försöker driva igenom kommer att få mycket olyckliga konsekvenser för många äldre. De äldre som känner till detta är med all rätt mycket upprörda.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till borgarrådet:

1. Hur kommer majoriteten att hantera de betydande underskott för äldreomsorgen som nu växer fram i så gott som alla stadsdelar?

2. Varför har ni inte kompenserat stadsdelarna ekonomiskt för den ambitionshöjning som de nya biståndsreglerna innebär?
3. Hur skall stadsdelarna med det nya pengsystemet kunna hålla budget och spara in resurser, med majoritetens låga budgetanslag, utan att bryta mot principerna för biståndsbedömningen?
4. Varför måste de äldre på Norrmalm, och andra stadsdelar, framöver tvingas flytta från sin hemvanda miljö när man skall flytta in i ett äldreboende?

Stockholm den 7 april 2008

Jan Valeskog