



2008:31

**Interpellation av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan**

*Dnr 328-1626/2008*

Ågesta Ridskola har unika förutsättningar i storstadsmiljö. Gården ligger 8 kilometer från Globen, 15 kilometer från Stockholms city. Den ägs av Stockholms stad och ligger i Huddinge kommun, gränsande till Stockholm, och arrenderas av en familj. Ågesta Gård och Ridskola, Ågesta Ridklubb och Stockholms Handikappridklubb driver tillsammans en av Sveriges största ridskoleverksamheter med drygt 900 ridande elever per vecka. Ågesta Gård och Ridskola är lättillgängligt för hela Stockholm med mycket bra kommunikationer som tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Ågestas Naturreservat på ca 80 hektar ingår i gårdsarrendets totalt 100 hektar. Reservatet betas av gårdens 75 hästar och 30 talet vuxna nötkreatur med kalvar. Öppen gård finns helt naturligt mitt i ridskolan. De 25 kalvarna föds, växer upp och sprätter omkring i hagarna alldeles intill ridskolan. En fågelsjö bidrar till det rika djurlivet, alldeles inpå knuten. Mer storstadsnära än så här kan djuren och naturen inte vara. Driftsformen sluter kretsloppet med bete och foder från gårdens marker och naturgödsel tillbaka till jorden.

Ågesta är så mycket för så många; ridskola och handikappridning, rörligt friluftsliv, rekreation på åker och äng i naturreservat, skidåkning över äng och åker, brukshundsklubb, golfbana och långfärdsskridskoåkning - bland mycket annat.

Stockholms stad köpte Ågesta Gård 1945, av släktingar till dem som i dag arrenderar. Gården och ridskolan drivs som ett litet familjeföretag, där familjen som driver den är femte generationen med gården som arbetsplats.

Nu är Ågesta Gård i behov av ny- och ombyggnation. Stallet måste byggas om med större boxar och bredare gångar enligt nya djurskyddslagen. Bredare gångar och skötarplatser behövs också för att handikappade ryttare ska kunna röra sig säkrare. Nuvarande ponnyridhus är för litet. Ågesta Ridklubb och

Stockholms Handikappridklubb är angelägna om att kostnaden för ny- och ombyggnation inte ska läggas på ridavgifterna.

Ågesta Gård är avskalat sedan familjen sålde 1945, kvar finns naturreservat och gamla byggnader, som familjen arrenderar och bekostar underhållet för. Arrendatorn vill försöka anta erbjudandet om att köpa gården, men kommer inte att kunna bära kostnaderna för upprustning av ridskolebyggnaderna. Det är kostnader som kommunerna brukar stå för på andra ridskolor. Ett förslag från arrendatorn är att Idrottsförvaltningen rustar och hyr ut ridskolans byggnader till arrendatorn och att arrendatorn köper resten av gården. Detta för att få veta vad som gäller för framtiden och för att få arbetsro.

Nu gäller det att Stockholms stad tar tillvara de värden som byggts upp under lång tid och säkerställer gårdens och ridskolans överlevnad.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till det berörda borgarrådet:

1. Anser du att ridverksamheten i Ågesta gård är en angelägen verksamhet som bör stödjas?
2. Anser du att ridskolan i Ågesta är en ekonomiskt fördelaktigare verksamhet för kommunen att främja jämfört med andra liknande verksamheter där kommunen bekostar hela verksamheten?
3. Vilka är i så fall dina förslag för att verksamheten ska kunna fortleva?

Stockholm den 16 juni 2008

*Yildiz Kafkas*