



2011:13

Interpellation av Eivor Karlsson (MP) om höga mål och minskade resurser inom socialtjänsten

Dnr 329-622/2011

Höga målsättningar och minskade resurser är en ekvation som inte går ihop. Det slår de fackliga organisationerna inom Stockholms stads socialtjänst fast i ett öppet brev till politikerna. Socialsekreterarna i Stockholms stad startade också under vecka 10 en kampanj: "Nu bryter vi tystnaden!"

–Om man minskar resurserna måste man också modifiera målsättningarna. Annars blir det ohållbart, säger Jösta Claeson, huvudskyddsombud på socialförvaltningen. Det handlar om resurser. Men det är resurser på flera olika sätt. Det behövs kompetens, mer personal och mer tid.

Under de senaste åren har det gjorts stora nedskärningar på socialförvaltningen i Stockholm. Enheten för hemlösa fick oförändrade resurser i förslaget till budget för 2011. Eftersom enheten inte kompenserats för hyreshöjningar och andra prisökningar hävdade de fackliga företrädarna att det i praktiken var en besparing på fem miljoner kronor.

Det handlar också om indragningar av tjänster på Maria Ungdom och Resursteamet för Barn och Ungdomar. Fackförbunden SKTF, Kommunal, Saco och huvudskyddsombudet anser att förvaltningen beräknas göra nedskärningar motsvarande 35 miljoner kronor.

150 socialsekreterare, som arbetar med barn och unga i Stockholm, ifrågasätter sina arbetsvillkor i ett brev till socialborgarrådet. –Vi har bara möjlighet att arbeta med de mest akuta och redan utsatta ungdomarna, skriver de.

Socialsekreterarna beskriver bland annat en arbetssituation med ett ökande antal anmälningar, utredningar och placeringar samtidigt som antalet anställda är oförändrat. Socialsekreterarna tar även upp att nyexaminerade socionomer i hög grad får arbeta i de socialt mest belastade områdena där det oftast saknas erfarna kolleger.

Barn- och ungdomsutredarna hinner inte med jobbet. Arbetsmiljön försämraras. Om en godtagbar kvalitet skall nås så krävs antingen mer resurser i form

av tid, pengar och personal eller så måste definitionen av uppdraget formuleras om. Hur och när skall det ske?

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till ansvarigt borgarråd:

1. Har du planer på att skjuta till mer pengar?
2. Anser du att definitionen av uppdraget, att ta hand om hjälpbehövande/utsatta, bör formuleras om?
3. Hur har du tänkt dig att utredande socialsekreterare skall prioritera?
4. Tycker du att det är rimligt att nyexaminerade socionomer i hög grad får arbeta i de socialt mest belastade områdena där det oftast saknas erfarna kolleger?

Stockholm den 14 mars 2011

Eivor Karlsson