



STOCKHOLMS STAD	
Kommunstyrelsen	
KF/KS Kansli	
Ink.	2010 -04- 07
Dnr:	200-817/2010
Till:	RI

## Skrivelse till kommunstyrelsen om behovet av transparenta anvisningar för konkurrensutsättningen för att tydliggöra de verkliga konsekvenserna för personalen och brukarna

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus har under hela mandatperioden haft som främsta mål att konkurrensutsätta större delen av stadens verksamheter, under förvärdning att det ska öka valfriheten. Samtidigt har man argumenterat för att personalen ska "knoppa" av verksamhet, under förvärdning att det ska öka stadens attraktivitet som arbetsgivare.

I själva verket blir vare sig valfrihet eller personalpolitik bättre. Effekterna går stick i stäv med de officiella motiven. Senaste numret av Mitt i Södermalm liksom senaste numret av tidningen Kommunalarbetaren tar upp de sämre villkoren i privat driven omsorg om personer med funktionsnedsättningar.

Från och med den 1 maj kommer det till exempel inte att finnas något kommunalt alternativ för den som ska välja en personlig assistent på Södermalm. Personer med funktionsnedsättning som valt kommunal assistans tvingas övergå till privat assistans och personal som valt att arbeta kommunalt tvingas övergå till privat arbetsgivare.

Brukarna riskerar dessutom att bli av med personliga assistenter som vissa har haft i många år, eftersom assistenterna får sämre arbetsvillkor och därför kanske inte vill följa med när det privata bolaget tar över driften från kommunen. De försämrade arbetsvillkoren har inte varit kända tidigare, och de möjliga konsekvenserna för brukarna har inte heller varit tydliga.

Vänsterpartiet har hela tiden skarpt kritiserat den förda politiken, eftersom vi förutsett många av effekterna och kritiserat att skattebetalarnas pengar går till vinster istället för välfärd. Med en borgerlig majoritet väntar jag mig givetvis inget stopp för konkurrensutsättningen, men ett anständighetskrav vore att besluta om en obligatorisk risk- och sårbarhetsanalys inför beslut om konkurrensutsättning. En sådan redovisning tydliggör motiven till de politiska besluten.

Jag föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att snarast se över anvisningarna för konkurrensutsättning och komplettera dem med krav om en risk- och sårbarhetsanalys utifrån såväl personal- som brukarspektiv.

Stockholm den 31 mars 2010

Ann-Margarethe Livh (v)  
Oppositionsborgarråd