

## **Tillhör § 17, bilaga J2**

Fastighetsnämnden  
2008-04-17

Ärende 17

### **Försäljning av sommargårdar. Lägesredovisning**

Martin Michel (mp)

#### **Särskilt uttalande**

En av de bästa platserna som staden kan erbjuda för integration mellan barn och ungdomar från alla samhällsskikt och stadsdelar är att under några sommarveckor få vistas tillsammans på en av stadens sommargårdar typ 'Kollo'. Kollogårdarna utgörs i de flesta fall av mycket fina skärgårdsfastigheter eller gårdar med egen strand vid någon av länets större sjöar som donerats till staden just för detta ändamål. Verksamheten är sedan många år väl dokumenterad som värdefull och bra för de allra flesta barn och ungdomar. Detta gäller särskilt de som inte har ekonomiska eller andra möjligheter att komma bort från vardagslivet i staden eller förorten och få uppleva ett berikande och tryggt sommarlov. Kolloverksamhet är ett av de bästa sätten att motverka segregation, ungdomskriminalitet och utanförskap, negativa företeelser som kostar samhället mycket pengar och mycket lidande för de enskilda medborgarna.

Genom att politikerna i stadshuset beslutat att kolloverksamheten splittras upp på flera olika nämnder så har helhetsansvaret försvunnit och ses inte heller tillhöra någon nämnds kärnverksamhet. Antalet barn som åker på kollo har minskat flera år i rad samtidigt som behoven ökar. Allt fler barn och ungdomar hamnar i utanförskap och med små möjligheter att påverka sin livssituation genom ökad segregation i staden mellan fattig och rik, utbildad och välutbildad, mellan otrygga och trygga barn. Denna utveckling är oroande och allvarlig för de enskilda människorna och för samhället i sin helhet. Minskningen beror också på dåliga upphandlingsrutiner, krångligt ansökningsförfarandet som kommer allt för tidigt på året och med för höga taxor för de familjer med lägst inkomster. Verksamheterna som ofta har små vinstmarginaler drabbats hårt av osäkra villkor för sina verksamheter som till exempel plötsliga och orimligt höga hyreshöjningar som just sommargårdarna har drabbats av.

En klok och långsiktig politik innebär inom detta område att staden värnar om de sommargårdar som ännu finns kvar och satsar på dem som den fantastiska resurs som det är.

Sommargårdarna skulle även kunna användas för till exempel rehabilitering av människor som blivit sönderstressade och sjuka av den hårda vardagssituation och arbetsliv som många allt oftare utsätts för i storstaden. En annan lösning skulle kunna vara att överföra de återstående sommargårdarna till 'Stiftelsen Barnens ö'. Utvecklingspotential finns men den politiska förmågan och viljan saknas.

Folkpartiet, kristdemokraterna och centern talar i sina partiprogram om hur viktigt det är med alla människors lika värde, rättvisa och när demokrati. Att stoppa försäljningarna och försvara kvaliteterna med kollogårdarna vore ett gyllene tillfälle för dem att stå upp för dessa värderingar.

I övrigt vill vi hänvisa till vårt förslag på inriktningsbeslut rörande sommargårdarna som togs 2006-12-14.