

POLISSTIPENDIET 20

Avrapportering – Erfarenhetsberättelse

(Mallen används även till övriga erfarenhetsberättelser)

- OBS! Läs först det separata **instruktionsdokumentet**, som ligger innan denna mall, om hur rapporteringen ska göras.
 - Skriv därefter en **kortversion** med ett sammandrag av det mest väsentliga av utbytet av resan som kan läggas ut på Intrapolis (max cirka en och en halv A4-sida). Använd nedanstående mall.
 - Skriv till sist en **erfarenhetsberättelse i sin helhet** med en närmare beskrivning av vilka erfarenheter Ni har fått samt viktiga kontaktpersoner etc. Använd nedanstående mall även till den längre versionen. Avsluta rapporten med att datera och underteckna den.
- **Deltagare** (antal och namn på de som deltagit. Ange vem som är kontaktperson, dennes arbetsplats och anknytning):
Totalt 18 poliser

Från Söderort polismästardistrikt:

Peter Nylind - kontaktperson, 125 20 - författare av erfarenhetsberättelsen.

Ronny Paulsson

Daniel Löfgren

Anders Hed

Från City polismästardistrikt:

Lars Hammarsjö

Cecilia Redell

Robert Laurén

Gunilla Blomberg

Lena Hjertberg

Annika Saverstam

Från Västerort polismästardistrikt:

Bertil Eliasson

Lena Yng

Ulf Pauli

Anna Persson

Christina Casselholm

Matti Rönnqvist

Daag Eriksson

Pia Johansson

- **När** (exakta datum):
20060529 - 20060530
- **Var** (land/ort/plats):
England, London

- **Syfte** (studier av):
Studieresa till London tillsammans med Socialtjänstens personal på Stödcentrum för unga brottsoffer i City, Västerort, Järva och Söderort. Syfte att tillsammans studera hur myndigheterna i London, framför allt i dess förorter, arbetar brottspreventivt och hur samarbetet mellan olika myndigheter, främst mellan polisen och socialtjänsten, är uppbyggd och vilka metoder och delar av den engelska modellen skulle vara möjliga att tillämpa i Stockholm när man utvecklar samverkan och samarbetet. (Speciellt fokus på ungdomskriminalitet och brottsofferstöd).
- **Erfarenheter och lärdomar** (jämfört med avsett syfte):
Avseende besöket hos brottsofferstöd, Victim Support Center, framkom likheter med svenska modellen men också flera skillnader.
Engelsmännen har en stor och välorganiserad verksamhet byggd främst på frivilliga krafter. Att denna verksamhet funnits ett tag och fått verka visade sig genom att man var ganska trygg i sin grundstruktur och därigenom kunde utvecklas runt speciella problem. Förebyggande verksamhet (kring brottsofferstöd) i skolor var ett sådant exempel. Att engelsmännen kommit ganska långt visade sig också genom att de har utrymme till forskning på området, forskning som senare säkert kan vara till hjälp även för Sverige. En jämförelse mellan länder visade dock att Stockholms utveckling av stöd till unga brottsoffer ligger långt framme och ligger klart i linje med den positiva bild som engelsmännen kunde visa kring deras liknande verksamhet.

Avseende studiebesöket hos YOT (Youth Offending Team) i Camden.

Det kändes som en påtaglig skillnad i synsätt på unga gärningsmän mellan länderna, där engelsmännen starkt arbetar för en allmänpreventiv inriktning och använder individstödande åtgärder som ett komplement. Därför är deras individstödande åtgärder av hög kvalitet och verkar verkningsfulla i de fall man får med sig ungdom i åtgärdena. Samarbetet inom YOT, mellan motsvarande socialtjänst, polis, kuratorer, drogförebyggare, m.fl, i samma lokaler under samma myndighet kändes unikt och mycket verkningsfullt. Sekretessproblem mellan inblandade parter verkade helt saknas då alla arbetade mot samma mål - att hjälpa ungdomar att avhålla sig från brott och droger.

Engelsmännen har några intressanta verktyg att använda. Ett som många svenska poliser tyckte var bra och verkningsfullt var att en ungdom kunde skriva avtal om att inte vara ute på kvällarna efter en viss tid, att inte besöka vissa platser, att inte umgås med vissa personer, etc. Avtalet gjordes genom ungdomsdomstol vilket gav avtalet stor tyngd och betydelse. Om inte avtalet sköttes kunde det bli straffpåföljder. En påtaglig skillnad var engelsmännens möjligheter till att ge olika grader av vår form av åtalsunderlåtelse till en ungdom som begått mindre allvarligt brott, och att detta kunde meddelas genom polisen.

Engelsmännens uppsökningsteam, på ett tidigt stadium till frihetsberövade ungdomar, verkade också vara en bra form att snabbt erbjuda stödande åtgärder åt en ungdom.

Vi fick också information av en stolt ung polis som enbart hade till uppgift att vara i skola (motsvarande grundskola) och där stödjande skolans personal i brottsfrågor och problem.

Mycket av besöket på YOT var intresseant och besöket var väl ordnat. Vi möttes av engelsmän som var stolta över sin verksamhet och vad de tillsammans inom enheten hade åstadkommit.

Under resan fick också både poliser och personal från socialtjänsten goda möjligheter att lära känna varandras verksamheter och jämföra olika polismästardistrikts likheter och olikheter, vilket gett utrymme för förändringar (till det bättre) och tillvaratagande av andras goda kunskaper.

- Hur dessa kan användas på hemmaplan:**
 En enhetlig organisation, där enheterna arbetar mot samma mål, är i många fall grunden till ett verkningsfullt arbetet. Arbetet inom stockholms polismästardistrikt, socialtjänst och övriga samarbetspartners skiljer sig kraftigt mellan distrikten och kraftigt mellan olika stadsdelar. Detta gör ofta samarbetet ganska tungrovt och svårt.
 En motsvarande organisation, som YOT, där enheter från olika myndigheter, arbetar under samma tak och mot samma mål, bör kunna vara ett bra sätt att minska ungdomsbrottsligheten och nyrekrytering av unga kriminella. Framförallt gällande riktigt unga, runt 15 år och yngre.
- Förslag till förändring och förnyelse av det fortsatta arbetet:**
 Se förra punkten - även om det i dagsläget mest kan ses som en vision med utgångspunkt från myndigheternas organisation i Stockholm.
- Personer som har tagit del av denna erfarenhetsberättelse** (namn, enhet, anknytning):
 Carin Götblad, pme
 Deltagarna och personer som dessa vidarebefordrat berättelsen till
 Peter Carlsten, chef Precens, socialtjänsten, Stockholm

Stockholm den 2006- 09-25

Peter Nylind

namn

namn

namn

namn

namn

namn