

## Ett medborgarförslag

När Sverige 1809 förlorade Finland och stjärnan för landets stormaktstid började dala, skrev Finlands store författare Johan Ludvig Runeberg: "Sverige kan inom sina egna gränser erövra Finland åter." Vad menade han med detta? En svensk poet hade litet tidigare skaldat: "Kung Karl den unge hjälte / han stod i rök och damm / och drog sitt svärd från bälte / och bröt i striden fram." De svenska beslutsfattarna åkte ner till Frankrike för att värva en ny general till kung.

Folket före oss tolkade Johan Ludvigs ord på ett helt annat sätt för att bygga upp vårt land. Med hacka och spade planterade de våra kala ljunghedar med skog och dikade våra sumpmarker till fina sädesfält. De lade med andra ord grunden för vårt välstånd men fick aldrig själva njuta dess frukter.

### *Glöm dem aldrig!*

Jag blir ledsen när jag hör hur nutidens unga så kallade naturvårdare ondgör sig över att många småsjöar sänkts och många sumpmarker torrlagts. Man måste betänka att det på den tiden gällde mat till en svältande befolkning. Det var nog inte så lätt att vara far eller mor nödåret 1868, med en stor barnaskara runt köksbordet väntande på mat: ofta fanns inget att sätta fram – ja, många gånger kunde det säkert vara en fråga om liv eller död.



Jag skulle gärna se denna bild eller någon liknande i form av ett monument – en staty – placerad på Ljungby Gamla Torg eller något annat lämpligt ställe i kommunen, som en hågkomst av den okände skogsplantören. Det skulle vara en hyllning till honom eller henne som bidragit till att beskoga vårt skoglösa Sunnerbo och Småland – ja, hela vårt land. Minns att Sunnerbos ljunghedar var så mäktiga att till och med Selma Lagerlöfs Nils Holgersson observerade dem när han flög över vårt landskap.

På statyns sockel kunde stå det gamla kinesiska ordspråket: "Den som har planterat ett träd har inte levt förgäves" eller "Ingen skog – inget liv". Där skulle också stå sponsorernas namn samt invigningsdatum, som jag föreslår till 22 september 201x. Denna tidpunkt är vald för att skogen då står klädd i sin vackraste färgskrud, årseringens höstved har lagt sig som en skyddande mantel runt stammen och naturen är beredd att gå till vila inför en kommande vinter. Denna dag skulle sedan årligen firas som en Skogens Dag, där olika institutioner, sammanslutningar, föreningar och partier skulle få boka in sig och framföra sina synpunkter kring vad de vill göra för skogen och dess brukande – med andra ord bekantgöra råd och rön kring marknaden eller dylikt, allt på temat skog. Dagen skulle avslutas med ett stort tack till den okände plantören och ett nedläggande av en symbolisk blomma i form av en grankvist vid statyns sockel.

Skulle detta förslag bemötas positivt, har jag att intressera sponsorer till det hela.

*En 88 år gammal skogsman har funderat.*



LJUNGBY  
KOMMUN

LJUNGBY KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2012-08-28

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Dnr KS2012/0347.312

## Medborgarförslag

Mitt medborgarförslag:

Gör en cykelväg mellan Ljungby och Lagan på samma sätt som gjorts mellan Ljungby och Kånna med banvallen som sträckning.

Min motivering:

Med en cykelväg mellan Ljungby och Lagan kan man säkert och tryggt ta sig med cykel till Lagan/Ljungby. Man kan utnyttja badplatsen i Össlöv/Trotteslöv, ta sig till och från arbetet miljömedvetet utan att oroa sig för trafiken på vägarna, boende i Ljungby tar sig enkelt till Lagan för att njuta av Bergastigen och dess fina miljö, golfbanan, tennisplaner m.m.

2012-08-09

-----  
atum

\*Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med "Medborgarförslag".

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats.

KF 25 sept-12